

29^e zondag door het jaar 16-17 oktober 2021

—
decaanaat Poperinge

Aperitief: The Mission (soundtrack) – Ennio Morricone

https://www.youtube.com/watch?v=oag1Dfa1e_E

Hemelse muziek bij een prachtige film ... over macht en religie

In Wikipedia ([https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Mission_\(1986\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Mission_(1986)))
lezen we het volgende over deze film:

The Mission is een Britse film uit 1986 met in de hoofdrollen onder meer Robert De Niro, Jeremy Irons en Liam Neeson. The Mission won de Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes.

De film werd ook bekroond met de Oscar voor beste camerawerk en werd genomineerd voor zes andere Oscars.



De muziek in de film werd gecomponeerd door Ennio Morricone en gespeeld door het London Philharmonic Orchestra. Morricone won hiervoor een Golden Globe en werd genomineerd voor een Oscar en een BAFTA. De filmmuziek van The Mission staat op nummer 23 in de lijst AFI's 100 Years of Film Scores van het American Film Institute.

De film is losjes gebaseerd op historische gebeurtenissen. Met het Verdrag van Madrid in 1750 gingen zeven jezuïetenmissies in Zuid-Amerika van Spaanse in Portugese handen. In de zogenaamde Guaraní-oorlog (1754-1756) verzette het Guaraní-indianenvolk zich met geweld tegen Spaanse en Portugese troepen die de controle over de missies kwamen overnemen. Een van de zeven missies die bij het Verdrag van Madrid in Portugese handen overging, São Miguel das Missões, werd voor de film nagebouwd.

De waterval in de film suggereert dat ook een andere historische gebeurtenis als inspiratie voor de film diende, namelijk aanvallen door slavenhandelaars in 1631 op jezuïetenmissies (de zgn. *reducciones*) langs de Paranapanema-rivier met het doel de plaatselijke Guaraní's als slaven gevangen te nemen. Het gevecht aan het eind van de film doet denken aan een acht dagen durende veldslag tussen Guaraní's en slavenhandelaren in 1641, waarbij de door de jezuïeten goed georganiseerde en met vuurwapens bewapende Guaraní's de slavenhandelaren wisten te verslaan.

Het centrale personage van de film, vader Gabriel (Jeremy Irons), is losjes gebaseerd op de heilig verklaarde jezuïet Roque González de Santa Cruz.

Hij sticht een missie in het Zuid-Amerikaanse oerwoud om de plaatselijke Guaraní-indianen te bekeren tot het christelijke geloof. Een Spaanse huursoldaat en slavenhandelaar, Rodrigo Mendoza (Robert De Niro), voegt zich later bij hem; Mendoza ziet de missie als een veilige schuilplaats en een plaats waar hij vergiffenis voor de moord op zijn broer kan zoeken. Samen proberen ze de missie te verdedigen tegen Portugese koloniale troepen, Gabriel met geweldloze middelen en Mendoza met militaire middelen.

Uiteindelijk wordt de missie veroverd en vernietigd door Portugese troepen, waarbij de jezuïetenpriesters en vele Guaraní's vermoord worden. Mendoza sterft tijdens een poging om een groep Guaraní-kinderen te redden. Pater Gabriel sterft als hij met het heilig Sacrament in zijn handen de troepen tegemoet loopt. Ook de Guaraní's die hem in processie volgen worden neergeschoten.



Lied: ZJ 914 Roept God een mens tot leven

<https://www.youtube.com/watch?v=4j5CWhB1hSg>

Roept God een mens tot leven, wie weet waarom en hoe,
hij moet zichzelf prijsgeven, hij leeft ten dode toe.

Gods woord roept door de tijden zijn volk en grijpt het aan
Hij doet het uitgeleide, het moet de zee ingaan.

Geroepen en verzameld uit dood en slavernij,
gedoopt in woord en water, dat volk van God zijn wij.

Wij werden nieuw geboren toen de mens Jezus kwam
die als een slaaf de zonde der wereld op zich nam.

Met Hem in geest en water tot zoon van God gewijd,
zijn wij met Hem begraven, verzezen voor altijd.



Welkom

Het woord 'Missiezondag' roept al lang niet meer het beeld op van stoere missionarissen of kloeke missiezusters die naar verre, onbekende landen trekken om er heidenen te gaan bekeren. Dat beeld ligt reeds ver achter ons.

Woorden als 'ontwikkelingshulp' en 'ontwikkelingssamenwerking' zijn de moderne equivalenten. Maar door dit hedendaags woordgebruik wordt soms een belangrijke dimensie uit het oog wordt verloren.

Missiezondag is er speciaal om de jonge Kerken onder onze aandacht brengen. Kerken, met vaak een westers verleden, die zich moeten omvormen tot Kerken met een eigen toekomst. Kerken die moeten leren de Boodschap van Jezus van Nazareth te hertalen naar de taal van hun eigen cultuur, hun eigen waardepatroon. Kerken die moeten leren Gods Woord te vieren in verbondenheid met hun eigen religieuze traditie.

Gebed om ontferming:

God, uw Zoon Jezus heeft ons voorgeleefd
wat het betekent om ons voor andere mensen in te zetten.
Vergeef ons als wij ons soms liever laten dienen
dan zelf dienstbaar te zijn aan anderen.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, U hebt nooit uw eigen eer gezocht,
maar hebt als een Dienaar zelfs uw leven gegeven voor de mensen.
Vergeef ons als wij onszelf op het voorplan willen plaatsen
en te weinig oog hebben voor de inzet en de talenten van anderen.
Christus, ontferm U over ons.

God, U nodigt ons uit om naar anderen toe te gaan.
Maar dienstbaar zijn aan de anderen betekent ook
dat wij respect opbrengen voor de cultuur, de gewoonten,
zelfs religieuze overtuiging van anderen.
Vergeef ons als wij ons vaak beter voelen dan die anderen.
Heer, ontferm U over ons.



Eer aan God

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden
in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Yesu Mere | New Hindi Christian Song: Shirin George - Pr. Wilson George - Vijay Baisil

https://www.youtube.com/watch?v=oLy_ZYbXb80

Openingsgebed:

God, onze Vader,
wees met ons, als wij hier rond uw tafel bijeen zijn.
Leer ons verder te kijken dan ons eigen kleine wereldje.
Leer ons inzien dat we mee verantwoordelijk zijn voor uw grote wereld.
Maak ons bereid te geven zonder voorwaarden,
zoals Jezus deed, uw Zoon en onze Heer. Amen.



Eerste lezing: Uit de Profeet Jesaja (Jes. 53, 10-11)

10 Het heeft de Heer behaagd zijn dienaar ziek te maken en te breken.
Waarlijk, hij heeft zichzelf tot een zoenoffer gemaakt
hij zal zijn nakomelingen mogen zien, en lang blijven leven;
en wat de Heer behaagt zal door zijn hand slagen.

11 Vanwege het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien
en met kennis verzadigd worden.
Mijn dienstknecht zal zich een rechtvaardige tonen voor velen,
hun zonden laadt hij op zich.

Tussenzang: Ps. 33 (32), 4-5, 18-19, 20 en 22

refrein: Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.

Oprecht is het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.

Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen,

Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.

Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.



Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreëen (Hebr. 4, 14-16)

Broeders en zusters,
14 Nu wij een verheven hogepriester hebben,
een die de hemelse sferen is doorgegaan,
Jezus, de Zoon van God,
moeten wij vasthouden aan onze belijdenis.
15 Want wij hebben een hogepriester
die in staat is om mee te voelen met onze zwakheden;
Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld,
precies zoals wij, afgezien dan van de zonde.
16 Laten wij daarom vrijmoedig naderen
tot de troon van Gods genade,
om barmhartigheid en genade te vinden
en zo hulp te krijgen op de juiste tijd.



Tussenzang: ZJ 531 God die ons heeft voorzien

<https://www.youtube.com/watch?v=yNljD2frSHY>

1. God die ons heeft voorzien
en kent bij onze naam,
die ons ten leven riep
en houdt in het bestaan,
Hij heeft ons voorbestemd
te lijken op zijn Zoon
die mens is zoals wij
en in ons midden woont

3. Wie zal ons scheiden ooit
van God ons goed en bloed.
Geen toekomst en geen dood
bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw
wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt
om onze God te zijn.

2. Hij heeft zijn eigen Zoon
geen enkel leed bespaard.
Hij heeft ten einde toe
zijn Geest geopenbaard.
Als God zó voor ons is,
wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt
zal hoop en zegen zijn.

Evangelie: (Mc. 10, 35-45)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

35 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Jezus en zeiden:
'Meester, we willen U vragen iets voor ons te doen.'

36 Hij vroeg hun:
'Wat wil je dan dat Ik voor jullie doe?'

37 Ze zeiden Hem:
'Dat één van ons rechts en de ander links van U mag zitten,
als U in uw heerlijkheid gekomen bent.'

38 Maar Jezus zei hun:
'Je weet niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die Ik drink,
of gedoopt worden met de doop waarmee Ik gedoopt word?'

39 Ze zeiden Hem:
'Ja, dat kunnen wij.'

Jezus zei hun:
'De beker die Ik drink, die zullen jullie drinken,
en met de doop waarmee Ik gedoopt word,
daarmee zullen jullie gedoopt worden,
40 maar rechts of links van Mij zitten –
het is niet aan Mij om dat te vergeven.
Dat wordt gegeven aan hen voor wie dat is weggelegd.'

41 Toen de tien dat hoorden,
ergerden ze zich aan Jakobus en Johannes.
42 Daarop riep Jezus hen bij zich en zei:
'Jullie weten dat de erkende leiders van de volken
heerschappij voeren over hen,
en dat hun grote mannen hun gezag laten gelden.

43 Maar zo is het onder jullie zeker niet.
Wie daarentegen groot wil worden onder jullie,
moet jullie dienaar zijn;
44 wie onder jullie eerste wil zijn, moet slaaf van allen zijn.
45 Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.'



Overwegingen:

Groot worden door klein te zijn. Dienaar van allen willen zijn. Dat is de uitdaging die Jezus ons voorhoudt. Macht en machtsmisbruik hoort nergens thuis maar op de eerste plaats niet in onze christelijke gemeenschap. Mgr. Gaillot zei ooit: "als de kerk niet dient, dan dient ze tot niets." Jezus' woorden en daden passen perfect bij Missiezondag. Missioneren is niets anders dan dienen: God dienen en de mensen dienen. God dienen door beeld en stem geven aan zijn liefde voor alle mensen en aan zijn glimlach over deze wereld. En mensen dienen door hen op te tillen uit onwetendheid, uit angst, uit vernedering, uit onderdrukking. Naar die mensen gaat, zoals altijd, de aandacht van Missiezondag. Dit jaar staat de christelijke Kerk in India centraal, een Kerk in een minderheidspositie die in zeer moeilijke omstandigheden probeert te getuigen van de vreugde die in hen leeft omdat God elke mens bemint. Een verkondiging in woorden maar nog meer in daden door kleine gebaren van naastenliefde. De blik van andere mensen roept ons daar elke keer opnieuw toe op, zeggen ze. Ze vragen om hun geluk of vreugde te delen, om nabij te zijn, om hen de hand te reiken. Zo proberen ze in India een warme, dienstbare Kerkgemeenschap te vormen: door aandacht voor de meest kwetsbaren en door vreugdevol te getuigen van Gods liefde voor elke mens. Daarmee zitten ze volledig in de lijn van wat onze huidige paus Franciscus voortdurend voorhoudt. Ik heb me al dikwijls afgevraagd vanwaar zijn gedrevenheid komt om zo sterk het Evangelie van vandaag in de praktijk te willen brengen. Het antwoord ligt in het volgende:

Aan het einde van het tweede Vaticaanse concilie, intussen al meer dan 50 jaar geleden, ontstond er binnen de groep van bisschoppen een beweging waarbij een 40-tal bisschoppen er hun medebroeders op wezen dat de manier van doen van de Kerk en haar vertegenwoordigers zich in bijna niets onderscheidde van de politiek en de maatschappij.

En dat niettegenstaande Jezus gezegd heeft: "Zo mag het onder jullie zeker niet zijn...." Daarom besloten die 40 bisschoppen om een pact te sluiten, het zogenaamde catacombenpact. Later sloten zich daar nog 500 Bisschoppen bij aan. Wat ze neerschreven is toch wel merkwaardig; je zou niet denken dat het 50 jaar geleden geschreven is:

- Wij willen wat woonst, eten en verkeersmiddelen aangaat zo leven als de mensen om ons heen.
- Wij willen door onze ambtskleding niet als rijk overkomen. Daarom leggen we alle bisschoppelijke pronkgewaden af.
- Wij willen geen bisschoppelijke gebouwen bezitten en geen onnodig meubilair.
- Wij willen niet met een titel worden aangesproken.
- Wij zullen in ons werk geen rijken of machtigen bevoordelen.
- Wij zullen vooral aandacht hebben voor de benadeelden en de onderontwikkelden.
- De sociale werken die wij steunen moeten gebaseerd zijn op liefde en gerechtigheid en mannen en vrouwen op gelijke voet behandelen.
- Deze principes willen we ook doorzetten bij de verantwoordelijken van onze regeringen.

Het catacomben pact besluit met een viervoudige verplichting:

- We zullen het leven met onze broeders en zusters in Christus delen en samen met hen ons leven voortdurend kritisch beoordelen.
- Wij zullen ons inspannen om steeds menselijk aanwezig, open en toegankelijk te zijn.
- Wij willen open staan tegenover de anderen, onafgezien het geloof dat ze belijden.
- Na onze thuiskomst zullen we dit pact openbaar maken en onze mensen om begrip, medewerking en gebed vragen opdat we onze verplichtingen in Jezus zin zouden kunnen nakomen.

De overgrote meerderheid van de bisschoppen die dit pact hebben ondertekend kwamen uit landen van Zuid-Amerika, Afrika en Azië, slechts zeer weinigen uit Europa en de V.S. Het is toch wel opvallend dat de Kerk juist in die landen waar deze bisschoppen gewerkt hebben opleeft en voor veel mensen een teken van hoop is.

Het is nog niet te laat om dat catacombenpact te onderschrijven door het te vertalen

naar ons eigen leven en onze eigen situatie. Dan zullen we een stap dichterbij komen bij wat Jezus vroeg, en waar Hij van droomde en benoemde als het Rijk Gods.

Miguel Dehondt

Missie is ontmoeting.

Ontmoeting tussen mensen
en tussen gemeenschappen van mensen.
Ieder heeft zijn eigen kleur,
en eigen gaven en gebreken,
eigen rijkdom en eigen noden.
Maar allen zijn zo gelijkwaardig als ze verschillend zijn.
Ieder heeft aan de ander iets te bieden,
en elk heeft van de ander iets te ontvangen of te leren.
Het is zoals in de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth,
twee vrouwen die leven dragen,
twee gemeenschappen waar toekomst wordt gemaakt.
Als je als mens of als gemeenschap elkaar ontmoet,
kijk dan niet naar wat jij hebt of kunt
wat de ander niet heeft of kan.
Kijk niet naar de verschillen,
maar zie het leven dat er al is
- soms klein en verdoken,
soms overduidelijk.
En wees blij en dankbaar
om zoveel goeds in jezelf en in de ander.
Waar mensen elkaar echt ontmoeten,
raken zij verbonden met elkaar.
Er groeit vriendschap en een gevoel van solidariteit,
waarvan zij alle consequenties nemen.
Ze willen elkaar beter kennen
en zijn bereid tot onderlinge hulp.
Ze voelen de pijn om elkanders lijden
en ze jubelen om elkanders vreugde en hoop.
Ze worden familie van elkaar
en dat gaat veel verder dan de banden van het bloed.
Er is geen missie zonder ontmoeting.



Missie is ook hier

en is een zaak van elk van ons.
Jij en jij en jij ... en wij :
wij hebben allemaal onze missie :
de buurt waar je woont, de werkvloer,
de zieke die je bezoek verwacht,
de dakloze naast je deur,
Broederlijk Delen die medewerkers vraagt
voor de koffiestop, of de actiegroep voor veiliger verkeer...
Ieder beleeft zijn missie op zijn eigen wijze
en met eigen talenten.
Maar telkens gaat het om hetzelfde :
wij zijn hier niet voor onszelf,
en onze gemeenschap is geen doel op zich,
maar een middel
om deze wereld zijn echte bestemming te geven :
plek te worden waar Hij die heet : 'Ik zal er zijn'
de rode draad wordt van alle denken, doen en handelen.
Waar onze God gebeurt.

Missie is hier én is veraf.
Want er is maar één wereld
en er zijn geen grenzen
aan de solidariteit noch aan de liefde.

(Carlos Desoete)

Wat is de taak die op mij wacht?
Het is: vertellen over Jezus,
getuigen dat Hij leeft.
Soms met woorden en heel dikwijls alleen met mijn manier van leven.
Mensen zullen Hem ontdekken in mijn blijde lach,
in mijn open oor en mijn luisterend hart.
Zij zullen het evangelie zien in mijn gevende hand,
in mijn vergevend gebaar en in mijn dienstbaarheid.
Zij zullen geloven dat Jezus echt leeft
als ik kan kiezen voor de zwaksten,
als ik eigen grenzen ophef
en rood, geel, zwart, bruin en blank slechts één kleur zijn.
Dit is mijn opdracht.
Niet gemakkelijk, maar meer dan boeiend.
Ik geloof erin.
En jij?



Woorden van geloof:

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de Heilige Geest
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het die ons de waarde
van het anders-zijn van de ander helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.



Voorbeden:

Bidden wij voor onze Kerk.
Dat zij de kracht en de moed mag vinden
om steeds te kiezen voor de minsten, wereldwijd.
Laten wij bidden...

Bidden wij voor de wereldleiders.
Dat zij de moed en de wijsheid mogen vinden
om te kiezen voor een beleid,
niet van macht en rijkdom voor enkelen,
maar van dienstbaarheid aan de zwaksten,
zodat onze wereld een betere plek kan worden
voor iedereen.
Laten wij bidden...

Bidden wij voor de zwakkeren in deze wereld,
die het slachtoffer zijn van de willekeur van de machtigen;
voor hen, die - op de vlucht voor geweld en terreur -
thuisloos zijn, rondzwervend of in kampen.
Dat hun klacht wordt gehoord, hun leed wordt gezien,
en dat er mensen opstaan die de handen uit de mouwen steken
om hun hoop te geven
dat er ook voor hen een menswaardig bestaan mogelijk wordt.
Laten wij bidden...

Bidden wij voor onze missionarissen en ontwikkelingshulpers.
Dat zij Gods liefdesboodschap doorgeven
en dat ze het blijven volhouden, ook in moeilijke omstandigheden.
Laten wij bidden...

Bidden wij tenslotte voor onszelf.
Dat dienstbaar zijn aan de ander, in woord en daad,
een bewuste keuze mag zijn in ons leven van elke dag.
Laten wij bidden...

Lied: Hoever te gaan – Huub Oosterhuis

- ➔ <https://www.youtube.com/watch?v=qr20Rj6V1pY>
- ➔ live uitvoering: https://www.youtube.com/watch?v=6_7DWII_Erg
- ➔ uitleg: <https://www.tweeofdriebijeen.nl/741-2/>

Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn?
Nooit meer gebaande.
Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee, drieduizend.

Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar.
Kreupelen, blinden.
Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft.

De zon zal hen niet steken overdag.
Bij nacht de maan niet.
Zij stoten zich aan stenen. Niemand draagt hen.

Omdat zij willen leven als nog nooit –
Angstig te moede
Zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen.



Niet hier hun vaderland, en schaamteloos
Wagen zij alles.
Soms wordt woestijn oase waar zij komen.

Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit,
Zal weer ontvlammen.
Zij blijven kinderen, zij worden groter.

Hun stoet is zonder einde en getal.
Tel maar de sterren,
Zij weten van de Stad met Fundamenten.

Gebed over de gaven

God van alle mensen,
wat wij U aanbieden is maar heel eenvoudig:
een beetje brood, een slok wijn.
Neem deze gaven van ons aan
als blijk van onze zorg voor elkaar.
Vorm ze om tot uw Lichaam en Bloed
en deel dit uit aan allen wereldwijd. Amen.



Groot Dankgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God: Heilig, ...

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon, die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

INSTELLINGSVERHAAL

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.



Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen, een zegen mogen zijn. Amen.



Vredeswens

Waar mensen zijn...daar wordt getwist,
daar is haat, nijd en onrecht...
Maar ook liefde, en heel veel goede wil.
Maak, Heer, dat het goede overwint.
Geef ons uw vrede.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods

Communielied: ZJ 589 De laatsten worden de eersten

<https://www.youtube.com/watch?v=avRw0CPWMPA>

De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen, de dienaar heet een zoon.

O Heer, o eerstgeboren van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren, Gij maakt het leven groot.

Gij die als allerlaatste ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen wanneer de strijd verstomt.

Wie zelf zich hoog verheffen, die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend, de zee zwijgt voor de Heer.

Maar wie zich heeft gebogen voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen zo waar Hij eeuwig leeft.

De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen, de vreemdeling wordt zoon.



Slotgebed:

God, U hebt de mens geschapen
naar uw beeld en gelijkenis,
zwart, geel, rood of wit - allen uw kinderen,
allen even waardevol, U even lief.
Dankzij uw Zoon weten wij dat U ons liefhebt
zoals een vader en een moeder hun kinderen liefhebben,
en dat wij dus één grote mensenfamilie vormen
die als zussen en broers voor elkaars welzijn
medeverantwoordelijk zijn.
Help ons dat ook zo te beleven
in de realiteit van elke dag,
vandaag en morgen, en elke dag
tot uw droom werkelijkheid is geworden. Amen.



Zegen en zending

We mochten weer samenzijn in deze missiezondagviering.
Laat het niet blijven bij woorden, het ene oor in, het andere uit.
Gelovig zijn, zoals Jezus het bedoelde
is eigenlijk missionaris zijn, in hart en ziel,
in leven en delen met de kleine mens.
Moge God ons daartoe met zijn zegen stimuleren:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dessertje:

Zo spreekt de Heer:

Ik heb je aangesproken bij je naam.
Ik heb je nodig.
Kom, Ik laat je niet alleen.

Ik heb je handen nodig
om anderen bij de hand te nemen
en door het leven te dragen.

Ik heb je lippen nodig
om woorden van goedheid te spreken,
om het verhaal van mijn leven verder te vertellen.

Ik heb je ogen nodig
om anderen te laten kijken in het verrijzenislicht,
om te zien waar zij op elkaar zijn uitgekeken.

Ik heb je voeten nodig
om de eerste stap te zetten naar nieuwe hoop,
om met nieuwe moed naar de stad van de mens te gaan.

Ik heb je lichaam en je geest nodig
om allen lief te hebben die je zijn toevertrouwd,
om het lijden van je medemensen te helpen dragen.

Ik heb je nodig, mijn vriend,
om mensen die gevangen zitten in zichzelf
te bevrijden van alles wat hen bedrukt.

Kom dan, ga op weg,
je bent gezonden om uit te varen
naar een land dat Ik je zal wijzen.

