

Tweede zondag d/h jaar 13-14 januari 2024

**—
decanaat Ieper - Poperinge**

Als aperitief: Personal Jesus – Depeche Mode (1989)

Depeche Mode: <https://www.youtube.com/watch?v=u1xrNaTO1bI>

Johnny Cash: <https://www.youtube.com/watch?v=qpYW3qng78E>

Reach out, touch faith

Strek uit, raak het geloof aan

Your own personal Jesus
Someone to hear your prayers
Someone who cares
Your own personal Jesus
Someone to hear your prayers
Someone who's there

Je eigen persoonlijke jesus
Iemand die uw gebeden aanhoort
Iemand die zorg draagt
Je eigen persoonlijke jesus
Iemand die uw gebeden aanhoort
Iemand die er is

Feeling unknown
And you're all alone
Flesh and bone
By the telephone
Lift up the receiver
I'll make you a believer

Zich onbekend voelen
En je bent helemaal alleen
Vlees en botten
Via de telefoon
neem de hoorn van de haak
Ik zal je tot een gelovige maken

Take second best
Put me to the test
Things on your chest
You need to confess
I will deliver
You know I'm a forgiver

Beschouw me als tweede keus
Stel mij op de proef
Wat op je lever ligt
en die je wil opbiechten
Ik zal het doorgeven
Je weet dat ik een vergever ben

Reach out, touch faith
Reach out, touch faith

Strek uit, raak het geloof aan
Strek uit, raak het geloof aan

Your own personal Jesus ...

Je eigen persoonlijke jesus ...

Feeling unknown
And you're all alone
Flesh and bone
By the telephone
Lift up the receiver
I'll make you a believer
I will deliver
You know I'm a forgiver

Zich onbekend voelen
En je bent helemaal alleen
Vlees en botten
Via de telefoon
neem de hoorn van de haak
Ik zal je tot een gelovige maken
Ik zal bezorgen
Je weet dat ik iemand ben die verzoent

Reach out, touch faith
Your own personal Jesus
Reach out, touch faith...

Strek uit, raak het geloof aan
Je eigen persoonlijke jesus
Strek uit, raak het geloof aan...

*Personal Jesus is een nummer van de Britse synth-rockband Depeche Mode. Volgens de auteur Martin Gore was het geïnspireerd door het boek "Elvis en ik", geschreven door Priscilla Presley. **De gedachte is dat je voor iemand een 'persoonlijke Jezus' kunt zijn, iemand die je hoop geeft en zorg draagt.** Ken je zo iemand? Iemand naar wie je opkijkt, die je bewondert, wil navolgen of gewoon dankbaar voor bent voor de steun, zorg, liefde...? En misschien ben jij dat wel voor iemand...*

Welkom:

Zijn wij nieuwsgierig? Staan we open voor iets nieuws?
Willen we vandaag – hier bijeen in deze kerk –
luisteren naar wat God voor ons in petto heeft?
God laat overal zijn stem klinken. Maar horen wij ze wel?
Overall is God te ontdekken.
Maar houden wij onze ogen wel goed open?

In dit uur van samen-zijn
willen we ons laten leiden door roepingsverhalen uit de Schrift,
willen we onze persoonlijke interesses en privébelangen
even tussen haakjes zetten
zodat we met open oor, open oog en open hart
kunnen luisteren naar wat God ons te zeggen heeft.



Gebed om Gods ontferming:

Als het leven ons roept, ons uitdaagt tot beter en verder,
en we willen niet horen. Ontferm U dan, Heer.

Als een mens ons roept, ons uitdaagt tot vriendschap,
tot tederheid, en we willen het niet zien. Ontferm U dan, Jezus.

Als U, God, ons roept, ons uitdaagt om zelf vol belofte te zijn,
en we willen er niets van weten. Ontferm U dan, Heer.

Eer aan God:

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.



Openingsgebed:

God, wij aarzelen om U te volgen
en vinden niet altijd de woorden om over U te spreken.
Toch hebben wij U nodig en willen we rusten bij U.
Geef ons de warmte van uw liefdevolle blik.
Roep ons telkens weer om mens van uw belofte te zijn.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer, amen.

Eerste lezing: Uit het eerste boek Samuël (1 Sam. 3, 3b-10. 19)

3 De lamp van God was nog niet gedoofd,
en Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer,
waar de ark van God stond.

4 Toen riep de Heer: `Samuël!'
Samuël antwoordde: `Hier ben ik.'

5 Hij liep haastig naar Eli en zei: `Hier ben ik.
U hebt mij toch geroepen?'

Maar Eli antwoordde: `Ik heb niet geroepen;
ga maar weer slapen.'

En hij ging en legde zich te slapen.

6 Toen riep de Heer opnieuw: `Samuël!'
Samuël stond op, ging naar Eli en zei: `Hier ben ik.
U hebt mij toch geroepen?'

Eli antwoordde: `Ik heb niet geroepen, mijn jongen;
ga maar weer slapen.'

7 Samuël kende de Heer nog niet:
een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard.

8 En weer riep de Heer Samuël; nu voor de derde keer.
Samuël stond op, ging naar Eli en zei: `Hier ben ik.
U hebt mij toch geroepen?'

Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep.

9 En hij zei tegen Samuël: `Ga slapen,
en mocht Hij je roepen, dan moet je zeggen:
`Spreek, Heer, uw dienaar luistert.'" '

Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen.

10 Toen kwam de Heer bij hem staan en riep,
evenals de vorige keren: `Samuël, Samuël!'
En Samuël antwoordde: `Spreek, uw dienaar luistert.'

19 Samuël groeide op; de Heer was met hem
en liet niet één van zijn woorden onvervuld.



Tussenzang: Psalm 40 (39), 2 en 4ab, 7-8a, 8b-9, 10

Refrein: Ja, ik kom; uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde.

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt,
Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord.

Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, een lied voor onze God,
en velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.

Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij;
dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat:

Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.

In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, heer, Gij weet het.

Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden,
noch uw getrouwheid, voor de mensen om mij heen.

Houd uw erbarmen, Heer, niet van mij weg,
laat uw genade en uw trouw mij steeds behoeden.



Tweede lezing: (1 Kor. 6, 13c-15a. 17-20)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,

13 Het lichaam is er echter niet voor de ontucht,
maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam.

14 God heeft niet alleen de Heer opgewekt,
Hij zal ook ons laten opstaan door zijn kracht.

15 U weet toch dat uw lichamen lichaamsdelen zijn van Christus?

17 Maar wie zich met de Heer verenigt,
is met Hem één geest.

18 Vlucht weg van ontucht.

Elke andere zonde die een mens bedrijft,
gaat buiten het lichaam om;
maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam.

19 U weet het: uw lichaam is een tempel van de heilige Geest
die in u woont, die u van God hebt ontvangen.
U bent niet van uzelf.

20 U bent gekocht en de prijs is betaald.
Eer God dus met uw lichaam.

Lied: Here I am Lord - Choir & Orchestra of St. Lillian

<https://www.youtube.com/watch?v=CSODPhE-0ng>

Here I am Lord. Is it I Lord?
I have heard you calling in the night
I will go Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart.

I, the Lord of sea and sky I have heard my people cry
All who dwell in dark and sin My hand will save.

I who made the stars and night, I will make the darkness bright
Who will bear my light to them? Whom shall I send?

I the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain
I have wept for love of them, they turn away.

I will break their hearts of stone, give them hearts with love alone
I will speak my word to them. Whom shall I send?



*Hier ben ik Heer. Ben ik het, Heer?
Ik heb je 's nachts horen roepen.
Ik zal gaan, Heer, als u mij leidt. Ik zal uw volk in mijn hart sluiten.*

*Ik, de Heer van de zee en de lucht, ik heb mijn volk horen huilen,
Allen die in duisternis wonen en zondigen, zal Mijn hand redden.*

*Ik die de sterren en de nacht gemaakt heb, ik zal de duisternis helder maken,
Wie zal mijn licht naar hen brengen? Wie zal ik sturen?*

*Ik, de Heer van sneeuw en regen, ik heb de pijn van mijn volk gedragen,
Ik heb gehuild uit liefde voor hen, ze wenden zich af.*

*Ik zal hun stenen hart breken, hun harten geven met alleen liefde
Ik zal mijn woord tot hen richten. Wie zal ik sturen?*

Evangelie: (Joh. 1, 35-42)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

35 In die tijd stond Johannes daar; met twee van zijn leerlingen.
36 Hij richtte zijn blik op Jezus, die daar langskwam, en zei:
`Daar is het lam van God.'
37 De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden Jezus.
38 Jezus keerde zich om, zag dat ze Hem volgden en sprak hen aan:
`Zoeken jullie iets?'
Ze zeiden: `Rabbi (dat betekent: meester), waar houdt U uw verblijf?'
39 Hij antwoordde: `Kom mee en je zult het zien.'
Ze gingen mee, en zagen waar Hij zijn verblijf hield.
En ze verbleven die dag bij Hem.
Het was ongeveer het tiende uur.
40 Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee
die naar Johannes hadden geluisterd en Jezus waren gevolgd.
41 De eerste die hij ging opzoeken was zijn broer Simon.
`We hebben de Messias gevonden!' zei hij. (Messias betekent: gezalfde.)
42 Daarop bracht hij hem bij Jezus.
Jezus richtte zijn blik op hem en zei:
`Jij bent Simon, de zoon van Johannes;
voortaan zul je Kefas heten.' (Dat betekent: rots).



Overweging(en):

Lieve mensen,
aan de mensen die een relatie hebben zou ik willen vragen: "weten jullie nog waar jullie elkaar hebben leren kennen?" Waarschijnlijk weten jullie dat nog heel goed! Het blijft zo belangrijk dat je het nooit meer vergeet. Roeping, engagement, begint altijd met een ontmoeting. Zo gebeurde het ook bij de roeping van de eerste leerlingen van Jezus in het evangelieverhaal dat we zopas beluisterd hebben. "Kom en zie" antwoordde Jezus toen de twee leerlingen die Hem achterna gingen vroegen: "Waar houdt U uw verblijf?" Geen theorie. Enkel eens komen kijken waar en hoe Hij leeft. Je wordt geen priester door een uiteenzetting over het priesterschap. Ik denk aan priester Luc die we vorige week begraven hebben. Omdat zijn vader een goed mens was met een priesterhart wilde hij in zijn voetspoor een priester worden met een hart voor mensen.

Hetzelfde geldt voor ons christen-zijn. Je wordt geen christen door het lezen van een religieus boek of door het beluisteren van een mooie preek. Alhoewel, mocht dat eens lukken ... Wel denk ik door te kijken naar mensen die proberen als christen te leven. Opnieuw Luc die zei "al wat je doet, doe het met liefde. Geloof is één groot liefdesverhaal." Ook dat is in mijn leven heel herkenbaar want bij mij is ooit de weg naar het geloof zo gelopen: door met gelovige families in contact te komen en onder de indruk te zijn van de nestwarmte en stabiliteit, de liefde en kwaliteit van omgaan met elkaar. Kom eens kijken is dus niet onbelangrijk. In een tijd waarin het niet meer evident is dat iedereen christen is, moeten we dat misschien wat meer overwegen. "Wil je weten wat christen zijn is, kom eens kijken hoe wij leven?" En kunnen wij als kerkgemeenschap aan buitenstaanders, aan jonge mensen, aan volwassenen dat ook zeggen: wil je weten wat de Kerk is, kom eens kijken bij ons?" Dat zou natuurlijk ook kunnen tegenvallen. Misschien is onze manier van vieren, van wat we zeggen of doen niet of onvoldoende bij de tijd, niet bezielend of aantrekkelijk genoeg zodat je geen goesting hebt om bij die club te horen. We kunnen onszelf wel wijsmaken dat we echt gelovig zijn en goed bezig zijn. Maar het echte bewijs dat we onszelf niets wijsmaken is als we ons enthousiasme aan anderen kunnen overbrengen. De fameuze Mahatma Gandhi reisde door Europa, maar zei achteraf diep ontgoocheld: "Ik heb wel veel christendom gezien, talloze kerken, religieuze gebouwen, kunst, dag- en weekbladen, affiches vol christendom. Maar ik ontmoette zo weinig christenen die zo vol waren van hun geloof dat ze er niet konden over zwijgen. Ik heb gehoord over de kracht van Jezus' verrijzenis, maar ik zag zo weinig christenen rondlopen met een verrijzenisgezicht, ik hoorde zo weinig opbeurende verrijzeniswoorden, ik zag zo weinig liefdevolle verrijzenisdaden." Waarvan akte, zou ik zeggen. Misschien zijn we daar iets te weinig mee bezig of ons daarvan bewust. Kom maar eens kijken bij ons en onze manier van denken en leven zal je charmeren. Je zal zien wat de beleving van Jezus' blijde boodschap kan betekenen in het leven van een mens, welke vreugde en warme gloed ervan kunnen uitgaan in onze koele en harde maatschappij. Ben ik aan het dromen; is het een vorm van *wishful thinking*, je wensen voor waarheid nemen ? Weet je, het is vaak verrassend 'gelovigen' bezig te horen en te zien. Mensen beseffen vaak niet hoeveel 'geloof' ze uitstralen en hoe ze ervan getuigen meer dan ze vermoeden. Je ziet en voelt het in de keuzes die ze maken, de inzet die ze tentoon spreiden in hun dagelijkse bezigzijn, hun werk en vooral in de manier waarop ze met elkaar omgaan, wat ze voor elkaar over hebben, hun zorg en bezorgdheid, hun engagement en vaak ook hun gedrevenheid en volharding. We focussen ons zo vaak op wat we niet doen of op datgene waarin we tekort schieten als christenen en vergeten het goede en het mooie dat intussen wel gebeurt in zoveel kleine dingen van het leven van elke dag. 'Kom en zie', ik vertaal het dus graag als 'sta er eens bij stil, zie het en (vooral) bevestig het'. Ik eindig opnieuw met priester Luc die getuigde: "De vele mensen die me een bezoekje brengen vragen of mijn geloof mij helpt in deze moeilijke periode. Geloof is niet alleen wat je gelooft, maar vooral wat je doorgeeft, en hoe je het beleeft. Of er een leven is na de dood, weet ik niet. De hemel is immers overal. Ik wil daar allemaal niet te veel over nadenken. Ons leven eindigt niet in leegte, maar in liefde. Als priester heb ik altijd veel verantwoordelijkheid gehad, maar nooit heb ik macht gebruikt. Ik heb zeker ook moeilijke momenten gekend en pijn. 'Ge hebt één Vader en ge zijt allemaal broeders en zusters van elkaar'. (Mt. 23,9) Door samen op weg te gaan, worden onbegaanbare wegen vaak begaanbaar. Geloven en leven moet je verbinden; anders is je leven en je liturgie niet echt. In liturgie kun je het leven en het geloof verbinden, maar dat kun je maar als je ook als priester in het leven staat. Ik hoop dat mensen zich mij zullen herinneren als een empathische priester, een gelukkig mens die met toewijding in het leven stond." Wat een sterk getuigenis. Dankjewel Luc...

(Miguel Dehondt)

Samuel, Samuel! Hier ben ik, Heer, u hebt mij toch geroepen?
Tot driemaal toe komt Samuel naar Eli. Toen besepte Eli dat God mensen riep.

Wij hebben de Christus, de gezalfde ontmoet.

We weten waar Hij woont, zegt Andreas

Twee beeldende verhalen, in het hart en het geheugen van velen gegrift.
De romantische kerstperiode is afgesloten. We kunnen niet meer blijven stilzitten.
Horen we vandaag Gods roepstem: mens, mens, luister naar mijn stem.

Roept God nog in deze tijd? Nog steeds staan mensen op en vragen:
u hebt mij toch geroepen?

God roept in het doopsel elke christen om zijn naam waar te maken:
we mogen Gods naam zijn voor elke ander "Ik zal er zijn voor u".
Groeibevorderende mama's en papa's voor hun kinderen,
zorgzame kinderen voor hun ouders, getuigende leerkrachten op school,
zachte verpleegkundigen in het ziekenhuis of thuis, dienstbare loketbediende,
hartelijke winkelier, hulp biedende jongeren in het Zuiden,
elke mens op zijn plaats in het leven.
Lieve mensen fluisterend of roepend naar de andere:
Ik ben er voor jou, in Gods naam.

Het is aan ons om Gods roepstem te laten klinken in de wereld.

Kom mee, om te zien...
Kom mee om het te beleven, om te leven...

Het leven is een vraag,
een stille uitnodiging,
een wenk en een knipoog,
of misschien maar een blik
om er iets van te maken dat de moeite waard is
en er niet langer mee te wachten.

Het leven is een uitdaging,
een opdracht om meer mens te worden,
een mens van vrede en geluk
en je niet langer te verschuilen
achter alles wat je niet gelukkig kan maken.

Het leven is een kans,
een aanbod om te graven
onder de harde laag in je hart, tot op de bodem
tot waar je helemaal op adem komt en rustig wordt.
Het is de moeizame weg van 'gisteren' naar 'morgen',
de weg van 'ik-alleen' naar 'wij-samen'.

Het leven is ingaan op die uitnodiging van 'kom en zie',
op weg gaan zonder te weten wat het wordt.

Heb jij daar in de voorbije week 'ja' tegen gezegd?
Nam je boeiende risico's van liefde,
of zat je vast in valse schijn en valse zekerheden
die je uiteindelijk toch niet gelukkig maakten?

Kom en zie...
Wil je?



Woorden van geloof:

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.



Voorbeden: (Gerard Kock)

Bidden we voor allen die een druk bestaan leiden.
Dat zij momenten van rust en bezinning kennen.
Voor hen die teruggetrokken en in stilte leven:
dat zij aandachtig blijven voor de vragen van mensen om hen heen.
Laten wij bidden...

Bidden we voor allen die verstard en verkrampt zijn.
Dat zij zich durven toevertrouwen aan het leven en aan God.
Voor allen die vermoeid zijn en uitgeblust.
Dat zij nieuwe kracht opdoen en hun enthousiasme hervinden.
Laten wij bidden...

Bidden we voor de profeten, roepend om vrede.
Dat hun stem nooit verstomt.
Voor hen die leiding geven in de Kerken.
Dat zij zich laten inspireren
door het bevrijdend handelen van de Heer.
Laten wij bidden...

Bidden we voor allen die samen
door het leven gaan. Dat zij tegen elkaar blijven zeggen: 'Hier ben ik'.
Voor allen die ziek zijn en pijn lijden.
Dat zij te horen krijgen 'Hier ben ik'.
Laten wij bidden...



Lied: De Heer heeft mij gezien (ZJ 559)

Elbert Smelt: <https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc>

koorversie: https://www.youtube.com/watch?v=7viZR_5mC0s

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt,
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.



Gebed over de gaven:

God, U die ons uitnodigt aan uw tafel
waar brood tot zegen wordt en wijn tot leven komt:
dank U dat wij hier uw gasten mogen zijn
en mogen proeven van uw leven dat ons doet herleven.
Kom wonen in ons huis.
Kom aanzitten aan onze tafel,
als Gastheer van liefde
die ons sterk maakt en teder tegelijk. Amen.

Groot Dankgebed:

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat U voor ons bent:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat U liefde bent,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw Aangezicht niet wordt gezien,
uw Stem niet wordt gehoord
en U machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw Naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij: **Heilig, heilig, heilig de Heer, ...**



Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.

In Hem is uw vergeving en genezing mens geworden.

INSTELLINGSVERHAAL

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt U, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ' Mensenzoon ' genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een Koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader:

Laten wij nu bidden zoals Jezus ons leerde,
zodat wij ons, met Hem, mogen richten tot zijn Vader die ook onze Vader wil zijn:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw Wil geschiede,
want U wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving te schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want U bent de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.



Vredeswens:

Wij eten van hetzelfde brood, wij wonen op dezelfde aarde.
Wij kijken naar dezelfde lucht, wij drinken van hetzelfde water.
Eenzelfde Geest doet ons verlangen naar vrede,
goedheid, geduld, medemenselijkheid.
Als mensen broers en zussen zijn,
dan zal de wereld vol van vrede zijn.
Moge Gods vrede over u komen en u altijd vergezellen.

Lam Gods

Communie

Liederen: Stem die ons roept (ZJ 776)

<https://www.youtube.com/watch?v=Y1Gs-sSEdco>

Stem die ons roept, Vader die draagt,
Rots van vertrouwen aan mensen gewaagd.
Herder die hoedt, niemand verloren,
ieder als beeld van uw liefde herboren.

Woord van God is wat Hij doet: Hij geeft leven in overvloed.

Mensen gegeven, getrouw aan elkaar,
verbonden voorgoed in dat oude gebaar:
brood om te worden, wijn om te delen,
wij dragen uw kracht om de wereld te helen.

Handen geopend voor iedere nood,
geloof zonder daden geleidt naar de dood.
Geloven is doen wat de woorden beleden,
geloven is werken voor recht en voor vrede.



Slotgebed: (t.: Martien D'Hollander)

Vader, hier ben ik
om vereenzaamde, 'overbodige' mensen warmte en geborgenheid te geven.
Uw **troost** vraag ik om gebroken, geknakte mensen te doen blijven hopen.
Uw **zachtmoedigheid** vraag ik om de wereld, uw schepping,
een stukje goddelijker, een beetje menselijker te maken.
Uw **gerechtigheid** vraag ik, om onrecht en eigenliefde
in mij en rondom mij tegen te gaan.
Uw **barmhartigheid** vraag ik om met een open hart
naar mensen toe te gaan.
Uw **zuiverheid** vraag ik om uw stem in de stilte horen.
Uw **vrede** vraag ik
om aan al uw kinderen te vertellen
dat Gij Vader en Moeder zijt.
Opdat uw wil geschiede ben ik bereid.
Vader, hier ben ik, zend mij...



Zegen en zending

Dessertbuffet:

God kan je
nergens ontmoeten,
ook niet in sacramenten,
als je Hem niet
eerst ontmoet hebt
in gekwetste, beledigde
en beschadigde mensen.

(Edward Schillebeeckx)

Het is een vraag
die ik in mijn hart al vaak
aan Jezus heb gesteld, God: "Waar woon Je?"
En zijn antwoord is eigenlijk heel eenvoudig:
'Kom mee en je zult het zien!'
Neem mij mee
naar plaatsen en naar mensen,
waar en in wie ik
Hem kan ontmoeten
als 'Heer' en 'Meester'
van mijn leven.
En geef mij de durf
op mijn beurt mensen
tot bij Jezus te brengen
en hen te laten delen
in mijn geluk.
Op die manier wil ik
ook mijn steentje bijdragen
aan jouw droom!



Kom en zie - Elly & Rikkert

<https://www.youtube.com/watch?v=M65ybTuLvCU>

Hé kom je kijken wie ik heb ontmoet
Kom en zie, kom en zie
Hé kom je kijken naar de wonderen die Hij doet
Kom en zie kom en zie

De blinden maakt Hij ziende
Gevangenen maakt Hij vrij
De armen zijn Zijn vrienden
En Hij houdt van jou en mij

Hé kom je kijken wie ik heb ontmoet
Kom en zie, kom en zie
Hé kom je kijken Hij doet alle mensen goed
Kom en zie, kom en zie

De lammen laat Hij lopen
Bedroefden maakt Hij blij
Hij maakt de hemel open
Want Hij houdt van jou en mij

Hé kom je kijken wie ik heb ontmoet ...

