

2^e zondag door het jaar (-c) 15-16 januari 2022

—

decanaat Poperinge

Als aperitief: Ik drink op mensen – Paul van Vliet

<https://www.youtube.com/watch?v=PTM-BgFJudI>

Ik drink op de mensen
die bergen verzetten
die door blijven gaan
met hun kop in de wind.

Ik drink op de mensen
die risico's nemen
die blijven geloven
met het geloof van een kind.

Ik drink op de mensen
die dingen beginnen
waar niemand van weet
wat de afloop zal zijn.

Ik drink op de mensen
van wagen en winnen
die niet willen weten
van water in wijn.

Ik drink op de mensen
die blijven vertrouwen
die van tevoren niet vragen
'Voor hoeveel' en 'Waarom'.

Ik drink op de mensen
die door blijven douwen
van doe het maar wel
en kijk maar niet om.

Ik drink op het beste
van vandaag en van morgen;
ik drink op het mooiste
waar ik van hou.
Ik drink op het maximum
wat er nog in zit
in vandaag en in morgen,
in mij en in jou.



Lied: Dankt, dankt nu allen God (ZJ 585)

<https://www.youtube.com/watch?v=Jc701fvQLbU>

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God moog' ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven.
Die uit genade ons behoudt te allen tijd,
is hier en overal een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

Welkom

Ooit werd er in Galilea, in het dorpje Kana,
een onvergetelijk huwelijksfeest gevierd.
Onvergetelijk, niet omwille van de mooie viering,
de stralende bruid of de ambiance op het avondfeest...
maar omwille van een van de genodigden, Jezus van Nazareth.
Toen het feest dreigde te verwateren
zorgde Hij voor de allerbeste wijn,
bracht Hij het gezelschap opnieuw in de juiste stemming.

Die Gast van toen
is onze Gastheer vandaag.
Hij komt tegemoet aan ons verlangen
naar levenszin, naar levensvreugde.
Wijn is daarvan het symbool.



Zoals we ons opmaken om naar een bruiloft te gaan,
zo ook willen we ons klaarmaken
om Hem te ontmoeten
die dit samenzijn tot een feest wil maken.

Gebed om Gods ontferming

Onze flessen zijn leeg. De wijn is op.
De vreugde is moe. We hebben veel gehad.
En toch missen we iets. Is er iemand die die leegte kan vullen?

L.: We missen de vreugde, vreugde om te leven,
om wat we hebben, om wie we zijn.
Het feest is voorbij.
Wie geeft ons de vreugde?
Heer, ontferm U over ons.

We missen vertrouwen,
vertrouwen in het leven, in de andere.
Het feest wordt niet meer gevierd.
Wie geeft ons vertrouwen?
Christus, ontferm U over ons.



We missen het beste,
het beste in het leven dat ons kan gegeven worden.
Alles willen we kunnen,
alles willen we hebben en krijgen.
En we vergeten: het beste komt van U.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, die overvloed geeft, het beste in ons doen leven.
Moge Hij het kwaad in ons leven genezen.
En moge wij uitzien naar het feestelijk leven bij God dat eeuwig duurt. Amen.

Eer aan God

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

Net als het bruidspaar in Kana
willen we U vragen, Heer Jezus:
wees vandaag bij ons te gast.
Zegen dit samenzijn en zegen deze maaltijd.
Laat verdriet verkeren in vreugde
en verander twijfel in geloof
zoals U water hebt veranderd in de beste wijn.
Doe ons beseffen
dat er meer in ons leeft dan wij vermoeden.
Wakker het goede in ons aan
en vul de lege kruik van onze hoop
met het beste van uw liefde. Amen.



Bij de lezingen:

Mensen verschillen van elkaar.

De ene kan dit goed, de ander heeft meer aanleg voor iets anders.

Dankzij de inzet van al die verschillende talenten,
geïnspireerd door dezelfde Geest Gods, vullen we elkaar aan
tot één kerkgemeenschap - schrijft Paulus.

En mocht onze inzet beginnen te verwateren,
dan mogen we geloven dat Jezus dit water kan veranderen in stimulerende liefdeswijn.
Laten we samen luisteren naar die Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja (Jes. 62, 1-5)

1 Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen,
uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust,
totdat zijn heil straalt als een gloed
en zijn redding als een brandende toorts.

2 De volken zullen uw heil zien
en alle koningen uw heerlijkheid.
Zij geven u een nieuwe naam,
die de Heer zelf heeft bepaald.

3 U zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de Heer,
een koninklijk diadeem in de hand van uw God.

4 Men noemt u niet langer `Verstotene',
en uw land niet langer `Verlatene',
maar u zult heten: `Mijn Welbehagen',
en uw land: `Gehuwde'.

Want de Heer heeft welbehagen in u en uw land wordt gehuwd.

5 Zoals een jongeman een meisje huwt,
zo zal Hij, die u opbouwt, u huwen.
En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid,
zo zal uw God blij zijn met u.



Tussenzang: **Psalm 96 (95), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9-10a en c**

Refrein: Meldt aan de naties Gods wondere daden.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.

Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,
verkondigt zijn heil alle dagen.

Meldt aan de naties Gods heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Huldigt de Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht.

Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam,
Brenge Hem uw offer en treedt in zijn voorhof.

Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde,
zegt tot elkander: de Heer regeert!

Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Tweede lezing: (1 Kor. 12, 4-11)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,

4 Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.

5 Er zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar de Heer is een en dezelfde.

6 Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is een en dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt.

7 Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.

8 Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven; aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest;

9 aan een derde door dezelfde Geest het geloof; en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest

de gave om ziekten te genezen,

10 de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten,

het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen.

11 Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.

Lied: Uit vuur en ijzer

<https://www.youtube.com/watch?v=hBq8qOHuIME&t=111s>

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.

Om ijzer in vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn,
wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn,
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein
- gezocht, gekend, verloren -
om avond- en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een andere hand,
om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed,
gaan mensen tot elkander.



Evangelie: (Joh. 2, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1 Eens werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea,
waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.

2 Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.

3 Toen de wijn opraaakte,
wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei:
'Ze zitten zonder wijn.'

4 Jezus antwoordde:
'Wat hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe?
Mijn uur is nog niet gekomen.'

5 Zijn moeder zei tegen de dienaren:
'Wat Hij u ook beveelt, doe het maar.'

6 Nu stonden daar zes stenen waterbakken
ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik,
elk met een inhoud van twee tot drie metreten.

7 'Doe die bakken vol water,' beval Jezus hun.
Ze deden ze vol water, tot de rand toe.

8 Vervolgens zei Hij:
'Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.'

En ze deden het.

9 De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden,
maar wist niet waar die vandaan kwam;
de dienaren die het water geschept hadden wisten het wél.
De tafelmeester riep dus de bruidegom

10 en zei: 'Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn,
en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is.
Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!'

11 Dat was het begin van Jezus' tekenen, te Kana in Galilea.
Hij openbaarde zijn heerlijkheid
en zijn leerlingen geloofden in Hem.

12 Daarna vertrok Hij met zijn moeder,
zijn broers en zijn leerlingen naar Kafarnaüm,
waar ze enkele dagen bleven.



Overweging(en)

Vandaag bereikt ons via het Evangelie het goede nieuws dat God 'op vrijersvoeten' loopt, en dat Hij met Zijn mensen bruiloft wil vieren. We zijn allen uitgenodigd. Sterker, wij mogen meehelpen organiseren. We worden uitgenodigd en uitgedaagd om die bruiloft mogelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. We hebben veel om er een mooi feest van te maken, een rijke traditie van geloof, hoop en (naasten)liefde ware het niet dat er net zoals in de bruiloft te Kana een gevoel heerst dat er weinig meer te vieren valt. De wijn is op en alles is verwaterd.

We hebben in de Kerk het gevoel alsof we de laatsten zijn die met moeite het licht brandend kunnen houden. Zeker in de negatieve sfeer waarin we nu leven, stellen we soms moedeloos de vraag: hoe moet dit verder? Waar blijven we de 'spirit' halen? Zoals op de bruiloft van Kana: door tekort aan wijn is de vreugde omgeslagen tot zorg. Doch wat gebeurt er op de 'derde dag'? Op voorstel van Jezus worden enkele kruiken gevuld met water, zelfs tot aan de bovenste rand. Er kan geen druppel meer bij. Jezus voegt niets toe aan dat water, Hij raakt de kruiken niet aan, spreekt niet eens een zegenbede uit. Hij doet onmiddellijk het voorstel om uit één van die kruiken iets over te hevelen in een glas en zegt: "Breng dit naar de ceremoniemeester..." Zo zeker is Hij er blijkbaar van, dat wie wij zijn en wat we doen méér dan voldoende is voor een wonder, en vooral: om te zorgen dat ons alledaagse 'water' weer 'geest-rijke drank' kan worden...

We kennen allen dit verhaal van buiten maar weet u waar ik deze keer door geraakt ben ? Door die ceremoniemeester. Ik zie hem zo voor me. Eerst die paniek want de wijn raakt op. Dan Jezus' moeder die hem sust door te zeggen dat alles goed komt. Maar toch wel vreemd dat hij dan, als het wonder reeds onzichtbaar is geschied en water reeds in wijn veranderd is, zomaar op goed geluk dat eerste glas vult, er even van proeft als een echte sommelier, om het dan zonder aarzelen door te geven aan het pasgetrouwde koppel en alle genodigden.

Hij is toch wel degene die hier zijn nek uitsteekt en enorme risico's neemt. Toch wel straf dat hij zonder aarzelen een schep eruit neemt, er van proeft, en dan zonder blikken of blozen aan het kersverse koppel zegt: 'Dààr moet je eens van proeven zie – dàt is pas goeie wijn!' (terwijl hij maar al te goed weet dat zijn knechten even tevoren doodgewoon water uit de bron in die kruiken hebben gedaan – hij heeft het toch met eigen ogen gezien hoe de dienaars de kruiken daarnet tot de rand toe hebben gevuld op aandringen van de moeder van Jezus...) Dat je dan toch – als zogenaamde kenner! - durft te zeggen: dit is nu naar mijn smaak de allerbeste wijn van heel de avond! Dat is straf! Je moet toch maar durven. Want vanwaar komt die wijn ? Uit het niets ! Zonder etiket, nergens te verkrijgen. Je zou kunnen zeggen: een gratis vat, dat ineens uit de hemel komt vallen; een 'happy hour', zomaar voor niets gegeven door de Grote Wijngaardenier van hierboven...

Zouden wij de moed hebben gehad om met het gevulde glas naar dat trouwkoppel te gaan? Zouden wij zoveel hoop, zoveel vertrouwen, zoveel geloof aan de (derde) dag hebben kunnen leggen? Daarom vind ik die ceremoniemeester van Kana zo'n interessante en aantrekkelijke figuur voor mijn leven, voor mijn geloof en voor de Kerk. Dank zij het blinde vertrouwen en de paraatheid van die ene man kon het feest in Kana weer verder gaan, tot in de late uurtjes. Hoe Jezus die beste wijn uit dat water te voorschijn heeft getoverd, weet ik niet. Maar die ene mens die zich samen met zijn knechten zo helemaal door Jezus en Zijn woord liet leiden, die ben ik dankbaar. Want hij heeft er mee voor gezorgd dat het feest kon verder doorgaan, met zelfs nog een betere wijn op tafel dan voordien.

Die ceremoniemeester, aan het hoofd van zijn hele ploeg van dienaars: dat is de eerste gelovige in dit wondere verhaal. Symbool voor alle leerlingen van Jezus, voor ons allemaal. Geloven is: dat je bevestigt wat er aan goeie krachten in de mensen en hun bezigzijn zit. Dat je in het doodgewone zoveel mèèr gaat zien: kansen en mogelijkheden te over om er een feest van te maken. Dat je smaak gaat vinden in het leven-van-alledag. En dat je er op vertrouwt dat je met simpele dingen toch een feest kunt bouwen, als je maar gelooft en er de hele gemeenschap bij betreft. Misschien doen we, pardon, doe 'ik' dat niet genoeg, heb ik niet zo'n groot vertrouwen als die ceremoniemeester. maar misschien dat ik juist daarom zo geraakt ben door zijn voorbeeld. U ook ?

Gevonden in mijn digitale schuif, opgeslagen zonder bronvermelding. De rijke woordkeuze en eigen stijl doen me vermoeden dat Geert Dedecker de auteur is, waarvoor dank dus ! (Miguel Dehondt)

In Kana was er een bruiloftsfeest.
Er stonden zes stenen kruiken,
en ieder van die kruiken was boordevol wijn,
van de allerbeste wijn.

De eerste kruik bevatte wijn vol blijdschap
om ieder kindje dat geboren werd,
om ieder doopsel dat men vierde,
om iedere naam die werd gegeven.

De tweede kruik bevatte wijn geperst uit vele
druiven...

Maar druiven persen is soms zwaar.
Het was de wijn van zorgen en verdriet,



maar de liefde maakte het lijden vruchtbaar.

De derde kruik bevatte de wijn van gastvrijheid.
Alle kinderen en kleinkinderen waren welkom thuis
met hun vreugden, vragen en zorgen.
Ieder weet hoe goed dat doet, hoe rijk je dan bent.

De vierde kruik bevatte de wijn van vergeving en verzoening.
Van ouders die mild zijn voor hun kinderen,
hen aanvaarden zoals ze zijn,
hen altijd weer nieuwe kansen geven.

De vijfde kruik bevatte wijn van stilte en van bidden,
van danken en erkennen
dat het God is die draagt,
dat het God is die samenhoudt.

De zesde kruik bevatte de onbekende wijn,
de wijn die nog niemand proefde,
de wijn die bewaard wordt voor al de dagen
die God nog zal schenken.

Soms is ons leven maar een waterig bestaan.
Het is een sleur, weinig *ups and downs*.
Het gaat gewoon z'n gangetje,
niet de moeite waard om er over te praten.
We zien niet goed waar het heen moet
en we maken telkens weer een pas ter plaatse.
We voelen ons gevangen in saaie gewoontes,
we zijn de slaaf van ons doen en laten.

Toch kan dat plotseling veranderen.
Er verschijnt iemand in ons leven,
die onze ogen en ons hart opent.
Eén die ons laat zien,
dat het leven een feest kan worden.
Hij schenkt geborgenheid, diepe vrede.
Hij zegt, dat er volop leven is,
als we in elkaar en in God geloven.
Hij houdt ons de droom voor
van een bruiloft voor iedereen.
Er is wijn in overvloed,
als je Hem maar je geloof schenkt;
als je er maar op vertrouwt,
dat leven delen is en geven van jezelf.

De Man van Nazareth kondigt ons aan,
dat de bruiloft van God en de mensen kan beginnen,
een eindeloos feest.
Als je je geloven en vertrouwen aan Hem geeft,
ben je welkom, vandaag al.

(Wim Holterman osfs)



Woorden van geloof

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus' werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.



Voorbeden

Als Jezus in de buurt is, is er wijn voorhanden.
Voor wie zijn kruiken vult met vertrouwen en hoop,
en ze naar Jezus brengt, is er leven in overvloed.
Voor hen ligt het beste te wachten.

L.: Wij staan hier met onze eerste kruik,
de kruik van bodemloos verdriet
omdat het feest voorbij is:
echtgescheidenen of vrienden die mekaar verloren.
Heer, vul onze kruik met begrip
en met de nabijheid van verzoening.
Laten wij bidden...

Wij staan hier met onze tweede kruik,
de kruik van bitterheid
omdat het feest anders verliep dan we droomden.
We bidden voor de vele ouders
van wie kinderen een andere weg gingen dan ze hoopten.
Heer, vul hun kruiken met warmte,
genegenheid, gastvrijheid en geduld.
Laten wij bidden...



Wij staan hier met onze derde kruik.
Angst en onzekerheid
omdat het feest nooit is begonnen.
We bidden voor jongeren die geen werk vinden,
of die geen plek hebben om thuis te komen,
of hun weg in het leven verloren.
Heer, vul hun kruiken met weerbaarheid
en moed om keuzes te maken.
Laten wij bidden...



Wij staan hier met onze vierde kruik.
Vermoeidheid en ontmoediging in de Kerk
omdat er te weinig feeststemming is.
Bidden we voor kerkmensen
die zich wel willen inzetten
maar zich alleen voelen,
die zich te weinig geruggensteund weten.
Heer, vul hun kruiken met verbeelding,
creatieve liefde en inspiratie.
Laten wij bidden...

Wij staan hier met onze vijfde kruik.
Voor velen blijven de kruiken leeg
omdat niemand ze met water vult.
Bidden we voor mensen
die op het leven zijn uitgekeken,
die het niet meer zien zitten.
Heer, vul hun kruiken met hoop en verwondering
en met nieuwe energie.
Laten wij bidden...

We staan hier met onze zesde kruik.
Teveel kruiken zijn boordevol gevuld
met kwaadheid en boze gedachten.
Bidden we voor hen die anderen pijn doen,
die voor anderen hardvochtig zijn.
Heer, giet hun kruiken leeg en
vul ze met zachtheid en tedere ontferming.
Laten wij bidden...



Lied: The Wedding – Michael Card

<https://www.youtube.com/watch?v=vrbeisegjrU>

Lord of Light, oh, come to this wedding
Take the doubt and darkness away
Turn the water of lifeless living
To the wine of gladness we pray

Mother Mary's gently requesting
That you might do whatever you can
Though she may be impatient she loves you
And so she asks what she can't understand

Lord of Light, oh, come to this wedding
Take the doubt and darkness away
Turn the water of lifeless living
To the wine of gladness we pray

So amidst the laughter and feasting
There sits Jesus full with the fun
He has made them wine because He is longing
For a wedding that's yet to come

Lord of Light, oh, come to this wedding
Take the doubt and darkness away
Turn the water of lifeless living
To the wine of gladness we pray

Heer van het Licht, oh, kom naar deze bruiloft
Neem de twijfel en duisternis weg
Verander het water van het levenloze leven
Tot de wijn van vreugde, zo bidden we

Moeder Maria vraagt vriendelijk
Dat je zou kunnen doen wat je kunt
Hoewel ze misschien ongeduldig is, houdt ze van je
En dus vraagt ze wat ze niet kan begrijpen

Heer van het Licht, oh, kom naar deze bruiloft
Neem de twijfel en duisternis weg
Verander het water van het levenloze leven
Tot de wijn van vreugde, zo bidden we

Dus temidden van het lachen en feesten
Zit Jezus daar vol plezier
Hij heeft hen wijn gemaakt omdat Hij verlangt
Naar een bruiloft die nog moet komen

Heer van het Licht, oh, kom naar deze bruiloft
Neem de twijfel en duisternis weg
Verander het water van het levenloze leven
Tot de wijn van vreugde, zo bidden we

Gebed over de gaven

Heer, God van alles en van allen,
van gisteren en van morgen,
wij vragen U:
laat er leven komen in overvloed.
Laat het hier beginnen, aan deze tafel:
wijn die leven wordt,
brood dat toekomst geeft.
Een feest op aarde dat smaakt
naar hemel en naar vrede. Amen.



Groot Dankgebed

Wij danken U, God, om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die U gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die U bent.
Wij danken U om de Mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel: Heilig, heilig, heilig de Heer ...

Heer, onze God,
U bent heilig en goed,
U hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult U vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die U hebt uitgezonden om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat U ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

INSTELLINGSVERHAAL

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die U hebt opgewekt en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw Rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U, zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Maria sprak: "Wat Hij u ook beveelt, doe het maar".
Eén van de dingen die Jezus ons heeft gezegd,
was dat wij mochten bidden tot zijn Vader,
die ook voor ons 'Vader' wil zijn: **Onze Vader...**

Alles is met elkaar verbonden:
geloof in God, geloof in de mens, geloof in het leven.
Ook beminnen en bemind worden, horen daarbij.
Voor iemand die nooit liefde heeft ervaren
is het moeilijk geloven in een God die Liefde is.
Want alleen in liefde wordt God voelbaar, ervaarbaar,



en kunnen mensen tot geloof komen.
Als we in dat geloof en in die liefde God zichtbaar maken voor elkaar
mogen we vol vertrouwen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon,

Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens

Vrede en alle goeds wens ik u toe,
vrede diep in uw hart
vrede die u vervult met diepe vreugde,
liefde, vertrouwen, dankbaarheid.
Vrede die u de ogen opent voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor wie u mag ontmoeten langs uw weg.
Moge de eenvoud, de verwondering,
de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met vrede,
vandaag, morgen, altijd.

Die Godsvrede zij altijd met u.



Die vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods

Communie

Liederen: God die ons aan elkaar (ZJ 662)

<https://www.youtube.com/watch?v=ceMEojJeVjA>

God, die ons aan elkaar als wijn te drinken geeft,
zend op het feest die daar het zoet geheim van heeft:
Hem, die geheel ons zijn herschept, en zie 't is goed,
die water maakt tot wijn, vreugde in overvloed.

O Gast, Gij Zoon van God, o wijnstok sterk en fris,
waaraan wij rijpen tot elkanders lavenis,
Gij maakt Uw bloed tot wijn, wijn tot ons hartebloed:
wij moeten dronken zijn van elkaars overvloed.

O Geest van God, bewaar ons altijd bij de Heer,
bewaar ons bij elkaar, verbind ons meer en meer,
opdat wij vrolijk zijn, gezond van ziel en bloed,
en bij uw bruiloftswijn leven in overvloed.

Slotgebed:

Net als het bruidspaar in Kana,
willen ook wij U danken, Heer Jezus,
voor uw aanwezigheid bij ons vandaag.
U hebt ons laten delen
in een Boodschap van hoop en bemoediging
en in een maaltijd van Brood en Wijn.
Help ons deze rijke overvloed door te geven
nu we weer onze eigen wegen gaan.
En doe ons geloven:
waar U bent is er overvloed van leven. Amen.



Zegen en zending:

Dat ook wij ons herinneren mogen waartoe we geroepen zijn,
dat ook wij mogen doen al wat Hij heeft gezegd.

Dan zullen wij gezegend worden
door Hem die ons trouw blijft in goede en kwade dagen,
trouw tot in eeuwigheid.

Hij die is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dessertje:

Bruloft van Kanna - Willem Vermandere (tekst: Djoos Utendoale)

<https://www.youtube.com/watch?v=CPzC6wWfIGw>

Ze was dochter allene en verre van snel
maar vader was ryke, dat verandert het spel
ze was 50 voorby en vrijde al tien jaar
de mensen zeiden 20, maar dat was geen waar.

Zy peinsde op latere en hy op heur geld
hy zei in z'n eigen ' 't is maar dat die telt'
en hy klapte van trouwen en placeerde z'n woord
het spel gerochte geklonken, ze gerochten akkoord

De vader was blyde, hij was ze toch kwyt
Hy was ze niet moe, maar 't was algelyk tyd
en hy riep de familie met nonkels en tanten
Hy dei ook commerce, dus ook al zyn klanten

Ze trouwden ten elven met bloemen en tapyten
in 't lang en in 't breed, maar dat was een suite!
en 't duurde al niet lange, ze begosten de feeste
met wyn en champagne en een hele koebeeste

Z'aten lik compries en ze dronken naar keuze
Ze losten hunder rieme en gongen deur de neuze
en je gaat 't nu niet geloven, want 't kan haast niet zyn
't duurde al niet lange of ze zaten zonder wyn

De vader die zag het en peinsde 'moment'
Hy kende de bybel en 't nieuw testament
Ze pompten wat water en schonken met tweeën
en 't is lik dat je peinst, 't proefde't geen één

