

31^e zondag door het jaar 29-30 oktober 2022

— decanaat Poperinge

Aperitief: I am, I said - Neil Diamond (1971)

<https://www.youtube.com/watch?v=sxDyXK93o6g>

L.A.'s fine, the sun shines most the time
And the feeling is "lay back"
Palm trees grow and rents are low
But you know I keep thinkin' about
Making my way back

Well I'm New York City born and raised
But nowadays
I'm lost between two shores
L.A.'s fine, but it ain't home
New York's home
But it ain't mine no more

"I am"... I said
To no one there
And no one heard at all
Not even the chair
"I am"... I cried
"I am"... said I
And I am lost and I can't
Even say why
Leavin' me lonely still

Did you ever read about a frog
Who dreamed of bein' a king
And then became one
Well except for the names
And a few other changes
If you talk about me
The story is the same one

But I got an emptiness deep inside
And I've tried
But it won't let me go
And I'm not a man who likes to swear
But I never cared
For the sound of being alone

"I am"... I said
To no one there
And no one heard at all
Not even the chair
"I am"... I cried
"I am"... said I
And I am lost and I can't
Even say why
"I am"... I said
"I am"... I cried
"I am"

L.A. (Los Angeles) is prima, de zon schijnt meestal
En het gevoel is "leun achterover"
Palmbomen groeien en de huren zijn laag
Maar je weet dat ik blijf denken aan
teruggaan

Nou, ik ben in New York City geboren en getogen
Maar tegenwoordig
ben ik verdwaald tussen twee kusten
L.A. is prima, maar het is niet mijn thuis
New York is mijn stek
Maar het is niet meer van mij

"Ik ben"... zei ik
Tot niemand die daar is
En helemaal niemand hoort het
Zelfs de stoel niet
"Ik ben"... huilde ik
"Ik ben"... zei ik
En ik ben verdwaald en ik kan
zelfs niet zeggen waarom
Het laat me nog steeds eenzaam achter

Heb je ooit over een kikker gelezen
die ervan droomde om een koning te zijn?
En toen er een werd...
Nu, uitgezonderd de namen
En nog een paar andere veranderingen
Als je 't over mij hebt
Dan is het verhaal is hetzelfde

Maar ik heb een leegte diep van binnen
En ik heb het geprobeerd
Maar het laat me niet los
En ik ben geen man die graag vloekt
Maar het kan me niet schelen
want dit is het geluid van het alleen zijn

"Ik ben"... zei ik
Tot niemand die daar is
En helemaal niemand hoort het
Zelfs de stoel niet
"Ik ben"... huilde ik
"Ik ben"... zei ik
En ik ben verdwaald en ik kan
zelfs niet zeggen waarom
"Ik ben"... zei ik
"Ik ben"... huilde ik
"Ik ben"

Na een zoekende omzwerving verzeild geraken in een hotelkamer en vaststellen hoe eenzaam je wel bent. 'Ik ben' ja, het is het enige dat overblijft maar wat doe je ermee? Zo moet Zacheüs zich ook gevoeld hebben daar in die boom. Gelukkig voor hem, kwam Jezus langs...

Intredelied: Zo vriendelijk en veilig als het licht (ZJ 530)

<https://www.youtube.com/watch?v=8JorQXOjiR0>

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen.
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen,
wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw Zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zo waar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.



Welkom

We zijn welkom in Gods huis, wie we ook zijn,
diepgelovigen of twijfelaars. God schrijft immers niemand af.
Hij staat stil bij elke mens. Hij kijkt hem/haar aan
en roept hem/haar naar Zich toe.
Onze God is een God die zoekt wie verloren loopt
en redt wie uit de boot dreigt te vallen.
Richten wij ons vol vertrouwen tot onze barmhartige God
en vragen we dat Hij zich ontfermt over elk van ons.

Gebed om ontferming

Mensen zijn soms vastgelopen, verstrikt in eigen schuld.
Wees voor hen de God die hen bevrijdt.
Heer, ontferm U over ons.

Mensen voelen zich soms minderwaardig en zitten
in zichzelf gevangen.
Wees voor hen de God die ruimte schept.
Christus, ontferm U over ons.



Mensen komen soms tot inkeer en willen dan nieuwe wegen gaan.
Wees voor hen de God die met hen meegaat.
Heer, ontferm U over ons.

Eer aan God naar Jan Sniijders

Vader in de hemel,
Gij geeft ons het vermogen
ons de nood van anderen aan te trekken.

Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
zo de naasten van de ander te mogen worden.

Vader, Gij geeft ons de vaardigheid
een ander zo te helpen
dat hij kan leven in vrijheid en waardigheid.

Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
zo de naasten van de ander te mogen worden.

Vader, uw liefde gaat zover
dat Gij in Jezus onze naaste wilt zijn.

Wij danken U daardoor
en prijzen ons gelukkig
dat wij in onze barmhartigheid voor elkaar
uw naasten mogen worden. Amen.



Openingsgebed:

Heer, onze God,
wij mogen te gast zijn in uw huis.
Hier hopen wij tot rust te komen,
zodat wij kunnen luisteren naar wat U ons te zeggen hebt.
Hier hopen wij de taal te leren spreken
die uw Zoon gesproken heeft en ons heeft voorgeleefd:
een taal van verzoening en hoop. Wilt U ons die leren ? Amen.

Eerste lezing: Uit het boek Ecclesiasticus (Jezus Sirach 11,23 – 12,2)

22 De hele wereld is voor U
als de kleinigheid die de weegschaal laat doorslaan
en als een dauwdruppel die in de ochtendschemering op de aarde valt.

23 Maar U ontfermt zich over iedereen,
omdat U alles kunt
en U telt de zonden van de mensen niet,
om hen tot inkeer te laten komen.

24 Want alles wat bestaat hebt U lief
en U verafschuwt niets van wat U gemaakt hebt;
als U iets zou haten,
zou U het niet geschapen hebben.

25 En hoe zou iets in stand zijn gebleven
als U het niet wilde,
of hoe zou iets bewaard zijn
dat niet door U was geroepen?

26 U spaart echter alles, omdat het van U is,
U, Heer, die alles wat leeft bemint.

1 Uw onvergankelijke geest is in alles.



2 Daarmee straft U slechts gaandeweg degenen die zondigen;
U wijst hen terecht
door hun te laten zien waarin zij zondigen,
zodat zij, uit hun slechtheid bevrijd,
in U, Heer, geloven.

Tussenzang: Ps. 145 (144) 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14

Refrein: U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.

De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.

Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.

De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt alwie gebukt gaat weer op.

Tweede lezing: (2 Tess., 1, 11 – 2,2)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Tessalonica

Broeders en zusters,

11 Wij bidden steeds opnieuw voor u,
dat God u zijn roeping waardig maakt
en dat Hij al uw goede voornemens
en elk werk van uw geloof
door zijn macht tot volkomenheid brengt.

12 Dan zal de naam van onze Heer Jezus
in u verheerlijkt worden –
en u in Hem –
door de genade van onze God en de Heer Jezus Christus.

1 Wij moeten u echter verzoeken, broeders en zusters,
in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus
en onze hereniging met Hem,

2 om niet zo gauw uw bezinning te verliezen
en u niet te laten opschrikken door een geestesuiting,
een uitspraak of een brief die van ons afkomstig zou zijn,
alsof de dag van de Heer aangebroken zou zijn.



Tussenzang: De Heer heeft mij gezien (ZJ 559)

<https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc>

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen.
Gij hebt onszelf ontvankelijk gemaakt,
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Evangelie: (Lc. 19, 1-10)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

- 1 Jezus kwam in Jericho en trok door de stad.
- 2 Daar was een man die Zacheüs heette.
Hij was oppertollenaar en hij was rijk.
- 3 Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was,
maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa,
want hij was klein van stuk.
- 4 Daarom rende hij vooruit
en klom in een moerbeivijgenboom
om Hem te zien te krijgen,
want Hij zou daar voorbijkomen.
- 5 Toen Jezus bij die plek kwam,
keek Hij omhoog en zei tegen hem:
'Zacheüs, kom vlug naar beneden;
vandaag moet Ik in uw huis verblijven.'
- 6 Hij kwam vlug naar beneden
en ontving Hem met vreugde.
- 7 Iedereen die het zag sprak er schande van.
'Hij neemt zijn intrek bij een zondaar', zeiden ze.
- 8 Zacheüs richtte zich tot de Heer.
'Heer,' zei hij,
'hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen,
en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.'
- 9 Jezus zei tegen hem:
'Vandaag is er redding gekomen voor dit huis,
want ook hij is een zoon van Abraham.
- 10 De Mensenzoon is immers gekomen
om te zoeken en te redden wat verloren is.'



Overwegingen:

Hij was hopeloos vastgelopen in het leven. Zacheüs was zijn naam. Klein van gestalte, zo zegt het verhaal. Het verklaart waarom hij in een boom klom, om Jezus te zien. Maar het is misschien ook een onderliggende reden waarom hij tollenaar is geworden. Kleinere mensen hebben soms de neiging, om wat ze aan lengte te kort komen te compenseren met carrière, macht, geld. (Denken we maar aan Napoleon, of Hitler of de ex-president van Frankrijk, Nicolas Sarkozy.) Was het dat wat Zacheüs gedreven had om tollenaar te worden? Misschien had zijn omgeving hem als kleine man altijd genegeerd, links laten liggen en was tollenaar worden voor hem de enige kans geweest om tot zijn recht te komen, groot te worden, hoger op te komen? Wie zal het zeggen? Feit is dat de maatschappij toen zowel als nu keihard is. Tollenaars hadden een kwalijke reputatie. Eens tollenaar, altijd tollenaar; eens dief, altijd dief. Nu, geen rook zonder vuur. Zacheüs had wel boter op zijn hoofd. Jericho was een bloeiend handelscentrum en dus als tolheffer kwam je goed aan de bak. Zacheüs had vlug schoon geld verdiend. Maar zoals zo vaak, als je daarvan de smaak te pakken hebt, is de zak nooit vol genoeg. Men wist dat hij zijn boekje te buiten ging en dus werd hij scheef bekeken. En dit kwam boven op de hatelijke reputatie die tollenaars hadden: ze werden immers beschouwd als collaborateurs met de vijand, de Romeinse bezetter. Alle ingrediënten waren dus aanwezig om Zacheüs te laten vastrijden in zijn leven: hij werd gemeden als verrader én als oplichter. Zijn vlug verworven rijkdom stak de ogen uit. Zacheüs had dus wel carrière gemaakt, maar had dit moeten bekopen met het verlies van alles wat niet voor geld te koop is: geweten, eer, vriendschap, sociale omgang, en ik denk ook God. Zacheüs had alles en toch was zijn leven leeg, armoedig en eenzaam. Hij haatte zichzelf voor dat leven, maar er was geen weg terug. Hij zat gevangen in de gouden kooi die hij voor zichzelf had opgetrokken.

Er zit iets dubbel in zijn 'boomkruip-gedrag': vijgenblaren zijn groot, je kunt je er goed in verstoppen. Was het schaamte die hem zo ver dreef? Of was het zien zonder gezien te worden, veilig maar toch vol verlangen en hoop om die mirakelman te zien die zoveel geluk en bevrijding bracht voor hopeloze gevallen, zoals hij? Wellicht speelden beide factoren mee: verlangen én schaamte. Hij keek naar Jezus... of was het Jezus die naar hem keek? Feit is dat Jezus hem uit de boom riep en zei dat hij bij hem te gast wilde zijn. Of hoe plots de rollen omdraaiden! De kijker werd de bekekene, de gezochte bleek de zoeker. God neemt zelf initiatief. Waarschijnlijk omdat Zacheüs er anders nooit was uitgeraakt. Wie ooit vastzat in het leven, herkent dat gevoel. En Jezus ging ook niets bereiken zonder het verlangen van Zacheüs naar bevrijding en een nieuw leven. Feit is dat hier een sociaal, humanitair mirakel gebeurt. Opeens heeft hij die geen vrienden had, een Vriend, en wat voor één! Het maakte van Zacheüs een heel ander mens die plots spontaan tot overvloedig delen komt. "Vandaag is aan dit huis redding geschonken, zegt Jezus. Het Hebreeuwse woord voor 'redding' heeft als oerbetekenis "ruim, wijd zijn". Precies dat ervaart Zacheüs! Een nieuwe wereld gaat voor hem open. Hij krijgt lucht, ruimte om te bewegen en te handelen... en medemensen, en vrienden...

Mag ik er even op wijzen dat onze moderne maatschappij dat heel anders ziet. Die heeft het wel over vrijheid, autonomie, zelfontplooiing, het 'ik' maar niet meer over het 'wij', het broer en zus zijn van elkaar, het liefhebben en delen. Wat kan ik voor jou doen? De Yolo-mens (you only live once; je leeft maar één keer) is de Zacheüs van onze tijd, en die heeft wel alles, maar is vaak eenzaam, of rijdt zich hopeloos vast, zonder uitweg of kans om zich te herpakken (je hebt ook maar één kans hé...). Waarom zouden er zoveel zelfdodingen zijn, denk je? Daarom denk ik dat dit verhaal ons als christenen uitdaagt om met een uitnodigende houding en barmhartige blik naar onze medemensen toe te gaan. Dus niet om te veroordelen, dat is in het verleden te vaak gebeurt, maar ook niet afwachtend (wij hebben de blijde boodschap, ze weten dat ze welkom zijn) wél de baan op, met als doel voor ogen: de hand reiken aan wie eenzaam verloren of vastloopt in zijn eigen leven.

Miguel Dehondt

Heer, soms voel ik mij als Zacheüs:
zogenaamd rijk,
rijk aan comfort, consumptie,
macht, welvaart, prestige.
Maar heel arm als mens,
omdat ik niet weet
of er wel iemand om me geeft,
die het de moeite waard vindt om van mij te houden,
me te nemen zoals ik ben...



God, zend dan iemand als een Jezus op mijn weg,
iemand die me goed genoeg vindt
om bij mij thuis te willen komen.
Dan zal het wel gebeuren:
ik zal mezelf zien
en weten wat me te doen staat.

Help me dan , Heer,
op mijn beurt voor anderen
een beetje mens te zijn,
zoals Jezus.

(Ward Bruyninckx)

Je bent gevluht hoog in een boom:
weg van de mensen,
weg van hun oordelen en vooroordelen.
Een plek voor jou alleen,
waar je jouw laatste beetje hoop
nog veilig kan vasthouden.



Zo'n boom heb je soms nodig,
maar je hoort er niet thuis.
Grond heb je nodig
om met twee voeten op te staan.
Vaste grond van vergeving en begrip:
iemand die in jou gelooft,
iemand die je respecteert, ook in je anders zijn.
Iemand die je ziet en die je gaarne ziet,
die je noemt bij je naam
en niet bij je titel, rol of functie.
Iemand die je kent,
dieper dan jij jezelf kent.
Iemand voor wie je meer bent
dan de corrupte, de eigenzinnige of de marginale.
Iemand die in jou een mens heeft gezien,
een beeld van God die liefde is.

(naar Carlos Desoete)

Woorden van geloof:

Ik geloof in God, de Schepper van ons bestaan
die veel geduld heeft met ons menselijk falen,
maar ons telkens nieuwe kansen biedt.

Ik geloof in Jezus
die ruimte maakt voor medemensen,
voor zondaars, kleingelovigen,

zieken en gewone mensen.
Ik geloof in Hem omdat Hij in zijn liefde
zijn leven radicaal op het spel zette.

Ik geloof in de Geest die onze kracht is om mensen
in beweging te brengen
naar elkaar toe over tijd en grenzen heen.

Ik geloof in mensen
die bouwen aan een nieuwe wereld,
en de moed niet opgeven
om aan Gods schepping te werken.
Amen

Voorbeden:

U God, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo te gebruiken
dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten,
en hem/haar proberen te zien met uw ogen. Laat ons bidden...

U God, die het kleine niet veracht,
wees bij degenen die zorgen hebben
om hun kinderen of andere geliefden,
om hun gezondheid of hun werk.
Dat zij niet alleen zijn in hun angst of verdriet,
dat troost hen niet mag ontbreken. Laat ons bidden...

U God, die onvermoebaar bent in het maken van nieuw begin,
U die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen,
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen,
wees met hen die niet meer durven hopen
dat de wereld ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen
Doe hen en ons weer opleven. Laat ons bidden...

Lied: Wek mijn zachtheid weer

https://www.youtube.com/watch?v=hpQma7_nxOo

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is,
En mij toevertrouw,
En het licht niet haat.

Gebed over de gaven

God,
met vreugde willen wij alles klaarmaken
om Jezus te ontvangen,
net zoals Zacheüs dat deed.
Daarom bieden wij U deze gaven van brood en wijn aan.
Laat dit niet alleen een teken zijn
van onze vriendschap voor Hem,
maar ook van zijn vriendschap voor ons.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen.



Groot Dankgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat U voor ons bent: Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat U liefde bent,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en U machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij: **Heilig, ...**

Wij danken U, Heer onze God, om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing mens geworden.

INSTELLINGSVERHAAL

Dit is de kern van ons geloof:
Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt U, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ` Mensenzoon ` genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens, barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Verrijkt met Jezus, uw Zoon,
wiens woorden voor ons levensbrood zijn,
wiens daden voor ons voorbeeld en bron van vreugde zijn,
willen wij bidden tot Hem die zich aandient als Vader voor ons en alle mensen:
Onze Vader,...

Waar wij onszelf zoeken, God,
klinkt uw Woord: "Ik ben het Brood des levens".
Waar uw opdracht ons zwaar valt,



zegt U: "Mijn Geest zal u tot kracht zijn".
Blijf ons nabij met uw Woord en uw genade
die ons tot doeners van uw Boodschap maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,...



Vredeswens

Waar mensen elkaar waarderen en opkomen voor mekaar,
daar is God aanwezig.
Daar groeit genegenheid, liefde, geborgenheid en vrede.
Laten wij mekaar deze gaven toewensen en aanbieden.
Gods vrede zij altijd met u.
Wensen wij die vrede ook mekaar toe.

Lam Gods

Communielied: De laatsten worden de eersten (ZJ 589)

<https://www.youtube.com/watch?v=uaoEK18n1rA>

De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen, de dienaar heet een zoon.
O Heer, o eerstgeboren van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren, Gij maakt het leven groot.

Gij die als allerlaatste ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen wanneer de strijd verstomt.

Wie zelf zich hoog verheffen, die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend, de zee zwijgt voor de Heer.

Maar wie zich heeft gebogen voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen zo waar Hij eeuwig leeft.

De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen, de vreemdeling wordt zoon.

Slotgebed:

Heer, laat ons van hier weggaan,
zoals Zacheüs toen,
in vreugde en vertrouwen.
Mogen wij allen,
zonder iemand uit te sluiten,
mekaar willen helpen
om toekomstgericht te leven,
afgedaald uit onze boom
van angst en schaamte,
vrij gemaakt,
voor altijd dienstbaar,
mens onder de mensen. Amen.

Zegen en zending



Dessertje:

VERDRIET

Verdriet is als een boom in de winter:
verhard en zwart wijzen zijn takken
als verwijtende vingers naar de hemel
"voor mij hoeft het niet meer".
"Laat mij staan waar ik sta
het mag vriezen, het mag dooien
het mag hagelen en sneeuwen
het mag stormen en waaien
het doet me niets
het valt in het niet
bij mijn verdriet."
Zo stond de boom in het winterse land.
De storm brak hem niet
de wind deed hem niet wiegen
en de regen gleed af langs de loodzware stam.
"Voor mij hoeft het niet meer. Ik ben er niet".
Maar onder het zwart van die sombere bast
daar gonsde en giste het
krioelde en kriebelde het
daar klopte en bloedde het,
de winter lang.
Hij boog niet maar barstte,
barstte uit
in duizend knoppen
of hij wilde of niet.

