

31^e zondag door het jaar 30-31 oktober 2021

**—
decanaat Poperinge**

Aperitief: Houden van – Miel Cools

<https://www.youtube.com/watch?v=THuBIY0YEKU>

Houden van kun je bij Shakespeare niet leren
Romeo en Julia die zijn al lang dood
Je hoort over liefde veel onzin beweren
Van liefde in boeken zijn de letters te groot
Het heeft immers meer met koffie te maken
Met twee koude voeten 's winters in bed
Met eventjes blij zijn en dan weer verdrietig
Tot opeens iemand zegt: "Hier een sigaret"

Refr.: Houden van, houden van.
 't Is vaak niet bijzonder,
 't Is vaak niet zo'n wonder.
 Maar geen mens die zonder kan
 Houden van, houden van.
 't Is weinig poëtisch,
 't Is weinig profetisch
 Maar geen mens die zonder kan

Houden van kun je de buurman niet leren
De ene zoent zus en de ander zoent zo
Wie zo mooi model stond valt straks van z'n sokkel
Soms is het hard knokken, soms krijg je 't cadeau
Het heeft immers meer met warmte te maken
Met twee zachte armen 's nachts om je heen
Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden
Tot opeens iemand zegt: "Ik zeg toch niet nee" *Refrein*

Houden van kun je maar heel langzaam leren
Hardlopers lopen zichzelf vaak voorbij
't Staat niet in boeken, 't staat niet geschreven
Wat lief zijn wil zeggen voor jou en voor mij
Het heeft immers meer met geloven te maken
Met twee grijze ogen die kijken je aan
Met eventjes boos zijn en dan weer verdrietig
Tot opeens iemand zegt: "Weg met die traan" *Refrein*

Houden van, houden van ... Geen mens die zonder kan (4x)

Lied: ZJ 509 Mens voor de mensen zijn

Refr.: Mens voor de mensen zijn, Herder als God,
 trooster voor groot en klein, zo lief als God.

God roept zijn mensen,
Hij roept ze bij naam,
opdat zij toegewijd zijn wegen gaan.



Genade zaait Hij als zaad in hun hart,
zijn Geest vernieuwt de tijd
en heelt de smart.

Klein met de kleinen zijn,
vriend onverwacht,
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht.

Zieken omarmen,
hun tranen verstaan,
met hen de kruisweg ten einde toe gaan.

Gods woorden
spreken aanstekelijk echt,
zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt.

Licht in het duister zijn,
laaiende vlam,
mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan.

Van God gezonden, deemoedig en vrij,
teken van vrede zijn
zo trouw als Hij.



Welkom

Het is goed dat ook wij, geboren en getogen christenen,
af en toe eens nagaan of onze manier van leven
wel in overeenstemming is met onze roeping als gelovige.
Vandaag klinkt de vraag naar het allereerste gebod.

Dat lijkt misschien vragen naar de bekende weg,
want het antwoord kennen we al van jongs af aan:
God beminnen en de naaste als jezelf.

Toch is het goed om samen even stil te staan
bij de originaliteit van dat christelijk gebod.

Het kan ons helpen om
wat dichter bij het Koninkrijk van God te komen. *(Kees Pannekoek)*



Vaak kunnen mensen geen onderscheid maken
tussen wat belangrijk is en minder belangrijk,
met eindeloze discussies tot gevolg.
Zo ook in de Kerk.

Heel wat mensen worden onnodig gekwetst
of raken van de Kerk vervreemd
door een massa regels, geboden en verboden
die met de essentie van ons christen-zijn vaak weinig te maken hebben.
Soms lijkt het alsof we niet hetzelfde evangelie lezen,
of het althans niet lezen op dezelfde manier.

Nochtans laat Jezus daarover geen twijfel bestaan:
alle geboden en regels
zijn ondergeschikt aan dat ene dubbel-gebod van de liefde:
Gij zult de Heer uw God beminnen en uw naaste als uzelf.
Omdat wij ons in ons dagelijks doen en laten
te weinig door dit tweevoudig liefdesgebod laten leiden
vragen wij God en onze naasten om vergeving.

Gebed om ontferming:

Ontferm U over onze handen, God,
over onze woorden die wij niet in daden hebben omgezet,
over te veel en te mooi gesproken woorden,
over de momenten waarop wij
elkaars handen zochten en niet vonden.
Heer, ontferm U over ons.

Ontferm U over ons hart,
over onze goede bedoelingen en onze goede wil,
over onze dromen en idealen, over onze beloftes,
over elk moment dat wij de roep om leven niet verstonden,
over elk moment dat ons hart niet groot genoeg was
om andermans dromen te vatten.
Christus, ontferm U over ons.

Ontferm U over onze verbondenheid,
over ons bezorgd zijn om elkaar,
over ons aanvoelen van elkaar,
over onze pijn om het gemis.
Heer, ontferm U over ons.

Eer aan God

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.

Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,



voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed:

God van Liefde,
wij ervaren U op onze levensweg
als een liefdevolle Vader.
Wij bidden U:
geef dat onze wederliefde gestalte krijgt
in ons bestaan van elke dag.
Dit vragen we U door Jezus,
uw mens geworden Liefde. Amen.



Eerste lezing: Uit het boek Deuteronomium (Deut. 6, 2-6)

Mozes sprak tot het volk en zei:

2 Vrees God heel uw leven, met uw kinderen en kleinkinderen.
Vrees God door al zijn voorschriften en geboden na te komen
die ik u opleg. Dan zult u lang blijven leven.

3 Luister Israël, en volbreng ze nauwgezet.

Dan zult u gelukkig zijn
en talrijk worden in het land dat overvloedig is van melk en honing,
dat de Heer, de God van uw vaders, u heeft beloofd.

4 Luister Israël!

De Heer is onze God, de Heer is de Enige.

5 U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel en met al uw krachten.

6 De geboden die ik u vandaag voorschrijf,
moet u in uw hart prenten.

Tussenzang: Ps. 18 (17), 2-3a, 3bc-4, 47 en 51 ab

Refrein: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.

Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,
mijn schild, mijn behoud en bescherming.

Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,
dan doet geen vijand mij kwaad.

Want golven van doodsgevaar sloten mij in,
een stortvloed van onheil maakte mij angstig.

De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,
verheerlijkt zij God, mijn verlosser.

Want Gij hebt uw koning de zege geschonken,
uw gunsten bewezen aan uw gezalfde.



Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreeën (Hebr., 7, 23-28)

Broeders en zusters,
23 In het oude verbond moesten vele priesters elkaar opvolgen,
omdat de dood hun belette in functie te blijven;
24 maar zijn priesterschap is onvervreemdbaar, omdat Hij in eeuwigheid blijft.
25 Daarom is Hij ook in staat om hen,
die door zijn tussenkomst tot God naderen,
voor altijd te redden, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
26 Zo'n hogepriester hadden wij ook nodig:
een die heilig is, schuldeloos, onbesmet,
afgescheiden van de zondaars, en hoog verheven boven de hemelen;
27 Hij hoeft ook niet, zoals de hogepriesters,
elke dag opnieuw eerst voor zijn eigen zonden offers op te dragen
en daarna voor die van het volk,
want dit heeft Hij eens en voorgoed gedaan, toen Hij zichzelf offerde.
28 De wet stelt als hogepriester mensen aan,
die met zwakheid behept zijn;
maar de eed, die uitgesproken is na de wetgeving,
wijst de Zoon aan, die volmaakt is in eeuwigheid.



Tussenzang: ZJ 594 Wie oren om te horen heeft

<https://www.youtube.com/watch?v=BVQ8Qqvcc48&t=61s>

- | | |
|---|---|
| 1. Wie oren om te horen heeft
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israë!, mijn geboden. | 3. Biedt uw naaste de helpende hand.
Spijzigt de armen in uw land,
een woning wilt hun geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven. |
| 2. Bemint uw Heer te allen tijd.
Dient Hem met alles wat gij zijt.
Aanbidt Hem in uw daden.
Dit is het grootste en eerste gebod
de wil van God, uw Vader. | 4. De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit
wanneer zij is ontstoken.
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft het tot ons gesproken. |
| 5. De liefde spreekt haar eigen taal,
alle kwaad bedekt zij duizendmaal,
vergeeft al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan
maar blijve in ons de liefde. | |

Evangelie: (Mc. 12, 28b-34)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

28 Een van de Schriftgeleerden vroeg eens aan Jezus:
'Wat is het allereerste gebod?'
29 Jezus antwoordde:
'Het eerste is dit:
Luister Israë!, de Heer onze God is de enige Heer;
30 u zult de Heer uw God liefhebben
met heel uw hart en met heel uw ziel,
met heel uw verstand en met heel uw kracht.
31 Het tweede is dit:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.



Een ander gebod, groter dan deze twee, is er niet.'

32 De Schriftgeleerde zei Hem:

`Juist, Meester, terecht zegt U: Hij is de Enige en er is geen ander dan Hij.

33 Hem liefhebben met heel ons hart en heel ons inzicht en heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf is veel meer dan alle brand- en slachtoffers.'

34 Toen Jezus zag dat hij met begrip antwoordde, zei Hij tegen hem:

`U staat niet ver van het koninkrijk van God.'

Niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Overwegingen:

Ons herkenningsteken, het symbool dat overal ter wereld naar Christus en zijn volgelingen verwijst, is het kruis. Ooit een schandpaal werd het een overwinningsteken. Wees niet bang van het kruis, van het lijden en de dood, want Jezus heeft getoond dat ze niet het einde zijn en niet het laatste woord hebben over een mensenleven. Wat heeft dat te maken met het Evangelie van vandaag, voel ik u denken? Wel, voor mij is het kruis de visualisatie van de twee geboden waarover Jezus het heeft. In een kruis is er altijd een horizontale en een verticale balk. Het is niet moeilijk om in de opstaande balk de "band met boven" (of om het met een moeilijk woord te zeggen: het transcendent) of het verbond tussen God en mens te zien. Je zou dus kunnen stellen dat de verticale balk verwijst naar het eerste gebod: Je zult de Heer uw God beminnen. De horizontale balk verwijst dan naar de band tussen mensen, met de opdracht je naaste te beminnen als jezelf. Het is vanzelfsprekend dat de ene balk de andere niet mag overheersen zo niet is het evenwicht zoek; laat staan dat één van de twee balken ontbreekt, dan heb je geen kruis en dus geen christelijk symbool. Telkens we naar het kruis kijken worden we als christen herinnerd aan onze dubbele leefopdracht, God en onze medemens met al onze mogelijkheden lief te hebben. Ja zelfs, als dat 'een kruis' voor gevolg heeft. Liefde kan dus heel ver gaan, en heel veel verdragen. In naam van de liefde zijn mensen bereid zich heel en al te geven, zich op te offeren, ja zelfs soms met de dood tot gevolg.

't Was uiteindelijk het grote vertrouwen van Jezus dat zijn Vader hem niet zou laten vallen dat hem in staat stelde om zijn leven te geven op het kruis. Het kruis als symbool van liefde en hoever liefde kan gaan. Maar gelukkig, zo ver en zo radicaal hoeft het niet altijd. Ik denk aan het kruisje dat ouders aan hun kinderen geven en omgekeerd: "God zegene en God beware je". Ook hierin herken ik de dubbele liefdesopdracht. Als vraag: "God draag a.u.b zorg voor mijn lieveling", maar ook als teken van geloof en vertrouwen: "Lieveling wees niet bang, God waakt over jou, draagt zorg voor jou en zal je niet laten vallen." Ik leg dit gebaar altijd uit bij het doopsel en voeg er nog iets van de tweede liefdesopdracht aan toe: als je een kruisje geeft, dan geef je een plusteken, dat verbindt én toont. Je zegt zonder woorden: "ik bind me aan jou, ik zie je graag" én "ik geloof in jou"; "je kunt iets"; zoals de Fransen zeggen: "plus est en vous", er zit heel veel in jou en dat bevestig ik. Stel je voor dat je aan je lieveling een min-teken zou geven, dat zou pas pijnlijk zijn.

Lieve mensen, wat Jezus hier aan de Schriftgeleerde zegt, heeft een enorme draagwijdte. Alle Joden kennen het eerste gebod. Ze bidden het zelfs dagelijks twee keer, in het mooie gebed dat begint met *Sjema Israël*, 'Hoor Israël', we hebben het gehoord in de eerste lezing uit één van de oudste Bijbelboeken en we vinden het ook in de Tien Geboden. Jezus voegt er hier de liefde tot de medemens aan toe, op evenwaardige wijze, en dat was én is revolutionair nieuw. Godsdienst is sedertdien altijd mensendienst. Het ene is ontegensprekelijk verbonden met het andere. Het is de norm van elke levensbeschouwing of ideologie. In die zin dat men de waarde ervan kan afmeten aan de waarde die men aan een mensenleven geeft. Wanneer men in naam van het geloof duizenden mensenlevens mag offeren, schort er iets aan die godsdienst. Anders gezegd: wanneer het leven bedreigd of gekwetst wordt, daar wordt ook God bedreigd en pijn gedaan. Godsdienst moet dus altijd dienst aan de mensen zijn en het leven van de mensen promoten en koesteren. Hoeft het ons te verwonderen dat in de loop van de geschiedenis uit het christendom het atheïstische humanisme is voortgevloeid. Alleen jammer dat die zo uitdrukkelijk haar wortels loochent: de liefde van en voor God. Ik wil tot slot nog even stilstaan bij het karakter van het 'gebod'. 'Moet' men God en zijn

naaste liefhebben? Liefde is nooit van moeten, en kan je nooit afdwingen. Je kunt niemand verplichten te geloven of zijn medemens graag te zien. Maar als het al eeuwenlang als een gebod geformuleerd is, dan is het omdat het gaat om een soort leefregel, in die zin dat daarzonder er geen leven mogelijk is of dat er daarzonder aan het leven tekort wordt gedaan, of dat het bedreigd wordt *tout court*. Met beide leefregels zijn we nog lang niet klaar. 'Uw Rijk kome' bidden we in het Onze Vader, vertrouwwol er naar uitziend én als een soort opdracht waar we in de liturgie en in ons leven van elke dag, in de liefde tot onze naaste werk van maken.

(Miguel Dehondt)

Hij die Liefde heet zal ook vandaag Mens worden.

Hij zal niet bij woorden blijven.
Hij zal handen en voeten krijgen, geest en hart.
Hij zal te zien zijn, te voelen,
aan de lijve te ondervinden in ieder mens die zegt:
"Ik ben er ook voor jou" en die van die zin
de samenvatting maakt van zijn manier van leven.



Hij zal te zien zijn in elke keuze,
in elke politieke beslissing die hoop geeft aan de armen,
uitzicht aan mensen zonder toekomst
en bevrijding aan hen die vastzitten, hoe dan ook.

Zoals Hij Mens is geworden in Jezus
zo wil Hij het vandaag worden in ons. (Carlos Desoete)

De mens is dwaas, onlogisch en zelfzuchtig.
Dat doet er niet toe: heb hem lief.

Als je het goede doet
zullen ze zeggen dat je jezelf zoekt.
Dat doet er niet toe: doe het goede.

Als je het doel dat je nastreeft bereikt,
zal je valse vrienden en echte vijanden vinden.
Dat doet er niet toe: streef ernaar.

Het goede dat je doet is morgen al weer vergeten.
Dat doet er niet toe: doe het goede.

Eerlijkheid en oprechtheid maken je kwetsbaar.
Dat doet er niet toe: wees eerlijk en rechtschapen.

Waar je jaren aan gewerkt hebt om op te bouwen,
kan plots worden vernietigd.
Dat doet er niet toe: bouw het op.

Als je mensen wilt helpen zullen ze soms kwaad op je worden.
Dat doet er niet toe: help ze.

Geef aan de mensen het beste van jezelf.
Ze zullen misbruik van je maken.
Dat doet er niet toe: geef het beste van jezelf.

De naastenliefde begint vandaag... (Moeder Theresa)



Woorden van geloof:

Ik geloof in God, Schepper van al wat bestaat,
een goede Vader
die alle mensen wil zien leven
in vrijheid en gerechtigheid.

Ik vertrouw me aan Hem toe,
en ben bereid om naar zijn Wil te leven:
mee verantwoordelijk voor mens en maatschappij.

Ik geloof in Jezus Christus,
uniek Beeld van God,
gekomen om ons van alle kwaad te bevrijden,
om ons de weg ten Leven te tonen.
Vernederd tot de kruisdood
heeft God Hem hoog verheven
als Eerste van de mensen.

Ik vertrouw me aan Hem toe,
en ben bereid om Hem te volgen:
niet toegevend aan de zucht naar eer, bezit en macht,
wel hongerend en dorstend
naar gerechtigheid voor allen.

Ik geloof in de heilige Geest,
Kracht van God,
die de Kerk en alle mensen wil bezielen
met het vuur van grenzeloze Liefde.

Ik vertrouw me aan Hem toe,
en ben bereid om me door Hem te laten bewegen
tot woorden en daden van gerechtigheid,
alle dagen van mijn leven. Amen.

Voorbeden: *(naar Gerard Cox)*

Bidden we voor allen die zich
op een bijzondere manier toeleggen op de liefde tot God:
voor al die mannen en vrouwen die - in de beslotenheid van hun klooster -
God zoeken in de stilte en in het gebed.
Dat de afzondering hen niet wereldvreemd maakt.
Dat godsdienst ook voor hen een dienst-aan-mensen is. Laten wij bidden...

Bidden we voor allen die dag-in dag-uit hun naasten willen liefhebben:
voor al die mannen en vrouwen die de nood van anderen zien
en opkomen voor hun welzijn.
Dat zij, in de zorg voor hun medemensen, zichzelf niet voorbijlopen.
Dat zij naast alle activiteit ook momenten van rust en bezinning kennen.
Laten wij bidden...

Bidden we voor alle doeners, voor alle denkers,
voor hen die openbaarheid zoeken
en voor hen die werken in stilte.
Voor allen die het onrecht aan de wortel willen bestrijden
en voor hen die zomaar goed doen in wat de dag brengt.
Dat mensen - hoe verschillend ook -
elkaar mogen verrijken en tot zegen zijn. Laten wij bidden...



V.: God,
leid ons in de oefenschool van de liefde,
U die liefde bent zonder maat. Amen.

Lied: Van liefde die overvloedig – Hildegard von Bingen

<https://www.youtube.com/watch?v=YZa95OqwCEU>

*Caritas abundat in omnia
de imis excellentissima super sidera
atque amantissima in omnia
quia summo regi osculum pacis dedit*

Vanuit de diepte tot hoog in de sterren overvloedig de liefde.
Alles en allen wijdt zij zich toe in zorg en aandacht,
liefhebbend ieder waar ook op aarde.
Vanuit de diepte tot hoog in de sterren overvloedig de liefde.
Want was het niet zij, die de Allerhoogste, die Enige,
een kus gaf, de kus van de vrede.
Vanuit de diepte tot hoog in de sterren overvloedig de liefde.



Gebed over de gaven

God van liefde,
in het teken van brood en wijn
herkennen we de grenzeloze liefde van uw Zoon.
Geef dat wij onszelf durven schenken
met heel ons hart, met al wat in ons is.
Dit vragen we U door Jezus,
uw mens geworden Liefde. Amen.

Groot Dankgebed

God, langs betrouwbare wegen leidt U mensen naar mensen.

Ik dank U voor iedere mens met wie ik mag meegaan,
voor duizend tekens van goedheid,
voor woorden en stilte waarin Gij woont,
voor mensen met wie ik lief en leed,
brood en beker, leven en hoop, mag delen.

Ik dank U voor mijn verwanten en geliefden,
voor mijn vrienden.

Ik dank U voor allen
met wie ik in de hemel en op de aarde verbonden ben.
Ik bid om vrede en geborgenheid voor iedereen,
om kracht en blijdschap en vuur in het hart.

Moge wij dienend en gelukkig door de komende dagen gaan,
mensen nabij, en U verheerlijken: **Heilig ...**

U die ons de aarde geeft om te bewonen,
U weet dat wij tekortschieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept U ons op om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:



kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven hebt U ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht om beter mens te worden.
Dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft, uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde, vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood ...

INSTELLINGSVERHAAL

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Moge wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

U hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U, dat U ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk,
zoals U het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.



Onze Vader

Door Jezus opgeroepen om veelvoudig vrucht voort te brengen,
willen wij met Hem bidden tot zijn en onze Vader:

Onze Vader,...

Laat het waar zijn, God,
wat in Jezus waar is geworden:
dat wij vandaag zijn lichaam zijn,
zijn hart en handen tot opstanding van mensen.
Laat het waar zijn dat in ons samenleven
de eerstelingen van nieuwe verbondenheid wortel schieten.
Dan zullen wij in vreugde mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.

Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens

Dankbaar voor de kostbare momenten
waarop Gods Woord ons wel aanspreekt,
dankbaar voor de kostbare tekenen
waarop Gods Rijk wel onder ons gebeurt,
willen wij elke goede grond in elkaar
erkennen en waarderen.

Zo wordt in ons Gods vrede geboren.

En die vrede zij altijd met u.



Lam Gods

Communielied: ZJ 715 Gij komt tot ons gans onverwacht

Gij komt tot ons, gans onverwacht, in alle mooie dingen,
in bloemen, in de zonnepracht, in 't lied dat wij nu zingen,
in 't brood dat op de tafel staat, in 't hart dat dankbaar slaat,
in duizend duizend dingen.

Gij komt tot ons in 't morgenuur, in dauw van nieuwe dingen,
in 't kind dat lacht, in licht en vuur, in 't lied dat wij U zingen,
in 't woord dat Gij nu tot ons spreekt, in 't brood dat Gij hier met ons breekt,
in duizend, duizend dingen.

Gij komt tot ons in heel de dag, in arbeid aan de dingen,
in zorg en vreugde, pijn en lach, in 't lied dat wij dan zingen,
in liefde ook van man en vrouw, in vriendschap, vrede en in trouw,
in duizend, duizend dingen.

Gij komt tot ons als 't avond is, in 't sterven van de dingen,
in 't afscheid dat het laatste is, in 't lied dat wij niet zingen.
Op 't woord dat Gij spreekt hopen wij; uw liefde is ons toch nabij
in duizend, duizend dingen.

ZJ 660 Maak ons uw liefde God tot opmaat

→ met uitleg: <https://www.youtube.com/watch?v=eNUqdszD2oA>

Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.

Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeed met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.



Slotgebed: (André Janssen)

God van Liefde,
om U te dienen en uw naam te eren,
vraagt U overgave en genegenheid.
Wij bidden U:
geef dat wij uw Wet verstaan
als woord van liefde,
als unieke band met ons.
Dit vragen we U door Jezus,
uw mens geworden Liefde. Amen.

Zegen en zending

Zegenen wij elkaar met hart en handen,
iedere dag opnieuw.
Zegenen wij elkaar met hoop en geloof,
in de naam van God die voor ons is
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dessertje:

En Jezus sprak
tot u en mij:

Vriend,
ben je moe?
Ben je het vallen nabij?
Ik hou mijn handen voor je open.
Daarin kan je neervallen
zonder jezelf en anderen pijn te doen.

Neemt de drukte in je leven
een te grote omvang aan
en vind je de rust niet meer
om even tot jezelf te komen?

Vertel het Me dan,
met of zonder woorden.
Ik zal altijd naar je luisteren.
Geloof in Mij.
Vertrouw Mij je geheimen toe.
Ik zal je helpen
terug volwaardig mens te zijn.

Ik wil er zijn voor jou.
Ik ben liefde,
liefde die leeft voor jou.

