

Als aperitief: De Wifi song - Bart Peeters (2018)

<https://www.youtube.com/watch?v=-WNC9zKVpAU>

Ik zei tegen mijn huishouden komaan we gaan op trip
Terug naar de natuur en zonder luxe dat is hip
We trekken ons diep terug in één of andere wildernis
Akkoord zei onze kleinste als er maar wifi is
Als er daar maar wifi is

De bomma is gestorven zei ik spijtig maar dat mag
Dat overkomt wel vaker mensen op hun oude dag
Pech zei onze jongste ik zal de bomma skype dan
In de hemel is er vast wel wifi dus dat kan
Vast wel wifi dus dat kan

Of dat wel zo is ik zou het niet weten
Ik hoor liever tot de club der digibeten
Ik heb nooit de indruk dat ik echt veel mis
Als er ergens weinig wifi is
Ergens weinig wifi is

Het nieuwste lief van onze dochter belde aan de deur
Ik wil flexibel zijn ik haat mezelf als ik zeur
Maar zijn allereerste woorden vond ik toch een raar begin
Wat is hier de wifi code was zijn eerste zin
Ik dacht die komt er nooit meer in

De wifi-code ik zou het echt niet weten
Ik hoor liever tot de club der digibeten
De wifi-code werkelijk geen idee
Ik zoek zelfs mijn heil niet in 4G
Zelfs mijn heil niet in 4G

Ons land is klein maar prachtig maar het wordt spijtig genoeg
Vooral verenigd door de nationale voetbalploeg
En schieten ze te kort daar op het heilig gras
Weet dan zeker dat er daar te weinig wifi was
Veel te weinig wifi was



Wie kan er nog zonder WiFi?

(WZ)

Wanneer het bereik wegvalt, vallen er heel wat mogelijkheden weg.

WiFi kan gezien worden als een symbool voor het digitale in onze samenleving.

Goede WiFi lijkt een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan die samenleving.

Verschillende generaties en groepen kunnen hierover van mening verschillen, maar de kernvraag is toch wat dit betekent voor mensen in armoede.

- Ben je zelf een WiFi-lover, een WiFi-hater of eerder een koele minnaar?

- Voor welke zaken reken je op de computer en internet: werk, school, sociale contacten, administratie, gezondheid, boodschappen, ontspanning ...

- Heb je een idee hoeveel uur per dag/per week je online bezig bent?

- Beeld je in dat je slechts één uur per dag online zou mogen/kunnen. Wat zou je blijven doen en wat zou wegvallen? En wat zou dit betekenen voor je dagelijks leven, je werk, je ontspanning...

Openingslied: Advent is dromen

- 6e leerjaar: <https://www.youtube.com/watch?v=-IEh-SyMuz8>
- kinderkoor Sjaloom: <https://www.youtube.com/watch?v=6VzUKRgp7B4>

**Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.**

En weer in geuren en kleuren herhalen
wat wij al weten uit oude verhalen:
herders en sterren, een stal en een kind,
omdat het kerstfeest weer begint. **refrein**

Iedere week weer een licht ontsteken
vlammen van vuur voor de komende weken,
tekens van hoop in de duisternis
omdat het bijna kerstfeest is. **refrein**

Niet als een kind en niet in een kribbe,
maar als een vredevorst hier in ons midden,
dan is er nergens verdriet meer of pijn
dab zal het altijd kerstfeest zijn. **refrein**



Welkom: Verbind je met Gods droom ! (WZ = map Welzijnszorg)

Advent is een tijd van uitzien naar de geboorte van de Heer,
van Hem die omziet naar de verdrukte
en opkomt voor het recht van de zwakke.
Welzijnszorg legt daarbij de focus op de
groeierende digitalisering in onze maatschappij
die een nieuwe bron van ongelijkheid is.
Wie niet mee is in het digitale verhaal, mist een
stuk verbondenheid.
Vandaag nodigen Jezus en Johannes ons uit
om niet te accepteren dat mensen uit de boot vallen.
Laat ons daar niet lijdzaam op toe zien
maar ons inzetten tot iedereen mee is
in het digitale verhaal van onze evoluerende wereld.



Lichtritus en lichtlied: (WZ)

Verheug U!
Vandaag is er licht, veel licht!
Want de derde kaars wordt aangestoken:
Gods redding is nabij.
In alle verwarring, in de doolhof van het leven,
in deze duistere tijden krijgen we extra licht,
een licht dat ons de weg wijst
en oproept om de moed niet te laten zakken!

Ontsteken van de derde kaars (ondertussen zingen we het Taizérefrein 'Dans nos obscurités)

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft. (2x)

God van licht en liefde,
in de doolhof van het leven wilt U een licht zijn.
Soms zijn onze ogen gesloten
en zien wij de wegwijzers niet die U op ons pad zet.
Dankjewel om ons vandaag moed te geven.
Help ons om geduldig te zijn,
open ons hart voor uw liefde
en maak ons zo tot wegwijzers.
Wees als een licht bij ons vandaag, morgen en altijd.
Amen.



Gebed om ontferming (WZ)

Pr.: Keren wij ons tot Hem
die God-met-ons wil zijn voor ieder van ons.

L.: Heer,
uw liefde is oneindig,
U laat ons nooit in de steek. Ontferm U over ons.

Christus,
uw inzet voor anderen kent geen einde.
U blijft doorgaan tot iedereen mee is. Ontferm U over ons.

Heer,
in uw ogen zijn zelfs de kleinste mensen groot.
U stelt uw hart open voor iedereen. Ontferm U over ons.

Openingsgebed (WZ)

Nabije God, leer ons de tekenen van uw tijd verstaan.
Laat uw licht over ons schijnen
en uw droom in ons wakker worden,
zodat wij ogen en oren, handen en voeten en stem worden
voor de allerkleinsten in onze maatschappij.
Bereid in ons hart de plaats
om het Kind geboren te laten worden.
We vragen het U door Christus onze Heer.
Amen

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja (Jes. 35, 1-6a.10)

Zo spreekt de Heer:

- 1 Laat de woestijn en het dorre land zich verheugen,
de wildernis jubelen en bloeien,
- 2 weelderig bloeien als de krokus;
laat haar uitbundig juichen en jubelen.
Zij wordt getooid met de glorie van de Libanon,
de luister van Karmel en Saron.
Dan zal men de glorie van de Heer zien, de luister van onze God.
- 3 Geef de zwakke handen weer kracht,
maak de bevende knieën sterk.
- 4 Zeg tegen iedereen die radeloos is:
`Houd moed, wees niet bang, hier is uw God,



Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding,
Hij komt u redden.'

5 Dan worden de ogen van de blinden geopend
en de oren van de doven geopend.

6a Dan danst de kreupele als een hert
en juicht de tong van de stomme.

10 De verlost van de Heer keren terug;
met gejubel zullen zij Sion binnenkomen,
hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond.
Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoetkomen,
droefheid en gezucht zullen wegvluchten.

Tussenzang: Psalm 146 (145) 7, 8-9a, 9bc-10

refr.: Kom, Heer om ons te redden.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.

De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van de blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.

De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft de wees en de weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.

De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.



Tweede lezing: Uit de Jakobusbrief (Jak. 5,7-10)

Broeders en zusters,

7 Heb geduld tot de komst van de Heer.
De boer die uitzielt naar de kostelijke vrucht van zijn land,
kan alleen maar geduldig wachten,
totdat in de herfst en het voorjaar de regen valt.

8 U moet ook geduldig zijn, en moedig,
want de komst van de Heer is dichtbij.

9 Broeders en zusters, klaag elkaar
niet aan; anders valt u zelf onder het
oordeel.

Denk eraan: de rechter staat al voor de
deur.

10 Broeders en zusters,
neem een voorbeeld aan de lijdzaamheid
en het geduld van de profeten,
die gesproken hebben in de naam van de
Heer.



Lied: Licht in onze ogen (ZJ 127)

<https://www.youtube.com/watch?v=3XwmQ83VIFo>

Licht in onze ogen, redder uit de nacht,
geldt uw mededogen nog wie U verwacht?

Als der mensen trooster roepen wij U aan:
noem de namelozen met een nieuwe naam!

Herder, wil behoeden, wie in 't duister valt.
Keer hun lot ten goede, licht dat stralen zal!

Bloesem in de winter, roze dageraad,
wees ons teken dat de zon verschijnen gaat!

Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat!



Evangelie: (Mt. 11, 2-11)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs

2 Toen Johannes in de gevangenis hoorde
over de daden van de Messias,
liet hij Hem bij monde van zijn leerlingen vragen:
3 `Bent U het die komen zou,
of hebben we een ander te verwachten?'
4 Jezus gaf hun ten antwoord:
`Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet:
5 Blinden zien weer en kreupelen lopen,
melaatsen worden rein en doven horen,
doden staan op en aan armen wordt
de Goede Boodschap verkondigd.
6 Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt.'
7 Toen ze vertrokken,
begon Jezus tegen de mensen over Johannes te spreken:
`Waarom bent u naar de woestijn gegaan?
Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind?
8 Waarom ging u dan?
Om iemand in verfijnde kleren te zien?
Mensen die verfijnde kleren dragen,
vind je in de paleizen van de koningen.
9 Maar waarom ging u dan? Om een profeet te zien?
Ja, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet.
10 Hij is het over wie geschreven staat:
Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, om voor U de weg te banen.
11 Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn,
is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.
Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij.



Overweging(en)

Misschien een rare vraag, waarmee ik u overval, maar herinnert u zich nog de eerste keer dat je voelde dat de wereld niet volmaakt was? Het was bij mij toen ik als kleuter het sprookje van Hansje en Grietje hoorde. Eigenlijk doen Jesaja en Johannes hier wat bij mij de gebroeders Grimm deden: ze halen de mensen uit hun droom en drukken hen met de neus op de feiten.

Maar als mensen hun dromen worden ontnomen, als ze wakker geschud worden, kunnen ze daar meestal niet om lachen. Profeten zijn dan ook zelden geliefd. Johannes de Doper, die we vorige week hebben horen orakelen, belandt met zijn franke mond in de gevangenis. Maar eens in de gevangenis, belandt die zo zeker lijkende Johannes de Doper in een serieuze crisis. Hij die anderen wakker schudde en aan het twijfelen bracht of ze hun leven niet anders moesten inrichten, raakte nu zelf aan het twijfelen over wat hij tot nu toe had gezegd en gedaan. Hij laat zijn leerlingen daarom aan Jezus vragen: "Ben jij het die komen moest of hebben we toch nog een ander te verwachten?"

Wie heeft er nog nooit getwijfeld aan zichzelf? Het kan ons allemaal overkomen, zeker op momenten dat we het niet verwachten en er ons dus niet tegen gewapend hebben.

Ik denk aan die mevrouw die vertelde dat ze aan het loket van de bank te horen kreeg dat haar overschrijvingen voortaan aan de computer automatisch in het portaal moesten gebeuren. "Ik zal het je één keer tonen mevrouw..." De volgende keer stond ze verloren terug aan het loket. "Heb je geen kinderen mevrouw die het je kunnen uitleggen en je bankzaken thuis met hun computer kunnen doen?" Nee, ze heeft geen kinderen en ook geen tablet, smartphone. Gelukkig heeft ze goede burens die graag helpen. Toch vraagt ze zich af en toe af: "Wat doe ik hier nog? Ik ben tot last van iedereen. Zou ik niet beter dood zijn?"

Of ik denk aan die mens van ergens in de 50 die plots getroffen werd door een *burn out*. Nee, 't zou hem niet overkomen; dat was iets voor zwakkelingen, niet voor iemand zoals hij die altijd stress bestendig was en kon werken dag in dag uit. Tot hij de man met de hamer tegenkwam... En nu zit hij daar in zijn zetel, vol twijfel en ongeloof in zichzelf. Hoe is het zover kunnen komen? En komt het nog ooit goed? En wat zal ik nog kunnen?

Ook Johannes in de gevangenis twijfelt aan zichzelf: waarvoor heb ik me ingezet en mensen warm gemaakt? De langverwachte Messias die recht zou verschaffen, orde op zaken stellen, het kaf van het koren scheiden en de machtigen een lesje leren... niets daarvan! Herodes zit hoog en droog op zijn troon en Johannes diep in het gevang. Geen wonder dat hij met al zijn twijfels zijn leerlingen naar Jezus stuurt om het Hem op de man af te vragen. Maar hij krijgt van Jezus geen duidelijk antwoord. Jezus zegt niet: "Ik ben de Messias... maar hij zegt wel: "ga Johannes maar vertellen wat je om je heen ziet en hoort: doven horen, blinden zien, lammen die overeind worden geholpen en armen krijgen goed nieuws te horen." Ze kunnen aan Johannes gaan zeggen dat de woorden van Jesaja die we in de eerste lezing hoorden, in vervulling aan het gaan zijn. Daaruit moet Johannes in al zijn ellende, uit wat hij hoort en ziet, zelf zijn conclusies trekken en hoop putten.

Als het leven tegenzit of als we overvallen worden door twijfels, ziekte of tegenslagen, als we twijfelen aan onszelf en ons de vraag stellen of we het wel goed gedaan hebben in ons leven, dan kunnen we alleen maar verder als we oog blijven houden voor het goede dat er om ons heen gebeurt en zodoende de hoop bewaren. Ik denk aan Nelson Mandela die tijdens zijn zware jarenlange gevangenschap de hoop erin hield omdat hij wist dat mensen buiten de gevangenis voor zijn doel, zijn droom bleven streven.

Nog dit: Ik ben wellicht niet de enige die denkt: "Is dat nu de Kerk waar ik van gedroomd heb. Heb ik me niet vergist?" Met de loop der jaren heb ik ontdekt dat het enige antwoord is dat hoop geeft en vertrouwen in lieve mensenhanden die mooie dingen tot stand brengen, Gods hand zien. Wellicht is dat juist de kern van ons geloof: dezelfde dingen anders zien. Zo zagen velen niets in Johannes tenzij een rare vogel die rijp was voor de psychiatrie. Anderen, onder wie Jezus, die keken met de ogen van het geloof en zagen in hem een profeet.

Zo eenvoudig is dat, maar ook zo moeilijk. Geef ons ogen, Heer die méér en anders zien. Geef ons de sleutel die de deur opent naar het geluk, naar het licht, het leven, Kerstmis.

VREUGDE

(WZ)

Ga zeggen wat je hoort en ziet!
De beste zorgen voor de zieken,
het eindeloos geduld dat lammen
helpt om op te staan.

Ga zeggen wat je hoort en ziet!
Dat blinden zien en inzicht krijgen,
dat doven in 't gesprek worden betrokken,
zij het met hand en voet.

Ga zeggen wat je hoort en ziet!
Dat niemand zal zijn vergeten,
ook zij niet die gestorven zijn,
zelfs zij niet.

Ga zeggen wat je hoort en ziet,
bovenmenselijk gebeuren.
't Moet haast wel door God gedaan,
door zijn Geest doordrongen.

Zijn menslievendheid leeft onder ons,
heeft onder ons zijn woning.
Zegt aan de meest gekwetsten, de ontheemden,
dat 'vreugde' ook hun deel zal zijn.

Vreugde, hoop en toekomst.
God laat niemand in de steek. (Kris Buckinx)



Heer,
van kindsbeen aan hoor ik spreken over U:
duizend en één namen voor U,
visies en verhalen die de ronde doen.
Vele antwoorden zijn gegeven,
maar gebleven is mijn vraag:
'Zijt Gij de Komende, ook voor onze tijd?'

Heer,
antwoord niet met een 'ja' zonder meer,
maar open mij - mijn ogen en mijn oren -
voor al wat onder mensen gebeurt in uw naam.

Laat mijn leven van alledag
een gezicht zijn van uw Gelaat.
Kom in mijn schamel praten en bezig zijn
nabij, voor mensen.

En dan zal ik weten
dat Gij inderdaad de Komende zijt,
de lang Verwachte. (Sylvester Lamberigts)



Lied passend bij de eerste lezing en de oproep: "gaudete, verheug u":
→ **De steppe zal bloeien – Trijntje Oosterhuis** (tekst van haar vader Huub)

<https://www.youtube.com/watch?v=GVywZiYHMUY>

De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen,
stralen, dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einde der aarde,
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen.
Die zaaien in tranen, die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven, de dode zal horen: nu leven!
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
Dode, dode, sta op! Het licht van de morgen!
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond!
En wij zullen horen, en wij zullen opstaan,
en lachen en juichen en leven!



Gebed over de gaven (WZ)

God, vreugdebrenner en bevrijder,
in dit teken van brood en wijn gedenken wij Jezus:
bij uitstek een medemens voor iedereen.
Geef dat wij onszelf inzetten zoals Hij:
met heel ons hart, met al wat in ons is.
Laat onszelf brood en wijn worden voor mensen in armoede.
Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Groot Dankgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat U uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken dat U voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U en noemen U: **Heilig, ...**

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.



Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeding
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het Brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden.

INSTELLINGSVERHAAL

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.



Trouw aan Jezus' Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus' dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus' naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Als kinderen van eenzelfde Vader
mogen wij samen bidden zoals zijn Zoon ons heeft voorgebeden:

Onze Vader....

Beweeg ons hart tot verzoening,
zet ons aan tot daden van solidariteit,
dan kunnen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens

Vrede begint waar de één zijn hand legt op de schouder van de ander,
waar bruggen worden gebouwd over de kloof tussen sociale klassen,
waar men elkaar eerbiedigt,
waar men voor elkaar een hulp is in tijden van nood,
waar mensen elkaar beleven als zussen en broers van dezelfde Vader.

Die vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods

Communie

Lied: Op een God die door de eeuwen (ZJ 108)

<https://www.youtube.com/watch?v=u0Qeq-368BQ>

Op een God die door de eeuwen
om zijn trouw bezongen is,
wachten mensen heel hun leven
tot zijn uur gekomen is.

Op een God die door de tijden
om zijn naam beleden is,
wachten mensen alle nachten
tot zijn licht verschenen is.

Op een God die voor de mensen
nieuwe toekomst deed ontstaan,
wachten wij in goed vertrouwen
tot zijn woord zal opengaan.

Op een God die voor de mensen
licht in donker heeft bereid,
wachten wij van ganser harte
tot zijn stem ook ons bevrijdt.



Slotgebed

God van licht en liefde,
in het doolhof van het leven wilt U een licht zijn.
Dankjewel om ons vandaag moed te geven
en ons te herinneren aan jouw droom voor deze wereld.
Help ons om geduldig te zijn,
open ons hart voor jouw liefde en open onze ogen
opdat we de nood aan verbinding zien.
Maak ons zo tot wegwijzers die bouwen aan jouw droom.
Wees als een licht bij ons vandaag, morgen en altijd. Amen.



Dessertje:

*Enkele Welzijnsschakelgroepen maakte een lied bij de campagne.
Het gaat over hoe zij de digitalisering beleven, over grote en kleine hindernissen om je weg te vinden in het digitale doolhof.*

Digitalisering

Refrein:

**Ik ben de mens achter het klavier,
't lukt mij niet, geef mij maar papier
'k Word liever geholpen door nen echte mens
Zo zou het moeten zijn!**

Is dé computer een groot wonder?

Ja, dat is een heel groot wonder

Kunt ge tegenwoordig niet meer zonder?

Nee ge kunt echt niet meer zonder.

Niet meer zonder, heel groot wonder **Refrein**

Snapt de juf niet wat ik bedoel

Nee ze snapt niet wat je bedoelt

Stuur maar een mailtje op smartschool

Ja een mailtje op smartschool

Op smartschool, wat je bedoelt, niet meer zonder, heel groot wonder **Refrein**

Ik voel mij echt een digibeet

Ja je bent een digibeet

Omda'k mijn paswoord niet meer weet

Omdat g' uw paswoord niet meer weet

Niet meer weet, digibeet, op smartschool, wat je

bedoelt, niet meer zonder, heel groot wonder **Refrein**

Tekst: deelnemers workshop 'strijdlieparen' op de goestingdag 2022 van Welzijnsschakels.

Campagnefilm Allemaal Digitaal ?! Getuigenis Uze Plekke

→ <https://www.youtube.com/watch?v=p1XxSjmIqsE>

Kansen en troeven

Digitalisering kan ook voordelig zijn voor mensen in armoedesituaties.

Als de overheid de papierwinkel vereenvoudigt, blijft er meer tijd over voor hulp- en dienstverlening. Ook voor mensen in armoede betekent minder verplaatsingen, minder tijdsverlies en minder onkosten.

Wie wil, moet de mogelijkheid krijgen om mee te zijn met de digitale toepassingen.

Maar ook een niet-digitaal aanbod blijft nodig voor wie niet online kan of wil. We mogen niemand achterlaten.

*"Op een bepaald moment rol je er toch in.
Je begint meer en meer te proberen en je wordt steeds beter.
Als ik denk aan wat ik vroeger allemaal niet kon,
dat is toch verbazingwekkend."*