

3^e zondag vasten (c-cyclus) 19-20 maart 2022

— decanaat Poperinge

Aperitief: 't Is vasten ... dus mag het wat soberder; dus geen aperitief



Lied: Jij die bent (ZJ 758)

<https://www.youtube.com/watch?v=kptexq-zRpU>

Jij die bent: Ik zal er zijn voor u,
Naam die zin is van ons leven
wees nabij, word zichtbaar hier en nu,
Groeï in ons, kom in ons tot leven.

Jij die zegt: de minsten zijn mijn broeders,
die vanuit hun wereld tot ons spreekt,
die ons roept te zijn elkanders hoeder:
leer ons zien uw Licht dat open breekt.

Jij die ziet hoe mensen dood gezwegen,
zonder waardigheid en zonder naam,
uitgesloten, altijd alles tegen,
Jij roept ons om aan hun kant te staan.

Jij het Woord dat in ons waar moet worden,
wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt;
Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen,
wij het beeld van u die leven zijt.



Welkom (BD)

Pr.: Hoeveel tijd krijgen we nog
om het klimaatprobleem op te lossen?
Om de grote ongelijkheid weg te werken?

L.: De tuinier krijgt nog eenmaal uitstel,
tijd om te handelen, niet langer te dralen.
Jeruzalem keert terug
naar het hart van de tempel,

de tien geboden in de ark,
om de Schriften te overwegen
en ernaar te handelen.

Pr.: Iedere generatie krijgt de opdracht om leven mogelijk te maken
door al wat het leven bedreigt, af te wenden.
In het vervullen van haar opdracht
wordt de God van Israël zichtbaar.
JED in Senegal, partner van Broederlijk Delen,
biedt jongeren een opleiding agro-ecologie
en maakt zo een duurzame toekomst mogelijk.
Welkom, in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.

DELEN: wat ? De uitdaging tot engagement...

25%-REVOLUTIE

De plek waar ik vandaag sta,
dat stukje wereld dat het mijne is,
vervlochten met al die mensen die ik al dan niet heb gekozen,
het kan 'heilige grond' worden,
het kan de plek van de aanspraak worden.
Daar dringen de vragen tot mij door
die onontkoombaar zijn:
'Waarvoor leef ik?
Wat doe ik met mijn talenten?
Waarmee vul ik mijn dagen?
Durf ik ten volle kiezen voor wat op mijn weg komt?

Het kunnen vragen zijn
waarvoor ik al jaren op de loop ga.
Op een goede dag zijn ze er toch,
beangstigend,
als een brandende braamstruik in de woestijn van mijn leven.

Voor mij ligt een opdracht.
Ik heb iets te doen voor mensen,
al is het maar
een heel kleine wending geven aan deze wereld.
Niemand's talent kan gemist worden,
hoeveel excuses er ook te verzinnen zijn
om er onderuit te geraken.



En als ik bij mezelf denk:
'Dorre vijgenboom,
je hebt er tot nu toe nog niets van terecht gebracht'
dan is er de liefde van de Tuinman,
die mij een tweede kans geeft.

(Uit "Talent aan het werk", bezinningsboekje van Spoor Zes)

**Wie zijn leven niet wil geven,
niet wil delen met zovelen
met een ander, gaat verloren.
Wie wil geven, wat hij heeft,
die zal leven, opgegeten,
die zal weten dat hij leeft. (H. Oosterhuis)**

→ volledig lied: <https://www.youtube.com/watch?v=F3m8RDQwa-g>

VERBINDEN: Mijn naam is: 'Ik zal er zijn'

25%-REVOLUTIE

Op de vlucht voor de macht van het geweld
hoort Mozes Gods Stem in een brandende struik.
God is laaiend om het onrecht
dat zijn volk wordt aangedaan.
Hij noemt Zich: "Ik zal er zijn".
Het volk kan op Hem rekenen.
Hij is aanwezig in hun diepste ellende.
Hij heeft hun schreien gehoord.
Door Mozes gaat Hij hen voor
op de weg naar bevrijding,
op de weg naar een land van melk en honing.
Hij is geen god van machthebbers,
Hij staat niet aan de kant van hen
die het overal en altijd voor het zeggen hebben.
Aan mensen die hoe dan ook lijden aan het leven
is Hij het meest nabij.
Voor hen is Hij een Bron van kracht;
waar Hij is wordt de grond heilig.



Ook nu nog klinkt zijn naam: "Ik zal er zijn".
Hij komt aan het licht in het gelaat van hen,
die leven in verdrukking en ellende.
Hij staat in hen op en gaat hen voor
naar leven, naar liefde en geluk.
Als Hij zo voor ons is
dan mogen ook wij zo zijn, wereldwijd.

(Wim Holterman osfs)

Gebed om ontferming

Goede God, we leggen voor U neer:
onze angst en onze onzekerheid,
alles wat ons beheerst en beklemmt:
onze zorgen, onze verslaving en bezitsdrang,
ons onvermogen om ons hebben en houden los te laten.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God, we leggen voor U neer:
onze hunker naar bevrijding,
ons verlangen naar ruimte
om ons te kunnen ontplooien,
Christus, ontferm U over ons.

Goede God, we leggen voor U neer:
ons verlangen om voor elkaar op te komen
zoals Gij voor ons opkomt.
Dan zullen wij mensen worden
zoals wij door U zijn bedoeld,
door U geroepen, door U gezonden.
Heer, ontferm U over ons.



Openingsgebed

God, U die heet "Ik-zal-er-zijn",
vervuld is deze ruimte van uw aanwezigheid.
Daal af tot ieder van ons.
Bevrijd ons van wat ons angstig maakt en gevangen houdt.
Spreek tot ons - hier en nu - uw bevrijdend Woord
in Jezus, Messias, uw Zoon, Mensgeworden onder ons. Amen.

Bij de lezingen:

Tegen je zin opgeroepen worden om je te engageren,
om resultaten te boeken...
daarmee worden we geconfronteerd in de lezingen van vandaag.
Mozes pruttelt tegen als hij door God naar de farao wordt gezonden.
God verliest er bijna zijn geduld bij.
De vijgenboom in het evangelie krijgt nog wat uitstel,
maar moet dan wel vrucht dragen.

Eerste lezing: Uit het boek Exodus (Ex. 3, 1-8a.13-15)

1 Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jetro,
de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn
en kwam hij bij de berg van God, de Horeb.
2 Toen verscheen hem de engel van de Heer,
in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik.
Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichterlaaie stond
en toch niet verbrandde.
3 Hij dacht: 'Ik ga eropaf om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken.
Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?'
4 De Heer zag hem naderbij komen om te kijken.
En vanuit de doornstruik riep God hem toe:
'Mozes, Mozes.' Hij antwoordde: 'Hier ben ik.'
5 Toen sprak de Heer:
'Kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit,
want de plaats waar u staat is heilige grond.'
6 En Hij vervolgde:
'Ik ben de God van uw vaders, de God van Abraham,
de God van Isaak en de God van Jakob.'
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien.
7 De Heer sprak:
'Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien,
de jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord;
Ik ken hun lijden.
8 Ik ben afgedaald om hen te bevrijden uit de macht van Egypte.
13 Maar Mozes sprak opnieuw tot God: 'Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg:
'De God van uw vaders zendt mij naar u', en zij vragen:
'Hoe is zijn naam?' Wat moet ik dan antwoorden?'
14 Toen sprak God tot Mozes: 'Ik ben die er is.'
En Hij zei: 'Dit moet u de Israëlieten zeggen:
'Hij die er is zendt mij naar u.'"
15 Bovendien zei God tegen Mozes:
'Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen:
De Heer, de God van uw vaders, de God van Abraham,
de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij naar u gezonden.
Dit is mijn naam voor altijd.
Zo moet men Mij aanspreken, door alle generaties heen.



Tussenzang: Psalm 103 (102) 1-2, 3-4, 6-7, 8 en 11

refrein: De Heer is barmhartig en welgezind.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.

Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is rechtvaardig in al wat Hij doet,
Hij laat de verdrukten recht wedervaren.

Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
Hij toonde zijn werken aan Israëls zonen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.



Tweede lezing: (1Kor. 10, 1-6, 10-12)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

- 1 Vergeet dit nooit, broeders en zusters:
onze vaders verbleven allemaal onder de wolk
en trokken allemaal door de zee;
- 2 zij zijn allemaal in Mozes gedoopt door de wolk en de zee;
- 3 zij aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel
- 4 en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank,
want zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meetrok,
en die rots was Christus.
- 5 Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad;
immers, zij werden in de woestijn geveld.
- 6 Voor ons zijn deze gebeurtenissen een les
om niet naar het kwade te verlangen, zoals zij deden.
- 10 En mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen gemopperd hebben:
de verderver bracht hen om.
- 11 Wat hun overkwam is voor ons een voorbeeld;
het werd te boek gesteld als een waarschuwing,
omdat het einde der tijden op ons afkomt.
- 12 Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt.

Lied: Onze hulp is de naam van de Heer (ZJ 318)

<https://www.youtube.com/watch?v=5ck3WDtIWnc>

Onze hulp is de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij is voor ons een barmhartige Vader
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.

**Refrein: Onze hulp is de naam van de Heer
 en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.**

Hij roept mijn leven weg uit het graf.
Hij maakt mijn dagen vol van geluk
en als een arend herleeft mijn jeugd. **refrein**

Deze God beschuldigt ons niet
en nooit zal Hij kwaad met kwaad vergelden.
Groter dan onze zonden is Hij. **refrein**

Zoals een man voor zijn zonen barmhartig is,
zo is Hij voor ons een barmhartige Vader.
Hij kent ons toch. Hij heeft ons gemaakt.

Onze hulp is de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij is voor ons een barmhartige Vader
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. **refrein**



Evangelie: (Lc. 13, 1-9)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1 Op zeker ogenblik kwamen er mensen bij Jezus met het bericht over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd.

2 Hij zei daarop:

 `Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat hun dit is overkomen?

3 Geen sprake van.

Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen.

4 Of die achttien die gedood werden toen de Siloam-toren instortte, denkt u dat zij schuldiger zijn geweest dan alle andere inwoners van Jeruzalem?

5 Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen.'

6 Hij vertelde deze gelijkenis:

 `Iemand had in zijn wijngaard een vijgenboom staan.

Hij kwam kijken of er vruchten aan zaten, maar vond er geen.

7 Toen zei hij tegen de wijngaardenier:

 `Dit is nu al het derde jaar dat ik kom kijken of er aan deze vijgenboom vruchten zitten, en er geen vind. Hak hem maar om. Waarom zou hij de grond nog verder in beslag nemen?'

8 De wijngaardenier antwoordde:

 `Mijnheer, laat hem dit jaar nog staan, zodat ik de grond eromheen kan omspitten en bemesten.

9 Wie weet draagt hij dan volgend jaar vrucht. Zo niet, hak hem dan maar om.''



Overweging(en)

God laat zich kennen aan Mozes, daar in de woestijn, voor een brandend braambos. De woestijn die zijn toevluchtsoord is, zijn onderduikadres op de vlucht als hij is uit Egypte waar hij gezocht wordt voor moord nadat hij in een impuls een opziener had gedood omdat hij het niet meer kon aanzien dat het Joodse volk verdrukt werd. Eén daad, in één seconde kan je leven een heel andere wending geven. Verbrand, voorbij ... en daar worstelt Mozes mee. Hoe moet het nu verder?

God neemt zelf het initiatief. Hij kent Mozes, zijn achtergrond, zijn impulsiviteit, zijn hartstocht naar gerechtigheid en zijn leiderstalent. Hij is de geknipte man voor Zijn droom. Het enige wat God nodig heeft, is het vertrouwen, het geloof van Mozes. Mozes moet geloven in eigen kunnen, zelfvertrouwen; en geloven dat God hem nodig heeft, geloven dat het zinvol is waartoe hij zich geroepen voelt en tenslotte heeft Mozes draagkracht nodig, moet hij weten dat hij omringd is dat hij op God kan rekenen...

In het prachtige verhaal dat we beluisterd hebben, speelt dit allemaal mee en komt dit alles te samen net zoals plots alle puzzelstukjes op de juiste plaats vallen.

Misschien denkt u: dat is lang geleden. Wat heeft zo'n verhaal nu nog aan ons te vertellen? Wat kan ik daarmee doen? In volgende bezinning vond ik het antwoord: *De plek waar ik vandaag sta, dat stukje wereld dat het mijne is, vervlochten met al die mensen die ik al dan niet heb gekozen, het kan 'heilige grond' worden, het kan de plek van de aanspraak worden.*

Daar dringen de vragen tot mij door die onontkoombaar zijn: 'Waarvoor leef ik? Wat doe ik met mijn talenten? Waarmee vul ik mijn dagen? Durf ik ten volle kiezen voor wat op mijn weg komt?'

Het kunnen vragen zijn waarvoor ik al jaren op de loop ga. Op een goede dag zijn ze er toch, beangstigend, als een brandende braamstruik in de woestijn van mijn leven.

Voor mij ligt een opdracht. Ik heb iets te doen voor mensen, al is het maar een heel kleine wending geven aan deze wereld. Niemands talent kan gemist worden, hoeveel excuses er ook te verzinnen zijn om er onderuit te geraken.

En de tekst eindigt met een verwijzing naar het evangelie, dat we zopas beluisterden: *En als ik bij mezelf denk: 'Dorre vijgenboom, je hebt er tot nu toe nog niets van terecht gebracht' dan is er de liefde van de Tuinman, die mij een tweede kans geeft.'*

(Uit "Talent aan het werk", bezinningsboekje van Spoor Zes)

Die liefdevolle Tuinman, die ons oneindig geduldig, telkens opnieuw een nieuwe kans geeft omdat Hij gelooft in ons, zelfs als wij het geloof in onszelf zijn kwijtgeraakt, dat is Diezelfde die zich liet kennen als een bevrijdende God die zich het lot van zijn mensen aantrekt met de toepasselijke naam 'Ik ben die er is'.

Nu, meestal heeft God zo zijn eigen manier van werken: geen mirakels of bliksemschichten, geen brandend braambos in onze tuin, geen zichtbare aanwezigheid.

Neen, Gods tederheid is vaak indirect, hij werkt graag ongezien misschien mag ik zelfs zeggen: clandestien. Maar altijd opnieuw doet Hij zijn naam gestand: Ik ben die er is.

Dit laatste mag je gerust nog korter en herkenbaarder omschrijven als "t Is ik."

Ik moet denken aan mijn vader zaliger die altijd zo telefoneerde. Geen "t is pa" en nog minder "t Is Marcel", maar kortweg "t is ik". Waarmee hij duidelijk maakte: je weet wel wie het is, ik moet het niet uitleggen. Ja, natuurlijk, aan de klank van zijn stem, intonatie wist ik het. Hoe beter je elkaar kent, hoe beter je weet wie die 'ik' is. Zo is het met mensen. Zo is het ook met God. Intussen is vader al enkele jaren zaliger. Er is niemand die me nog zo opbelt. Maar hij is er nog altijd. Niet meer zo herkenbaar, tastbaar maar daarom niet minder aanwezig in mijn leven. Anders, en aan mij om dit te zien, te ervaren, hoe hij er is, 'ik ben er' altijd. Verrassend soms hoe hij zich toont en laat voelen. Hij heeft me altijd graag gezien en hij blijft dat doen; voor mij een steun en een zegen. Ook God ervaar ik op een gelijkaardige wijze; alleen nog meer uitnodigend (wie is Hij toch?) , 'zendend' en als ik er weer eens niets van bak of twijfel aan mijn kunnen, barmhartig, troostvol. Ervaren jullie dat ook zo ?

Miguel Dehondt (met dank aan Mieke Kerckhof)

25%-REVOLUTIE

Saratou werkt al meer dan drie maanden op een pluimveebedrijf in het departement Mbour in Senegal. De organisatie Jeunesse et Developpement stimuleerde haar om dit te doen. Ze heeft een contract van zes maanden gekregen.

De vooruitzichten zijn goed, want haar werkgever is tevreden over haar werk en wil na deze eerste zes maanden met haar verder. Saratou stuurt iedere maand een deel van haar spaargeld naar haar broer in het dorp, zodat hij vee op haar naam kan kopen en ervoor zorgen. Ze heeft nu al vier schapen. Ze droomt ervan om bij haar thuis in Fouta groenten te kweken die een groot deel van het jaar beschikbaar zouden zijn.

Saratou is zeker dat duurzame landbouw hen vooruithelpt. Zo doet ze mee met de 25%-revolutie.

(uit de liturgiebundel van Broederlijk Delen, p. 22)



Wees waakzaam,
want voor je het beseft heeft de consumptiewereld
met je diepste dromen een loopje genomen
en je verlangen naar geluk netjes ingepakt in koopgedrag.

Wees waakzaam,
want voor je het beseft zijn je vragen verstomd,
en zie je niet meer hoe het onrecht wordt goedgepraat,
en ben je aangepast aan wat 'de gewone gang van zaken' heet.

Wees waakzaam,
want voor je het beseft praat je mee
met wat ze allemaal zeggen:
dat het elk voor zich is in het leven,
en dat jij toch ook maar één keer leeft.

Wees waakzaam
want voor je het beseft leef jij ook
ten koste van anderen,
ook al heb je de mond
vol van kiezen voor de zwaksten.

Woorden van geloof

Ik geloof dat God ons heeft geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis
en dat daarom elke mens recht heeft
op een menswaardig bestaan.

Ik geloof in Jezus,
die, gestorven en verrezen, in ons leeft
en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens.

Ik geloof in de Geest
die het vuur in ons aanwakkert
tot volgehouden inzet
voor vrede en gerechtigheid.

Ik geloof dat de schepping,
niet eindigde op de zevende dag,
maar dat zij ook in onze handen is gelegd;
dat alles wat gebeurt ons aangaat,
en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen.



Voorbeden (BD)

Pr.: De hovenier krijgt uitstel. Hij weet wat hem te
doen staat. Ook wij zijn geroepen om de handen
uit de mouwen te steken. Bidden wij tot God die
met ons is:

L.: Geef een tweede adem aan mensen die het moeilijk
hebben, gebroken en gekwetst door het leven.
Dat wij er zijn voor hen. Dat zij, doorheen vriendschap
en solidariteit, ervaren dat zij er niet alleen voor staan.
Laat ons bidden.

L.: Geef een tweede adem aan JED in Senegal, waar
jongeren een opleiding in agro-ecologie krijgen.
Dat zij blijven investeren in een nieuwe toekomst
voor jongeren, hun families en gemeenschappen. Laat ons bidden.

L.: Geef ook ons een tweede adem. Dat wij, waar wij
wonen, leven en werken, aandacht blijven hebben
voor noden van mensen en er iets aan doen.
Dat wij delen en herverdelen. Laat ons bidden.

Voorbeden (totdat de waanzin stopt in Oekraïne ...)

*Telkens ik Oekraïners aan het woord hoor, valt het me op dat ze vragen om voor hen te
bidden. Ze zeggen ook altijd uitdrukkelijk dat ze katholiek zijn. Het is wellicht ook het
moment om iets meer te vernemen over de Grieks-Katholieke Oekraïense Kerk die ook in
België aanwezig is.*

*Waar ik naar toe wil... deze mensen geloven zeer sterk in de kracht van het gebed. En
vragen ons herhaaldelijk en letterlijk om voor hen te bidden. (diaken Dirk Verschoore)*

V. Bidden wij God, wiens levensadem wij in ons dragen, om inspiratie en daadkracht.

L.: Bidden wij voor mensen die verdwaald geraken in de vele aantrekkelijkheden van het leven, voor mensen die niet kunnen of niet durven kiezen, voor mensen die keuzes maken waarvan anderen het slachtoffer zijn. Dat Gods Geest hen mag inspireren... Laten wij bidden...

L.: Bidden wij voor mensen die omgaan met macht en gezag, voor mensen die de mogelijkheid hebben om te manipuleren en te sjoemelen, voor mensen die de macht hebben om steden en landen aan te vallen en te vernietigen. Dat zij tot bezinning komen... Laten wij bidden...

L.: Bidden we voor slachtoffers van geweld, voor vluchtelingen die alles moeten achterlaten omdat het te gevaarlijk geworden is om in hun land te leven. Dat ze bij goede mensen onderdak en een tijdelijke thuis mogen vinden. Laten wij bidden...

L.: Bidden we voor de gewonden van een zinloze oorlog, dat ze de moed niet verliezen en blijven vechten voor hun leven en gezondheid. Bidden wij voor zij die hun leven verliezen in een zinloze oorlog, dat zij mogen een nieuwe thuis vinden in de vrede van de Vader. Laten wij bidden...

Lied: Van nen boom – Willem Vermandere (1973)

<https://www.youtube.com/watch?v=HWs4IvV9SSU>

D'r staat in mijnen hof nen lelijken boom
al veel te lange zo nen aap van nen boom
hij moet uit mijn ogen met al zijn venijn
en 't moeste maar zulk gene lelijkaard zijn

D'happ' in mijn handen en 'k had goed gemikt
God laat het groeien maar 't is de mens die 't schikt
ne zwaai in de lucht, direct is 't voorbij
krijg ik daar zelve gene slag in mijn zij

Lijk Isaak gered in 't oud testament
deur 'n engel van God, juist op 't laatste moment
den hemelse macht smeed mijn happ' in de grond
en 't boompje bleef staan daar waar dat 't stond

Vanaf dien dag heb ik het goed gesoigneerd
haast blaadje per blaadje gevisenteerd
bij 't minste windje, sneeuwtje of vorst
klopte mijn herte van vrees in mijn borst

En iedere lente heb ik diep gezocht
als ik 't boompje zag groeien scheefweg in de lucht
en 'k leefde gelukkig en ie was content
'k en heb mijn eigen kinders nooit zo verwend

En als ik ga doodgaan plant nevens mijn kruis
twee takken van 't boompje van achter mijn huis
dat 'k d'eeuwigheid lang kan slapen en dromen
diep aan de wortels van mijn bloedeigen bomen.



Gebed over de gaven

Geknechte mensen zien uit naar bevrijding,
honger en dorst moeten worden gestild.
Daartoe willen wij ons engageren.

Als symbool van deze belofte
bieden wij U, God, dit brood en deze wijn aan.
Aanvaard ze en vermenigvuldig ze in onze handen,
telkens als wij ons inzetten om deze wereld
een beetje mooier en leefbaarder te maken. Amen.

Groot Dankgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt U in uw hand
en U waakt over alle mensen.
U brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw Woord te horen en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U, Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die U ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid: Heilig ...

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd bent U met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
bent U bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem bij het breken van het Brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

INSTELLINGSVERHAAL

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.



Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die U ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven
en zijn Bloed vergoten opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons

opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen waarvan U alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Vredeswens

Lam Gods

Communie

Lied: Hoe is uw naam (ZJ 566)

<https://www.youtube.com/watch?v=48RJtAGFmVI>

Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden?
Eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.

**Eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.**

Want wat de hemel is voor de aarde,
dat is uw liefde voor hen die geloven.
Geef ons vandaag een teken van liefde.

Gij, de vergeving van alle zonden,
recht en gerechtigheid voor deze wereld.
**Gij de vergeving van alle zonden,
geef ons vandaag een teken van liefde.**



Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,
dat wij uw mensen zijn, Gij onze God.

**Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.**

Slotgebed:

God, wij danken U voor Jezus van Nazareth,
Bevrijding voor onderdrukten,
Verlossing voor gevangenen,
een Weg voor verdwaalden,
Hoop voor ontmoedigden.
Een Man om van te houden,
Iemand om het mee te wagen,
Iemand die je vaak in het ongelijk stelt,
waarvan je veel kan leren,
als je tenminste écht naar Hem luistert.
Wij danken U voor deze Mens
en vragen U:
zend ons zijn Geest van geloof in de toekomst,
zijn Geest van barmhartigheid en recht,
zijn Geest die niet verdeelt,
maar ons allen samenbrengt
als kinderen van dezelfde Vader. Amen.



Zegen en zending (BD)

Wij worden gezonden om de tijd goed te gebruiken
en goed te zorgen voor het bedreigde leven van mensen en van de aarde.

Met 25% van de mensen kunnen we het tij keren
en ervoor zorgen dat elke mens waardig kan
leven en de grenzen van de aarde gerespecteerd worden.
Met de vraag om mee te doen aan BeTheCHALLENGE
kan je deze week aan de slag.
Neem je de uitdaging aan?
Dan delen we volgende week onze eigen kleine revolutie.

Moge de Heer, de Ene,
ons op onze weg tegemoetkomen.
Moge hij onze plannen ondersteunen,
ons hoop en zegen schenken.
In de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.

Dessertje: 't Is vasten ... dus mag het wat soberder; dus geen dessert