

Derde zondag d/h jaar 23-24 januari 2021

— decanaat Poperinge

Als aperitief: Katie Melua, if you we're a sailboat

<https://www.youtube.com/watch?v=8hOwLap5Je8>

If you're a cowboy I would trail you,
If you're a piece of wood
I'd nail you to the floor.
If you're a sailboat
I would sail you to the shore.
If you're a river I would swim you,
If you're a house
I would live in you all my days.
If you're a preacher
I'd begin to change my ways.

Sometimes I believe in fate,
But the chances we create,
Always seem to ring more true.
You took a chance on loving me,
I took a chance on loving you.

If I was in jail
I know you'd spring me
If I was a telephone
you'd ring me all day long
If I was in pain
I know you'd sing me soothing songs.

Sometimes I believe in fate,
But the chances we create,
Always seem to ring more true.
You took a chance on loving me,
I took a chance on loving you.

If I was hungry
you would feed me.
If I was in darkness
you would lead me to the light.
If I was a book
I know you'd read me every night.

If you're a cowboy I would trail you,
If you're a piece of wood
I'd nail you to the floor.
If you're a sailboat
I would sail you to the shore.

Als jij een cowboy was, zou ik je spoor volgen,
Als jij een stuk hout was,
zou ik je nagelen aan de vloer.
Als jij een zeilboot was,
zou ik met je zeilen naar de kust.
Als jij een rivier was, zou ik in je zwemmen
Als jij een huis was,
zou ik in je leven al mijn dagen.
Als jij een priester was,
zou ik beginnen mijn gedrag te veranderen.

Soms geloof ik in het lot
maar de kansen die wij scheppen,
lijken altijd echter te zijn.
Jij waagde een kans met het beminnen van mij,
ik waagde een kans met het beminnen van jou.

Als ik in de gevangenis zat,
weet ik dat jij mij zou bevrijden.
Als ik een telefoon was,
zou jij mij bellen de hele dag lang.
Als ik pijn zou hebben, weet ik
dat jij rustgevend liedjes voor mij zou zingen.

Soms geloof ik in het lot
maar de kansen die wij scheppen,
lijken altijd echter te zijn.
Jij waagde een kans met het beminnen van mij,
ik waagde een kans met het beminnen van jou.

Als ik honger zou hebben,
zou jij mij eten geven.
Als ik in het duister zou zitten,
zou jij mij leiden naar het licht.
Als ik een boek was,
weet ik dat jij mij zou lezen elke nacht.

Als jij een cowboy was, zou ik je spoor volgen,
Als jij een stuk hout was,
zou ik je nagelen aan de vloer.
Als jij een zeilboot was,
zou ik met je zeilen naar de kust.

Welkom

Natuurlijk is wat je gelooft van groot belang.
Maar minstens zo belangrijk is hoe je gelooft.
Geloven is niet zozeer een verstandsaangelegenheid.
Het is allereerst een act van vertrouwen,
vertrouwen stellen in Iemand,
een liefhebbende overgave,
je met heel je hart en heel je ziel en al je krachten
gewonnen geven aan Hem, onze God.



Het evangelie is 'de Goede Boodschap van God'.
Als ons geloof ons en anderen geen vreugde verschaft,
als wij en anderen aan ons geloof geen deugd beleven,
dan is er iets mis met ons geloven.

Gebed om Gods ontferming

Heer, als ons geloven wereldvreemd wordt,
als we ons niet wagen buiten onze eigen kleine kring,
maak dan met ons een nieuw begin.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, als ons hopen zonder veel vertrouwen is,
als we niets kunnen loslaten van onze eigen zekerheden,
maak dan met ons een nieuw begin.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, als ons liefhebben niet verder reikt dan de eigen omgeving,
als we onszelf niet durven openstellen voor een ander,
maak dan met ons dat nieuw begin.
Heer, ontferm U over ons.

Eer aan God

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond



met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

Heer, onze God, Bron van leven voor alle mensen,
U kijkt niemand naar de ogen.
Voor U zijn wij allen uw geliefde kinderen.
Moge ook wij ons van harte toekeren
naar U en naar elkaar.
Vorm en kneed ons
tot diegene waartoe U ons geschapen hebt:
tot uw beeld en gelijkenis.
Wij bidden U erom,
daartoe geïnspireerd door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Eerste lezing: (Jon. 3, 1-5. 10)

Uit de profeet Jona

1 Het woord van de Heer werd voor de tweede maal tot Jona gericht:
2 `Sta op, ga naar Nineve, de grote stad,
en kondig haar aan wat Ik u te zeggen heb gegeven.'
3 En Jona stond op en ging naar Nineve,
zoals de Heer bevolen had.
Nineve was een geweldig grote stad;
drie dagen had men nodig om er doorheen te trekken.
4 Jona ging de stad in, één dagreis ver.
Toen riep hij: `Veertig dagen nog,
en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!'
5 Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God;
zij riepen een vasten uit
en iedereen, van groot tot klein, trok boetekleren aan.
10 En God zag wat zij deden;
Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen.
En God kreeg spijt dat Hij hen met dat onheil bedreigd had.
Hij bracht het niet ten uitvoer.



Lied: Jona - Elly & Rikkert

<https://www.youtube.com/watch?v=IXXXzY2t3w>

Op een dag zei God tegen Jona: "Luister goed:

Jona, Jona, ga naar Ninevé (x2)"

Maar Jona die zei 'nee, ik wil niet naar die nare stad.

De mensen daar die kunnen me wat' zei Jona en hij ging op pad,
tot hij een schip gevonden had dat voer naar Tarsis over zee
maar niet naar Ninevé.

Jona, Jona, ga naar Ninevé 'Ik wil niet' Jona, Jona, ga naar Ninevé.

Maar God ging met hem mee. Hij stuurde 't schip in een orkaan
en de mensen riepen 'Wij vergaan' en ach, het lot wees Jona aan;
die zei 'Ik heb wat doms gedaan. Ik wou niet luisteren naar Gods woord.
Gooi mij maar overboord' Plons!

Jona, Jona, ga naar Ninevé (x2).

Maar daar zwom een vis in zee, die lustte Jona al te graag, drie dagen zat hij in
zijn maag. Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd, ik zal doen wat ik heb beloofd' en de
vis zwom pijlsnel naar het strand en spuugde hem aan land.

Jona, Jona, ga naar Ninevé 'Ik wil wel'

Jona, Jona, ga naar Ninevé 'Ik ga al'

Jona, Jona, ga naar Ninevé 'Ik ga naar Ninevé'

Tweede lezing: (1 Kor. 7, 29-31)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,

29 De tijd is kort. Laten daarom zij die een vrouw hebben,
doen alsof zij er geen hadden;

30 zij die huilen, alsof zij niet huilden;
zij die zich verheugen, alsof zij niet verheugd waren;
zij die kopen, alsof zij geen eigenaar werden.

31 Zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan,
want de wereld die wij zien gaat voorbij.

Tussenzang: Psalm 25 (24), 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9

refrein: De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die Zijn verbond onderhoudt.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.

Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en verlosser.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.

Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.

Hij leidt de geringe langs eerbare paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

Evangelie: (Mc. 1, 14-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

14 Nadat Johannes gevangen genomen was,
kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen
15 en zei: `De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden.
Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.'
16 Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep,
zag Hij Simon en Simons broer Andreas
op het meer hun netten uitgooien; want het waren vissers.
17 Jezus sprak hen aan:
`Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.'
18 En meteen lieten ze de netten achter en volgden Hem.
19 Een eindje verder zag Hij Jakobus van Zebedeüs en zijn broer Johannes;
ze waren in hun boot de netten aan het klaren.
20 Meteen riep Hij hen; en ze lieten hun vader Zebedeüs met zijn arbeiders in de
boot achter en gingen achter Hem aan.

Overweging(en)

Wat we daarnet beluisterd hebben is een echt 'roepings'- verhaal: De leerlingen worden 'geroepen' door Jezus die zegt 'Kom en volg mij.' Vorige week ging het initiatief van de leerlingen zelf uit en maakte de nieuwsgierigheid en de verwondering hen tot volgeling.

Jezus roept hen midden hun bezigheden: het zijn vissers die bezig zijn met hun netten uit te werpen of hun netten klaar te maken. Het feit dat dit hun stiel is, geeft aanleiding tot een mooie beeldspraak: "Ik zal vissers van mensen van jullie maken."

Wie mij kent weet dat ik uit een familie van vissers kom en vandaar dat beeld van 'mensenvisser' genegen ben. 'Mensenvisser', ik wilde het zo graag worden. Nu, de jaren dienstwerk hebben mij intussen geleerd dat het niet de bedoeling kan zijn zoveel mogelijk mensen te strikken in de netten. De tijd dat we als priester of missionaris 'zieltjeswinners' waren is voorbij. Hoe ze daar vroeger in slaagden, het is me een raadsel alleen weet ik dat je daar nu in onze ooit zo christelijke contreien niet meer mee moet afkomen. Mensen laten zich niet meer vangen als visser, ofwel ben ik een onbekwame visser.

En als je dan toch je net zou durven uitgooien, ga je zien dat er in de vijver nog anderen aan het vissen zijn; die je best accepteert zo niet ben je onverdraagzaam of niet open-minded genoeg voor de rijke verscheidenheid aan overtuigingen in een zee van onverschilligheid. De quota liggen ook vast: in naam van het pluralisme moet de vangst verdeeld worden en van sommige vrijdenkende vissen blijf je best af. Uit respect gooi je ze maar beter terug in de

vrije wateren. Visser van mensen zijn, het is eerder een vloek dan een zegen. Hoed u voor een burn-out wegens frustratie en onmacht. Natuurlijk zou ik het wel jammer vinden als daardoor mensen uit de boot vallen omdat wij geen mensenvissers meer durven zijn. Is het niet onze diepste roeping om mensen die net zoals vele vluchtelingen vandaag de dag dreigen te verdrinken, op te vissen en onderdak te geven? Christenen dienen zich meer dan ooit te ontfermen over al diegenen die uit de boot vallen; over allen die dreigen te verdrinken in die zee van onverschilligheid.

Wie ontfermt zich over (om het met Oosterhuis te zeggen) "dat stuk wrakhout dat een mens blijkt als hij mij aankijkt..."? Misschien focussen we ons teveel op de grote vissen en hebben we geen aandacht voor de kleine visjes die door de mazen glippen maar wel alle zorg en groeikansen verdienen of misschien hebben we teveel heimwee naar de volle netten van vroeger? Een herbronning over onze diepste roeping kan dus geen kwaad.

In een bezinningstekst van Manu Verhulst las ik de oproep: "laat je netten los...Blijf niet verstrikt in alledaagse dingen. Laat God, in al zijn heerlijkheid, de felle lente van zijn leven in jouw korte leven doen ontspringen." Een mooi beeld om duidelijk te maken wat roeping is en waar het om te doen is. Het gaat er inderdaad niet om mensen te willen strikken in onze netten of ze te vangen voor ons project, hoe zinvol wij onze manier van leven ook vinden. Laten we eerst voor onszelf nagaan waarin we vastzitten of waar we aan vasthangen en wat ons belet om echt ten volle bevrijd te leven: allerlei materiële dingen en wereldse bekommernissen die veel van onze tijd en energie vragen maar die er niet echt toe doen als het er op aan komt gelukkig in het leven te staan. "Laat je netten los, en laat je bootje achter op het water", zegt Manu Verhulst, "Geloof dat God al bezig is. Hij breekt de winterknoppen van je leven open. En doet de koude ijslaag van het kwaad ontdooien. En waar je hart nog zwaar te moede was, breekt nu de blijdschap open." Als je 't mij vraagt, een heel bevrijdende manier om in het leven te staan en roeping te beleven. Laat maar los, de voortgang en het succes van de Blijde Boodschap hangt niet alleen van ons en van al onze inzet af. Dat moest Jona in de eerste lezing tot zijn eigen scha en schande ook al ondervinden. Zo zie je maar hoe een eeuwenoude oproep toch een verrassend nieuwe opdracht in petto heeft.

Miguel Dehondt

Zoals de nieuwe bloesem van de lente
nog in de winterknop verborgen zit...
zo sluimert God in onze grijze dagen.
Zijn liefde is de dageraad lang voor de dag begint.

Jezus zei tot de vrienden:
"Laat je netten los, en laat je bootje achter op het water."
Geloof dat God al bezig is.
Hij breekt de winterknoppen van je leven open.
En doet de koude ijslaag van het kwaad ontdooien.
En waar je hart nog zwaar te moede was,
breekt nu de blijdschap open.



Laat je netten los...
Blijf niet verstrikt in alledaagse dingen.
Laat God, in al zijn heerlijkheid,
de felle lente van zijn leven
in jouw korte leven doen ontspringen. (Manu Verhulst)

Stem als een zee van mensen - t: Huub Oosterhuis; m.: Rik Veelenturf

commentaar: <https://www.tweeofdriebijeen.nl/stem-als-een-zee-van-mensen/>

lied: https://www.youtube.com/watch?v=3g1qO2I_LTE (eerste strofe)

of volledig lied: https://www.youtube.com/watch?v=kimrk9T_2BM

Stem als een zee van mensen
om mij door mij heen.
Stem van die drenkeling,
**van dat stuk wrakhout,
dat een mens blijkt
als hij mij aankijkt.**



Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.

Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord aanhoudt.
God die mij vasthoudt.

Die zachte fluistering,
was jij dat God?
Heel zacht, heel stil, haast ongemerkt?
Zó
dat ik het eerst niet hoorde?
Luisterde ik niet goed?
Sprak Jij te stil?
Of hoorde ik Je niet
omdat jouw aanwezigheid zo vanzelf spreekt,
en jouw fluistering er altijd is?
Net als de wind,
die door de bomen ruist,
die mijn gezicht streelt
en die pas opvalt als hij zwijgt.
Zoals de lucht
die ik in- en uitadem
er altijd is.
Ongemerkt.
Gewoon.
Onmisbaar.
Ik mocht Je gaan ervaren, God,
in de warmte van mens tot mens,



in een blik, een handdruk, een gebaar.
En gaandeweg op mijn levensweg,
langzamerhand, op kousenvoeten,
ben ik het gaan horen:
jouw roep naar mensen,
en naar mij.
Blijf ons toch roepen, God!

Woorden van geloof

Ik geloof in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen,
en die er zal zijn al onze dagen

Ik geloof in Jezus van Nazareth
in wie God zichtbaar is geworden:
Mens onder de mensen,
voor mensen geleefd en gestorven,
maar opgestaan ten leven.

Ik geloof in Gods Geest
die ons in beweging zet
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden heeft,
om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is.
Hij brengt mensen samen in liefde.

Ik geloof in de kerkgemeenschap
geroepen om deze wereld van dienst te zijn.

Ik geloof in het leven
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden

Ga met ons mee naar die mensen die op zoek zijn naar een gids
die hen nabij is in moeilijke momenten.
Dat wij door onze aanwezigheid voor hen een hoopvol teken mogen zijn.
Laat ons bidden.

Ga met ons mee naar die mensen die nood hebben aan een warme blik,
een bemoedigend woord en een luisterend oor. Laat ons bidden.

Ga mee met allen die zich in het spoor van Jezus van Nazareth,
inzetten voor wie uit de boot valt. Dat zij de moed nooit opgeven.
Laat ons bidden.

Ga mee wanneer we werken aan meer eenheid in de verscheidenheid van
christengemeenschappen. Ga mee waar er onderling begrip en respect is.
Laat ons bidden.



Lied: Om liefde gaan wij een leven - Huub Oosterhuis

<https://www.youtube.com/watch?v=ztLGQSNZ1Dg>

Om liefde gaan wij een leven,
zeilen wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om liefde gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen,
wat zwoeg je dapper voort?
Om wat ik uit de verte
van liefde heb gehoord.

Om liefde gaan wij een leven,
graven diep in de nacht,
kruipen wij onder de hemel
om liefde gaan wij een leven
om weten en stille kracht.
Mensje, één van de velen,
waar snelt je voetstap heen?
Waar is te vinden dat ene,
daar snellen mijn voeten heen.

Om liefde gaan wij een leven,
sterven wij dood na dood,
wagen de verste wegen
om jou, op hoop van zegen,
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven
om alles of niets met jou.



Gebed over de gaven

God van het Verbond,
U roept uw volk bijeen rond uw tafel.
Laat de eenheid van dit brood
en de vreugde van deze beker
alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen.
Spreekt uw scheppend Woord
en maak ons tot het ene lichaam van uw Zoon
Jezus die met U leeft in eeuwigheid. Amen.



Groot Dankgebed

Wij danken U dat U een God van mensen bent,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
U hebt ons tot leven gewekt.

Gezegend bent U, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die U geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw Weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het Evenbeeld
en de Gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

INSTELLINGSVERHAAL

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die U hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
U, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.



Onze Vader

“Kom achter Mij aan.
Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.”
Kom en bid met Mij, zoals Ik het u heb geleerd:

Onze Vader...

Vergeef ons Heer, wanneer wij kronkelwegen gaan.
Neem ons, in uw barmhartigheid, bij de hand
en houd ons op de rechte weg.
Maak ons hart onrustig
wanneer wij dreigen de ogen te sluiten
als mensen andere mensen onrecht aandoen.
Geef ons rust en hoop
wanneer wij opgesloten zitten in onszelf.
Omdat Gij ons nabij wilt zijn
mogen wij hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van u is het Koninkrijk....

Vredeswens

Heer, maak dat wij vreedestichters mogen zijn,
die eerder het goede bevestigen dan het kwade aanrekenen.
Moge wij, daar waar we kunnen,
de eerste stap zetten om recht en verzoening te bewerken.
Geef dat ook volkeren deze stappen zetten.
Wees U onze Gids en ga ons voor.
De vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods

Communie

Liederen:

Jezus die langs het water liep (ZJ 562)

https://www.youtube.com/watch?v=WxBmf3IA_Ow

met wat uitleg over het lied: https://www.youtube.com/watch?v=o5U4b_s5keM

Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:

'k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor na deze',
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.



Simon en Andreas - t.&m.: Lee Ann Vermeulen

<https://www.youtube.com/watch?v=Jj3bEd0mLGg>

Simon en Andreas waren vissers op de zee
maar Jezus vroeg: "hé, volg je Mij?"
en zij gingen met Hem mee
ja, zij gingen met Hem mee

Refr.: Maar niet om vissen te vangen
maar mensen te winnen
voor het Koninkrijk van God
voor het Koninkrijk van God

Jacobus en Johannes waren vissers op het meer
maar Jezus vroeg: "hé, volg je Mij?"
en hun antwoord was: "ja, Heer!"
ja, hun antwoord was: "ja, Heer!" *refrein*



Wil je net zo zijn als Simon en Andreas
wil je net zo zijn als Jacobus en Johannes
dan hoef je niet te vissen op de zee of op het meer
als Jezus vraagt: "hé, volg je Mij?"
zeg dan ook: "ja, Heer!"
zeg dan ook: "ja, Heer!"

Slotgebed:

Kom Vader, hou ons de hand boven het hoofd en wij zullen leven.
Kom Heer Jezus, wees ons nabij, opdat ook wij bij U zouden zijn
met heel ons hart, één en onverdeeld.
Kom Heilige Geest, vernieuw onze geest met uw vuur, uw licht, uw kracht,
uw liefde. Geef onze aarde een nieuw gezicht, God,
en moge wij, uw kerkvolk, de wereld daarin voorgaan. Amen.

Zegen en zending:

Jezus verkondigde in Galilea de Blijde Boodschap van het Rijk van God.
Aan ons de taak dat Rijk gestalte te geven in onze wereld,
in telkens andere situaties.
Een mooie opdracht.
Maar zij vraagt inspanning en creativiteit.
Moge Gods zegen ons daarbij vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dessertje:

God heeft je lief

Overal waar mensen liefhebben
is God werkzaam aanwezig.
God is aanwezig in elke goede mens
die van je houdt,
die jou de moeite waard vindt,
die met je meegaat
en bij je blijft als de avond valt.
God kijkt je aan
met de zachte ogen van elke mens
die begrip voor je heeft.
Hij is aanwezig in ieder goed woord
dat een steun en troost voor je is.
Hij is de hand op je schouder
die je de moed geeft
en je liefdevol terechtwijst
als je donkere wegen gaat.
God is aanwezig in de mond
die je met liefde kust.
Het is de warmte van zijn hart
die je voelt in elke omhelzing.



(Phil Bosmans)

Moge de weg je zeggen: volg me maar.
Moge de ster je zeggen: richt je vaart op mij.
Moge de grond je zeggen: bezaai me.
Moge het water je zeggen: drink me.
Moge het vuur je zeggen: warm je.
Moge de boom je zeggen: schuil in mijn schaduw.
Moge de vrucht je zeggen: pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt, geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken,
als het vuur gedoofd is en je kou lijdt in een nacht zonder sterren,
als de bomen kaal zijn en je honger en dorst hebt,
dan moge de Stem je zeggen: **wees niet bang, Ik zal er zijn.**

(Frans Cromphout)