

Pasen

17 april 2022

—
decanaat Poperinge

Paas-aperitief: Dan zal ik leven (Trijntje Oosterhuis)



<https://www.youtube.com/watch?v=2FJtOIKdPMM>

Het zal in alle vroegte zijn als toen.
De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet. Wij zijn in bekenden veranderd.

Het zal in alle vroegte zijn als toen.
De ochtendmist trekt op.
Ik dacht een dorre vlakke te zien.
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren, waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in, bergopwaarts, en worden wolken.

Daarachter, kristal geworden, verblindend,
de zee, die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.
Dan zal ik leven. Dan zal ik leven. Dan zal ik leven.
Dan zal ik leven. Dan zal ik leven. Dan zal ik leven.
Dan zal ik leven.

(Huub Oosterhuis)

Intredelied: Walk in the light



**refrein: Walk in the light (3 x), walk in the light of the Lord.
Leef in het licht (3x), leef in het licht van de Heer.**

Op Golgotha stierf Hij in pijn. Leef, leef in het licht.
Om ons te redden, jou en mij. Leef, leef in het licht. *refrein*

Tot leven zijn wij voorbestemd. Leef, leef in het licht.
De doden horen Jezus' stem. Leef, leef in het licht. *refrein*

Christus is verrezen (ZJ 405)

<https://www.youtube.com/watch?v=7Ai3KhFuDcQ>

Christus is verrezen. Naar 't water van het leven
gaat uit, uw Herder tegemoet,
ziet en smaakt zijn overvloed. Alleluia.

Christus is verrezen, alleluia, alleluia.

Herder van de schapen, noem ons bij onze namen!
Uw kudde heeft uw stem gehoord:
roep ons samen rond uw woord. Alleluia.

Christus is verrezen, alleluia, alleluia.

Gij die vreest en twijfelt, herkent uw Heer en Heiland
die in de avond breekt het brood,
en voor u de Schrift ontsloot. Alleluia.

Christus is verrezen, alleluia, alleluia.

Zalig die gelovend hun God herkennen mogen!
Betast de wonden van de Heer,
knielt in deemoed voor Hem neer. Alleluia.

Christus is verrezen, alleluia, alleluia.



Welkom

Pasen: een eeuwenoud feest.
Het feest van de hoop op een ander en beter leven.
In de Joodse traditie hét feest
waarmee de uittocht uit de slavernij van Egypte begon
en hun tocht naar het Beloofde Land.

Als wij op radio en televisie dagelijks de berichten horen
over bombardementen, over vluchtelingenstromen,
of zelfs over de manier waarop in ons land mensen soms met elkaar omgaan,
dan rijst de vraag wel:
'En wij, hebben wij te midden van al dat negatieve nu nog wel wat te vieren?'

In feite hebben wij, als christenen, niet alleen het recht,
maar zelfs de plicht, om Pasen te vieren.
God die zijn trouw aan zijn Verbond

voor eens en voorgoed toont: Ik zal er zijn voor u.
Die zijn Zoon zond om ons leven te delen, ook het lijden.

Maar in zijn verrijzenis toonde Hij dat de dood niet het laatste woord heeft.
Die Boodschap is het waard gevierd te worden,
een Vreugdevolle Boodschap van God en van christenen aan alle mensen,
zeker aan mensen in nood.

Gebed om Gods ontferming

Heer,
wij voelen en tonen ons niet altijd als blijde paasmensen.
Er is nog zoveel dood en duisternis, twijfel en angst in elk van ons.
Daarom vragen wij bij het begin van deze viering:
Wees ons genadig, God, doe ons herleven.

L.: Omdat wij zo dikwijls gevangen zitten
in moedeloosheid en kleinmenselijkheid,
en ons hart niet durfden toevertrouwen
aan de levende en barmhartige God:
Wees ons genadig, God, doe ons herleven.

Omdat wij voor de mensen om ons heen
geen wegen van leven en vreugde vinden,
maar in ons egoïsme bleven steken
zonder anderen hoop aan te reiken:
Wees ons genadig, God, doe ons herleven.

Omdat wij voor de grote en kleine wereld waarin wij leven
geen vriendelijke getuigen durven zijn
van de verrezen en levende Heer Jezus:
Wees ons genadig, God, doe ons herleven.

Moge de barmhartige God die Jezus deed verrijzen,
onze zonden en onze kleinheid vergeven,
ons hart bemoedigen en doen herleven
en ons geleiden tot de ware vreugde. Amen.

Lied: Geef mij een hart

Geef mij een hart, een nieuw en levend hart,
Heer neem dat stenen hart toch van mij weg,
Geef mij een hart, geef mij een nieuw en levend hart.



Eer aan God: Alleluia

refrein: Alleluia, alleluia, voor de Vader, de Zoon en de Geest.
Alleluia, alleluia, voor de Vader, de Zoon en de Geest.



Loof de Vader, loof uw God.
Uw Schepper is Hij en Zijn hart volgen wij. *refrein*

Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Uw Koning is Hij en Zijn Rijk bouwen wij. *refrein*

Eer de Vader, eer de Geest.
Uw Trooster is Hij en Zijn licht dragen wij. *refrein*

Openingsgebed:

Liefdevolle God,
wij bidden om het licht van Pasen:
licht voor heel de wereld,
nieuw licht voor hen die niet meer hopen,
nieuw geloof voor ieder die zich neerlegt bij wat onmenselijk is,
nieuwe liefde overal waar de aandacht voor elkaar verflauwt,
nieuwe ogen voor al wie uitgekeken is op mens en wereld.
Om licht, bidden wij, overal waar duisternis en dood
het leven hebben aangevreten en zo de schepping Gods doen wankelen.
Om het licht van de Messias, de nieuwe Mens, bidden wij,
dat Hij moge opstaan in elk van ons. Amen.



Eerste lezing: Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand. 10, 34a. 37-43)

34 Petrus opende zijn mond en zei:
37 U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38 dat God Jezus uit Nazareth zalfde met heilige Geest en kracht; Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem.
39 En wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jeruzalem. Zij hebben Hem gedood door Hem aan een kruis te slaan.
40 Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag en Hem laten verschijnen,
41 niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die tevoren door God waren aangewezen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben na zijn opstanding uit de doden.
42 Hij gebod ons tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden.
43 Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt.'

Tussenzang: **Stapstenen**



Men zegt wel eens: "In een droom schuilt de wereld."
Dus telkens als ik slaap, zijn de mensen dicht bij mij?
Ik zou zo graag over wolken kunnen lopen,
maar alleen ben ik bang, al ben ik dan zo vrij ...

refrein: Samen zijn we sterk
 om bruggen te gaan bouwen.
 't Water is soms diep,
 `k wil graag op jou vertrouwen.
 Dank je dat je mee wil gaan
 om stormen op zee te verslaan.
 Dank je voor de stapsteen die jij bent.

't Is zo gewoon, als zovelen mee te lopen.
Maar hoe vaak stond ik stil bij dat hart heel diep in jou?
Het voelt echt fijn om op anderen te hopen.
En misschien vergeet ik toch wat jij verlangen zou ... *refrein*

`k Kijk door het raam naar de bomen elke morgen.
`k Wil worden zoals zij, even sterk en ook zo oud.
En als het kan, wil ik graag voor and'ren zorgen,
zoals jij ook doet voor mij, zoals je van me houdt ... *refrein*

Dit is de dag (ZJ 413)

<https://www.youtube.com/watch?v=coW7-Abr3pU>

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht.
Heeft Hij ons licht aangeheven.



Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren.
Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen.
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren Gods heilige Naam.
En Hem in waarheid aanbidden.

Psalm 118 (117) 1-2, 16ac-17, 22-23

Refrein: Alleluia, Alleluia, Alleluia
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Wij zullen hem vieren in blijdschap.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen!

Stammen van Israël, dankt de Heer,
eindeloos is zijn erbarmen!

De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht.

Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer.

De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.

Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.



Tweede lezing: Uit de Brief aan de Kolossenzen (Kol. 3, 1-4)

- 1 Als u nu met Christus ten leven bent gewekt,
zoek dan ook wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
- 2 Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
- 3 U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
- 4 Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt,
zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Sequentie van Pasen – Victimae Paschali Laudes:

<https://www.youtube.com/watch?v=V7I517BNcts&t=82s>

Victimae paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello confluxere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea: praecedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen. Alleluia

Laat ons 't Lam van Pasen loven,
't Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder, moeten strijden tesamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.
Zeg het ons, Maria, wat is 't dat gij gezien hebt?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is, eng'len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven!
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen: stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede. Alleluia



Lied: Alleluia



Evangelie: (Lc. 24, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1 Op de eerste dag van de week
gingen de vrouwen 's morgens heel vroeg naar het graf,
met de kruiden die ze hadden klaargemaakt.
2 Ze vonden de steen weggerold van het graf
3 en gingen naar binnen,
maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet.
4 Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken.
Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend witte kleren.
5 Daar schrokken ze van en ze sloegen hun ogen neer,
maar zij zeiden: 'Waarom zoekt u de levende bij de doden?
6 Hij is niet hier, Hij is tot leven gewekt.
Vergeet niet wat Hij u destijds in Galilea heeft gezegd:
7 De Mensenzoon moet overgeleverd worden in handen van zondaars,
gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan.'
8 Toen herinnerden ze zich zijn woorden.
9 Ze keerden van het graf terug naar huis
en vertelden dat alles aan de elf en aan alle anderen.
10 Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria van Jakobus
en de overige vrouwen die bij hen waren.
Ze vertelden het dus aan de apostelen,



11 maar in hun ogen was het onzin wat de vrouwen zeiden,
en ze geloofden hen niet.

12 Toch holde Petrus naar het graf,
en toen hij er een blik in wierp zag hij alleen de linnen doeken.
Hij ging terug naar huis, verbaasd over wat er gebeurd was.

Lied: Alleluia



Overwegingen:

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Zo begint onze bisschop Lode Aerts zijn Paasboodschap. Hij schrijft: "Kijk hoe de christenen in Oekraïne en elders in het Oosten de verrezen Christus afbeelden. Heeft Hij soms een toverstok in de hand? Helemaal niet. Op de icoon draagt Christus geen toverstaf, maar een kruis. Hij zweeft ook niet hoog boven de hel van lijden en dood, maar Hij daalt diep erin af. Zijn aanwezigheid in de dood vormt het hart van ons geloof." En verder zegt hij: "Pasen is een passage. Een doortocht doorheen het duister van de dood. Een verre god kan ons niet helpen. Daarom is God mens geworden zoals wij. Daarom heeft Jezus het kruis van onze nood gedragen. Ook dan bleef Hij op zijn Vader vertrouwen. Zou God, die ooit met zijn volk door de Rode Zee trok, zijn verbond niet meer gestand doen? Eerst leek het daar wel op. Na Jezus' dood waren de leerlingen gevlucht en hadden de hoop laten varen. Doch onverwacht heeft Jezus zich laten ontmoeten. Maria van Magdala en nog enkele vrouwen waren de eersten die dit ervoeren. In hun verwarring werd het duidelijk dat Gods liefde sterker was dan de dood."

Misschien hebt u zich de voorbije weken net zoals ik ook al eens verwonderd over de kracht en de sterkte van het Oekraïense volk dat moedig stand houdt in de strijd. We horen dat het een diep religieus volk is; je ziet ook veel beelden van kerken, priesters, biddende mensen die kaarsjes aansteken... Je voelt dat het geloof er leeft, dat het meer is dan iets oppervlakkigs of iets uit het verleden en dat mensen daar hun kracht uithalen. Maar wat die kracht en steun van het geloof dan is, dat zijn wij een beetje verleerd, laten we heel eerlijk zijn. Corona heeft het ons de voorbije twee jaren niet gemakkelijk gemaakt. Het was ook een soort oorlog, een strijd tegen een onzichtbare vijand. Heeft ons geloof ons daarbij geholpen om staande te blijven? Heeft ons geloof een verschil in aanpak gegeven? Ik vrees van niet. We hebben meer dan ooit gevoeld dat we een Kerk in crisis zijn, die geen stem meer heeft op 't vlak van zingeving en niet meer meetelt in het maatschappelijk debat. We zien ook waar het hapert: de eenzaamheid, gebrek aan solidariteit bij het nemen van maatregelen, individualisme en heilige zelfbeschikking bij vaccinatieplicht ... allemaal zaken die regelrecht ingaan tegen een christelijke levensstijl en toch, we voelden ons zo onmachtig om onze stem te laten horen. Nu, er is de voorbije decennia wellicht teveel aan het licht gekomen waardoor mensen de Kerk de rug hebben toegekeerd en we het vertrouwen en het krediet zijn kwijtgespeeld. En dus zitten we nu in diezelfde situatie als die eerste leerlingen die na de dood van hun Meester alle vertrouwen kwijt zijn. We hoorden het in het evangelie. Het loopt niet over hé. Geen alleluia!

Mag het Paasgeloof van de Oekraïners voor ons een hoopvol teken zijn. Het wekt onze verwondering, wat het geloof voor hen betekent en waar ze zo'n kracht uithalen: het besef dat God met hen solidair is in het kruis dat ze te dragen hebben en ja, juist dat houdt hen 'staande', doet hen 'opstaan', er 'staan' en maakt hen 'opstandig'.

Dat laatste woordje vind ik heel bijzonder. Het was dat wat het Joodse volk al kenmerkte toen ze in de slavernij van Egypte vastzaten en met Mozes meetrokken: opstandigheid, de wil om op te staan; je niet te laten kennen maar ervoor te gaan.

Deze week las ik een mooi artikel over een heuvel vol met kruisen in Litouwen, al 200 jaar een adembenemende kreet, een symbool van lijden en verzet van een volk tegen haar onderdrukkers. Al drie keer werd het door bulldozers platgewalst en telkens kwam het terug met nog meer kruisen, Mariabeelden en rozenkransen. Christenen zijn 'opstandige' wezens, altijd al geweest. En daarom vieren we Pasen; elk jaar opnieuw; als feest van onze diepste identiteit: het geloof dat we door niets of niemand klein te krijgen

zijn, door geen enkel kruis, lijden of de dood. Het maakt ons opstandig tegen alle onrecht, tegen alles wat het leven en mensen tekort doet of kraakt... in naam van Diegene die ooit als eerste opstond en ons daarin voorging. God, roep ons op, keer ons tot leven... zoals U ooit uw Zoon uit liefde opriep als hoopvol teken dat wij allen geroepen zijn om te leven in overvloed. Zalig Pasen!

Miguel Dehondt

Verrijzen is vanuit de dood
nieuw leven ervaren.

Verrijzen is bevrijding en ontplooiing brengen,
anderen doen opstaan
uit ellende en onmacht,
uit gebroken-zijn en oude pijn,
leven-wekkend zijn
voor wie dreigt ten onder te gaan.

Verrijzen is opstandig zijn,
vanuit een bevrijd gemoed
structuren ombuigen,
mensen wakker maken
uit hun dodelijke slaap.

Verrijzen is
niet lam blijven,
maar vechten tegen alles
wat mensen klein maakt,
iets van jezelf prijsgeven,
een stukje sterven
voor de anderen
en samen nieuwe ruimte beleven.

Laten we voor elkaar elke dag een beetje 'verrijzenis' zijn
scheppers van wonder, horizon, licht en warmte.

(Zr. Rozemie)



'Opstaan!', roept je moeder of je vader
of de wekker, elke dag opnieuw.
Want elke avond ga je weer liggen
en elke morgen moet je weer opstaan.
Naar school, naar je werk of naar nergens.
Maar opstaan moet je, vroeg of laat.
Heel je leven is één grote beweging
van steeds maar weer gaan liggen
en steeds maar weer opstaan.
Plat en omhoog,
ziek en weer beter,
het leven is vallen en opstaan.
Totdat je, net als alle mensen,
voor de allerlaatste keer gaat liggen.
Soms gaat dat opeens, heel onverwacht.
Vaak gaat dat langzaam, als je oud bent.
Dan lig je neer om niet meer op te staan.



Nooit meer?
Sommigen zeggen van wel.
Zij zeggen dat je dan toch ligt te wachten
op een stem die roept:
'Opstaan, jij'.
Een vriendelijke, vreemde stem,
die je alleen maar hoort als je zo ligt.
Ze zeggen dat je dan weer gaat opstaan
en dingen ziet die je nog nooit zag.
Dan ben je waar je nog niet eerder was.

Die mensen zeggen er nog bij
dat ze het niet zelf verzonnen hebben,
alleen omdat ze het zo graag willen.
En dan vertellen ze een oud verhaal
over een Mens die was gaan liggen,
die een stem hoorde, en toen opstond.

Omdat Hij wist van wie die stem was,
want die had Hij heel zijn leven al gehoord.
Het was een stem die zei
dat de mensen geboren zijn voor vrede en liefde
en niet voor oorlog, haat en narigheid.
Hij vertelde van wat Hij gehoord had,
maar Hij moest al gauw zijn mond houden.
Dat deed hij niet, natuurlijk niet.
Tenslotte hebben ze Hem doodgemaakt.
Zijn vrienden legden Hem neer, voorgoed.

Toen hoorde Hij die stem: 'Opstaan',
en Hij stond op,
ging naar zijn vrienden
en zij herkenden Hem,
toen en later,
en weer later,
steeds opnieuw, nu nog.

Daarom oefenen zij zich vast in het opstaan
en zij leggen zich niet bij alles neer.
Ze zeggen néé, als iemand een ander slaat,
als iemand niet wil delen,
als iemand zegt meer waard te zijn dan een ander.
Ze leggen zich er gewoon niet bij neer,
als de één machtiger wil zijn dan de ander.
Ze zijn tegen teveel om allemaal op te noemen.

'Lastige mensen', vinden andere mensen
'je moet niet altijd zo opstandig zijn!'.
Maar zelf zeggen zij:
wij kunnen niet anders en dat komt door dat oude verhaal.
Hij is opgestaan, zeggen ze, echt opgestaan!
En waarom wij dan niet ?

(uit : Beweeg-redenen, p. 17-18 Ambo halve-boekenreeks Boekencentrum)



Kruisheuvel Litouwen, adembenemende kreet van een volk - Lieve Wouters

(bron: <https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/kruisheuvel-litouwen-adembenemende-kreet-van-een-volk>)

Onze fotograaf trok naar de Kruisheuvel in Litouwen, symbool van lijden en verzet van een volk, dat meevoelt met Oekraïne. Indrukwekkende beelden.



https://vimeo.com/660232410?embedded=true&source=video_title&owner=23692007

Nagedachtenis van overleden vrijheidsstrijders

Er komt geen eind aan de kruisen, mariabeelden en portretten van overleden geliefden met daar overheen ontelbare rozenkransen. We bevinden ons in het noorden van Litouwen, op een oude verdedigingsheuvel. Bijna 200 jaar geleden doken hier de eerste kruisbeelden op, ter nagedachtenis van jongeren die sneuvelden in de Novemberopstand in 1830-31, gericht tegen de Russische tsaar en de russificatie van Litouwen.

In het begin van de 20ste eeuw bevocht Litouwen na een bezetting door Duitsland, in 1915 met grote moeite zijn onafhankelijkheid. Maar de grootste ellende moest nog komen. Het Molotov-Ribbentroppact (niet-aanvalspact) tussen Hitler en Stalin betekende het einde van de onafhankelijkheid. In 1940 marcheerden Sovjetroepen het land binnen.

Plek van gebed ...

Een jaar later begon de Sovjet-Unie met de massale deportatie van Litouwers naar Siberië. Vanaf toen werd de Kruisheuvel ook een plek van stil verzet tegen de communistische overheersing. Door vast te houden aan hun geloof, toonden de Litouwers dat ze trouw zouden blijven aan hun erfgoed en identiteit.

Daarna werd Litouwen door nazi-Duitsland bezet. Sommige Litouwers zagen dat als een bevrijding. Het was een ramp voor de grote Joodse gemeenschap van het land, die bijna volledig uitgeroeid werd. In 1944 werd het land opnieuw bevrijd, ditmaal door het Rode Leger. Tot 1990 zou Litouwen nu een Sovjetrepubliek blijven. Sovjetvijandige elementen werden gedeporteerd naar kampen in het oosten, in totaal ruim 130.000 Litouwers. Een groot deel kwam onderweg al om.

... en stil verzet

De Kruisheuvel groeide zienderogen aan en de sovjets hadden de grootste moeite om de beelden almaar weg te halen. Drie keer werd er met bulldozers overheen gereden. Maar de kruisen bleven terugkomen, exponentieel. Plannen om een dam te bouwen en de heuvel helemaal te laten onderlopen, werden gelukkig nooit uitgevoerd.

Toen de Sovjet-Unie uiteen viel in 1989, vormden 2 miljoen mensen een menselijke keten van de Estse hoofdstad Tallinn via de Letse hoofdstad Riga naar Vilnius in Litouwen. Met wat de herinnering inging als de Baltische Weg eisten de burgers van de

drie landen hun onafhankelijkheid op, dag op dag 50 jaar na het afsluiten van het Molotov-Ribbentropact.

Op 7 september 1993 bracht paus Johannes Paulus II een bezoek aan de Kruisheuvel. Hij noemde de plaats een plek voor hoop, vrede, liefde en opoffering. Tot op vandaag komen er nog kruisen en andere devotionalia bij. Misschien wel eens te meer nu de vrede in de regio weer ver te zoeken is.

Woorden van geloof:

Wij geloven dat God ons het leven heeft geschonken.
Dat Hij ons heeft toegerust met vele talenten
om dat leven, samen met elkaar, goed en waardevol te maken.
Wij geloven dat Hij van ons vraagt dat we daarvan gebruik maken
en onze verantwoordelijkheden naar elkaar toe ter harte zouden nemen.

Wij geloven in Jezus van Nazareth.
Hij wees ons de weg naar waarachtige vrede,
naar liefdevolle verbondenheid tussen alle mensen.
Hij roept ons ook op tot rechtvaardigheid en eerlijkheid,
tot verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid.

Wij geloven in wereldwijde solidariteit tussen alle mensen,
tussen rijk en arm, blank en zwart, gelovig en ongelovig.
Dat zij om elkaar geven en samen hun stem verheffen
tegen onrechtvaardigheid en schendingen van mensenrechten.

Wij geloven in een gemeenschap van mensen,
waarin oorlog en geweld zijn uitgebannen,
waarin de één opkomt voor de ander,
waarin alle noden gelenigd worden,
en de liefde voor elkaar nieuw leven mogelijk maakt,
gesteund door Gods H. Geest. Amen.



Voorbeden: Ant.: God van leven en licht, maak alles nieuw, Alleluia



L.: Moge het licht van de levende Jezus volop schijnen voor alle mensen
die veel duisternis ervaren in hun leven:
mensen die leven in mensonterende armoede,
die te lijden hebben onder oorlog en geweld,
wier rechten regelmatig worden geschonden. Laten wij bidden...

Moge het licht van de levende Heer volop schijnen in alle mensen
die getroffen zijn door ernstige ziekte,
mensen die treuren om de dood van een dierbare,
die zwaarmoedig zijn en geen toekomst meer zien. Laten wij bidden...

Moge het licht van de levende Heer volop schijnen door alle mensen
die liefdevolle zorg schenken aan zieken en mindervaliden,
mensen die zich inzetten om noden van medemensen te lenigen,
die vrijwilligerswerk doen in de gemeenschap. Laten wij bidden...

Moge het licht van de levende Heer volop schijnen in de wereld van vandaag,
overal waar wij de handen uit de mouwen steken
om licht te brengen aan medemensen in nood,
overal waar wij niet achteloos voorbij lopen aan mensen

die het moeilijk hebben,
waar wij door onze hartelijkheid daadwerkelijk licht voor hen zijn.
Laten wij bidden...

Lied: Brood en wijn



Brood en wijn wil Hij voor ons zijn,
kracht en vreugde voor ons allen.
Brood en wijn wil Hij voor ons zijn.

Brood en wijn wil Hij voor ons zijn,
kracht en vreugde voor ons allen.
Brood en wijn wil Hij voor ons zijn.

Brood om te breken, wijn om te delen.
Hij geeft zichzelf aan jou en aan mij.
Want wij gaan vieren en Hem herdenken.
Aan deze tafel is Hij erbij!

Brood en wijn wil Hij voor ons zijn,
kracht en vreugde voor ons allen.
Brood en wijn wil Hij voor ons zijn.



Gebed over de gaven

Gezegend bent U,
U die liefde bent en leven,
gezegend ook deze gaven van brood en wijn.
Zij herinneren ons aan Jezus,
aan zijn manier van leven en zijn bereidheid te delen.
Leer ons - brekend en delend in zijn naam -
de weg van de liefde die Hij ging, een weg ten leven.
Dat vragen wij U in dit uur, vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid. Amen.

Groot Dankgebed

U danken wij, Heer God, omdat U tot ons komt
in het licht van de paaskaars,
in het water dat gezegend werd,
in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon.
Voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood.
Hij is opgestaan ten leven en alles heeft Hij nieuw gemaakt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons,
en daarom bidden wij met zo velen in de hemel en op aarde: **Sanctus, kyrie...**

Sanctus ... kyrie ... Sanctus kyrie
Kyrie gloria
Gloria heilig heilig ...
heilig ...
gloria !

Oh sanctus sanctus
kyrie kyrie
sanctus kyrie
kyrie gloria



gloria heilig heilig ...
heilig ...
gloria ! (2x)

Roep ons op, Vader, om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat U de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals U:
liefde die de wereld scheidt en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom, sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt door allen die zijn naam dragen.



Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw kunnen bezielen en dragen,
zoals U ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon, een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader, tot één gemeenschap
door deel te hebben aan het lichaam en het bloed van uw Zoon.

INSTELLINGSVERHAAL

Dit is de kern van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.
Roep ons op, Vader, tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Onze Vader voor Oekraïne:

https://www.youtube.com/watch?v=5bKEXa5i9_o

Met Pasen gaan wij, als gedoopten, allen tezamen op weg naar morgen: **Onze Vader,...**

Als wij de steen van onmacht weggrollen,
wegrollen van ons eigen graf,
weg van het graf van anderen,
en blijven geloven dat het kan:
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
een toekomst zonder einde...
dan mogen we vol vertrouwen uitzien
naar de komst van de Levende,
Jezus, Messias, uw Zoon.

Want van U is het koninkrijk...



Vredeswens

Op vele plaatsen in de wereld is vrede nog ver weg
in Irak, Syrië, Israël, Afghanistan, Oekraïne en op vele plaatsen in Afrika.
Daarom willen op dit paasfeest bidden om vrede:

God van vrede,
over heel de wereld zijn mensen bang
voor de genadeloosheid van machtigen,
bang voor oorlog en geweld, bang voor heerszucht en onderdrukking.
U kent ons groot verlangen naar een vredevolle wereld
waarin mensen hartelijk en zorgzaam proberen samen te leven.
Wij bidden U:
leg uw verzoeningsgezindheid in het hart van onze wereldleiders.
Dat zij creatief en onvermoeid durven werken aan gerechtigheid.
Dat niet macht en eigenbelang, maar solidariteit en waardering
de krachten zijn die hun denken en handelen bepalen.
Wij vragen U:
beziel alle christenen met uw liefde en verzoeningsgezindheid
zodat wij tekens van hoop mogen zijn
daar waar we leven en werken.
Help ons te geloven, God,
dat vrede mogelijk blijft als we het aandurven
te leven naar het voorbeeld van de Verrezen Jezus.
Moge Hij die leeft vandaag en in eeuwigheid
daartoe onze inspiratie en vertrouwen zijn.



Moge Gods vrede met u zijn.

Lied: Dromen van Sjaloom...



Zie je met je ogen dicht
mensen in het volle licht?
Durf je overdag nog dromen
van een wereld die moet komen?
Stap dan in Gods grote schoenen,
kijk met ogen vol visioenen.

*Altijd dicht bij Gods droom
bij zijn wereld vol sjaloom.
Dromen van Sjaloom!*

God vraagt: "Worden jullie maar
broers en zussen van elkaar.
Laat ons samen luidop dromen
dat die broederschap zal komen.
En je kunt nu al beginnen
door je vijand te beminnen.

*Altijd dichterbij Mijn droom
bij Mijn wereld vol sjaloom!"
Dromen van Sjaloom!*

Communie

Lied tijdens de Communie: In jouw spoor



Jezus, in Jouw spoor zijn we onderweg,
want we leerden veel uit wat Jij ons zegt.
In die woorden zit een verhaal,
een open boek met een eigen taal.
En niemand hoeft alleen te gaan,
niemand moet aan de kant gaan staan.
Samen nemen we die trein,
en we trachten in jouw spoor te zijn.

Als we willen delen en ook graag zien,
horen arme kind'ren erbij misschien.
Voor wie ziek is een schouder zijn,
wat hulp en steun, water in de wijn.
En God is bij ons, God is hier,
zet je deur maar op een kier.
Want Zijn spoor komt steeds voorbij,
Je hoeft maar te geloven ...

En niemand hoeft alleen te gaan,
niemand moet aan de kant gaan staan.
Samen nemen we die trein,
en we trachten in jouw spoor te zijn.
En God is bij ons, God is hier,
zet je deur maar op een kier.
Want Zijn spoor komt steeds voorbij,
Je hoeft maar te geloven ...



Looft God de Heer (ZJ 415)

<https://www.youtube.com/watch?v=yYUanVWy09I>

Refrein: Alleluia, alleluia, alleluia!

Looft God de Heer, 't is welgedaan,
zijn Woord is door de dood gegaan,
het Licht is waarlijk opgestaan, alleluia! *Refrein*

De steen die op de wereld lag,
het zwaar gebod dat aanstoot gaf
is weggewenteld van het graf, alleluia. *Refrein*

De boom des levens staat geplant,
het water stroomt ter rechterkant
want Jezus kreeg de overhand, alleluia. *Refrein*

Zijn Woord is melk en honing goed,
en meer dan welke koning doet
geeft Hij een land van overvloed, alleluia.

Refrein

Paaswens:

Hij is verrezen!
Zoek Hem waar Hij te vinden is.
Niet in een verre geschiedenis,
niet in koude stenen, niet in dode letters.
Hij leeft,
Overal waar mensen geven om elkaar,
waar mensen kiezen
voor de liefde en het leven,
voor schoonheid, goedheid en waarheid,
waar mensen elkaar op de been helpen
en tot leven helpen komen.
Hij laat zich vinden door wie Hem zoekt,
Hij doet open voor wie klopt,
Hij antwoordt aan wie vraagt.
Hij leeft en brengt leven!



Slotgebed:

Wij bidden om het licht van Pasen,
om het licht en het vuur,
dat Jezus in ons midden heeft ontstoken.

Wij bidden om licht
voor de wijde wereld en voor de plaats waar we wonen:
nieuw licht,
overal waar de stoppen van de hoop zijn doorgeslagen,

nieuw geloof,
overal waar mensen zich terugtrekken
en niet meer geloven dat de vrede
het winnen zal van de oorlog,

nieuwe liefde,
overal waar de aandacht voor elkaar is verflauwd,
nieuwe ogen,
overal waar mensen het niet meer zien zitten
en op elkaar zijn uitgekeken.



Wij bidden om licht,
overal waar duisternis en dood
het leven hebben aangevreten,
van het grote moorden tot het kleine handgemeen,
van de grote honger tot het kleine randbestaan,
van het grote wantrouwen tot ieders gebrek aan mededogen.

Wij bidden om licht,
wij bidden om Christus, de nieuwe mens.
Dat Hij mag verrijzen in elk van ons
en in die ene wereld van alle mensen samen. Amen.

Slotlied: De Heer is waarlijk opgestaan (ZJ 426)



<https://www.youtube.com/watch?v=m3MHWA9zq9s>

refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, Alleluia! (2x)

Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied. *refrein*

Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem. *refrein*

Maar een engel sprak hen aan:
"Die Gij zoekt is opgestaan." *refrein*



Zegen en zending

Gaat nu allen heen in vrede, alleluia.
En gedenk de opdracht die de verrezen Heer ons meegaf:
"Ga uit over de hele wereld
en verkondig het evangelie aan heel de schepping".
Gods zegen zal ons hierbij vergezellen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Zalig Paasfeest.

Bij het buitengaan: Iedereen mee



Wie ben jij? Wie ben ik?
We zijn wie we zijn, samen sterk.
Iedereen die gaat ervoor.
Jij toch ook?

refrein: Iedereen mee? We gaan ervoor.
Iedereen mee? Op het juiste spoor.
Iedereen mee? We gaan ervoor.
Samen zij aan zij.

Wat droom jij? Wat droom ik?
Iedereen gelijk, man of vrouw.
Welke weg kies jij? Wat geeft zin,
een nieuw begin. *refrein*

Ik en jij (Let's do this)
Jij en ik (Let's do this)
Ik en jij. Let's do this, let's do this, let's do this.

Wat doe jij? Wat doe ik?
Ik zet mij in. Ik ga ervoor.
Iedereen verbonden met elkaar.
Als broer en zus. *refrein*

Ik en jij (Let's do this)
Jij en ik (Let's do this)
Ik en jij. Let's do this, let's do this, let's do this. (2x)



Paaseitjes:

Hij is nog steeds bij ons,
ongrijpbaar als het licht op zondagmorgen.
Zijn hand op onze schouder:
gewond, onvoelbaar licht,
en teder als van een geliefde.

Hij gaat ons voor naar Galilea.
Onzichtbaar is zijn spoor.
Hij is voor ons de weg.
Hij loopt door ons geweten
naar het huis van liefde en vergeving.
Hij is de waarheid,
helder als een klok in lentelucht
die vrij haar boodschap zingt.
Hij is het leven,
sterker dan het graf. Hij ademt vrede.

Met zijn gewonde handen
bouwt Hij aan een wereld
zonder schaduw, zonder duisternis.

Hij is nog steeds bij ons,
en vraagt ons Hem te volgen naar Galilea.
Daar zullen wij Hem herkennen
in elke kleine mens,
in elke zwerver,
in elke zonderling.

(Manu Verhulst)

Midden in het graf

In het graf van de dood,
van oorlog en onrecht,
van haat en angst,
heb ik een engel gezien.
Hij had geen vleugels
en zijn gewaad schitterde niet.
Neen, hij was heel gewoon,
een mens als ieder ander mens.
Hij was er, midden in het graf.

Hij was niet weggelopen van de mens
en zijn ellende,
Hij was er, in mijn angst en mijn onvrede,
in mijn onmacht, in de dood van velen.
Hij was er zoals God er altijd is,
midden in de dood...

Niet bang zijn, zei hij,
je hoeft de Levende hier niet te zoeken.
Maar breek de graven open,
maak de zwachtels los
die mensen gevangen houden in zichzelf,
toegeklapt in hun verdriet.



Herstel de onmacht en de angst,
wek een nieuw vertrouwen,
en wees er voor anderen.
Dan zul je Hem zien, de Levende,
daar gaat Hij u voor.
Wie God doet
is door geen grafsteen tegen te
houden.

*Aan u allen een zalig Pasen,
dat je midden het graf van de dood
een engel mag zien, een engel mag
zijn.*

(Carlos Desoete)