

Aperitief: 't is vasten ... dus even geen aperitief

Openingslied: Naam van Jezus (ZJ 352)

<https://www.youtube.com/watch?v=wadWkx7RIFQ>

Naam van Jezus die ten dode
op het hout geschreven zijt,
vreemde koning van de Joden
die ten spot gedreven zijt,
vorstelijk hebt Gij gestreden om de vrede
tot in alle eeuwigheid.

Zoon van God en Zoon van David,
priester zonder waardigheid
die ten dienste van de slaven
als een slaaf op aarde zijt,
aan de mens gelijk geworden, ja gestorven
voor ons aller zaligheid.

Alle leven moet zich buigen,
voor U buigen mettertijd,
al wat stem heeft zal getuigen
dat Gij Algebieder zijt.
God heeft U een naam gegeven
hoog verheven boven alle namen uit.



Welkom:

Vandaag begint de Goede Week met Palmzondag,
Het is een dag van vreugde en hoop:
Jezus wordt in Jeruzalem verwelkomd als een koning.
Maar het is ook een dag van pijn en verdriet:
Jezus wordt uit Jeruzalem weggeleid als een misdadiger.
Het confronteert ons met de vraag:
blijven wij Jezus trouw, niet alleen wanneer Hij wordt
toegejuicht,
maar ook wanneer Hij wordt vernederd en bespot?



Evangelie bij de palmliturgie:

(Mt. 21, 1-11)

- 1 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen,
stuurde Jezus twee leerlingen eropuit
- 2 met de opdracht: 'Ga naar het dorp daar.
Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden,
die daar vastgebonden staat met haar veulen.
Maak de dieren los en breng ze bij Me.
- 3 En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan:

“De Heer heeft ze nodig.”
 Dan zul je ze meteen meekrijgen.’
 4 Dit is gebeurd opdat vervuld zou worden
 wat bij monde van de profeet gezegd is:
 5 ‘Zeg tegen dochter Sion: zie, je koning is in aantocht.
 Hij is zachtmoedig
 en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.’
 6 De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun opgedragen had.
 7 Ze brachten de ezelin en het veulen mee,
 legden er mantels overheen, en Jezus ging erop zitten.
 8 Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels uit op de weg.
 Anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit op de weg.
 9 De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen,
 riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David!
 Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!
 Hosanna in de hoogste hemel!’
 10 Toen Hij Jeruzalem binnenging, kwam de hele stad in beweging.
 ‘Wie is die man?’ wilden ze weten.
 11 En de mensen zeiden: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea.’

Palmzegening:

Het volk begroette Jezus als een koning:
 de mensen sneden takken van de bomen en loofden God.
 Eeuwenlang al hangen wij palmtakken op in onze huizen,
 het jonge groen van de nieuwe lente,
 een teken van het nieuwe leven dat God ons schenken wil,
 maar ook een teken van hoop in duistere tijden.
 Daartoe zegenen wij deze palmtakken.
 God van leven en licht,
 zegen (+) deze groene twijgen ontsproten aan Uw schepping,
 maak ze voor ons tot een teken van Uw liefde
 en tot een bron van kracht en hoop,
 zodat ook wij nieuw leven schenken
 aan de mensen die wij onderweg ontmoeten,
 naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Heer – amen.



Besprenkeling en processie met lied: 'De koning van de vrede' (ZJ 351):

<https://www.youtube.com/watch?v=kjbINUAQsuo>

De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan,
 de mensen zijn gezegend, hij komt in Godes naam.
 Doe open nu de poorten, de koning moet er door,
 och, Here, geef nu voorspoed, zo roepen zij in koor.

Maar zullen zij geloven en nemen zij hem aan
 of zullen zij hem doden en Gode wederstaan?
 Ik zie de koning komen die op een ezelt, rijdt,
 de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid.

Maar morgen is het anders, dan wordt hij zelf verhoogd,
 en aan een boom gehangen en als een vrucht geoogst.
 Gij hogepriester Anna, wat roept Jerusalem?
 Het roept vandaag 'hosanna' en morgen 'weg met hem'.



(En machtige Pilatus, wat riep men voor uw huis?
Vandaag 'de Zoon van David', en moren 'aan het kruis'.
En vorst van Galilea, Herodes, wat hoort gij?
Vandaag is 't Halleluja' en morgen al voorbij.

En grote hogepriester, wat hoort gij Kajafas?
Vandaag is het 'Messias' en morgen 'Barabbas'.
Wat hoort men in de straten van de tempelstad?
't Is heden 'Maranatha' en straks de stem der haat.)

Openingsgebed:

Barmhartige en liefdevolle God,
in Jezus herkennen wij Uw liefde zonder einde.
Maak ons tot mensen die in Zijn voetsporen volgen,
niet alleen wanneer ze leiden langs succes en gejuich,
maar ook wanneer ze uitlopen op de eenzaamheid van het kruis,
vandaag en alle dagen van ons leven – amen.

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja (Jes. 50, 4-7)

4 De Heer GOD heeft mij als een leerling leren spreken,
zodat ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke ochtend wekt Hij mijn oor,
rust mij toe om als leerling te luisteren.
5 De Heer GOD heeft mijn oren geopend,
en ik heb geen verzet geboden,
ik ben niet teruggedeinsd.
6 Mijn rug heb ik blootgesteld aan mijn folteraars,
en mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten;
mijn gezicht heb ik niet verborgen
toen zij beschimpten en bespuwden.
7 De Heer GOD staat mij bij,
daarom kom ik niet bedrogen uit;
daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen,
omdat ik weet dat ik niet beschaamd zal worden.



Tussenzang: Psalm 22 (21) 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24

refrein: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij ?

Ze lachen met mij, allen die mij zien,
ze grijnzen en ze schudden met het hoofd.

Hij steunt toch op de Heer? Laat Die hem dan bevrijden,
laat Die hem redden, als Hij hem bemint.

Een meute honden jaagt mij op,
een bende booswichten houdt mij omsingeld.

Mijn handen en mijn voeten hebben zij gewond,
mijn beenderen kan ik wel tellen.

Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit,
nu delen zij mijn kleren onderling



en dobbelen om mijn gewaad.

Ach Heer, houd u niet ver van mij,
mijn steun, kom haastig om mij bij te staan.

Uw Naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders,
voor heel het volk uw lof verkondigen:

Gij, dienaars van de Heer, verheerlijkt Hem,
heel het geslacht van Jakob, brengt Hem dank.

Tweede lezing: Uit de Filippenzenbrief (Fil. 2, 6-11)

Zusters en broeders,
6 Hij die de gestalte van God had,
maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn.
7 Hij deed afstand van zijn positie en nam de gestalte van een slaaf aan.
Hij is aan de mensen gelijk geworden,
en als mens verschenen 8 heeft Hij zich vernederd;
Hij werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
9 Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen,
in de hemel, op aarde en onder de aarde,
11 en elke tong zou belijden tot eer van God, de Vader:
Jezus Christus is de Heer.

Lied: Jezus Christus is het beeld van God (ZJ 364)

<https://www.youtube.com/watch?v=FO3i7TgNPY>

Jezus Christus is het beeld van God,
rechtmatig is Hij Gods gelijke.
Maar Hij heeft zich in het beeld van Gods knecht ontledigd:
Hij werd gelijk aan de mens.

En bevonden als waarachtig mens
heeft Hij zichzelf geheel ontledigd.
Tot de dood was Hij gehoorzaam aan God, zijn Vader,
ja, tot de dood op het kruis.

Daarom ook heeft God Hem zeer verhoogd
en Hem de hoogste Naam gegeven,
opdat wij zijn macht erkennen en steeds belijden:
Jezus is waarlijk de Heer.



Evangelie: (Mt. 26, 3-27,60)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

Verteller 26,3 Toen Jezus in Jeruzalem was, kwamen de hogepriesters en de
oudsten van het volk bijeen in het huis van de hogepriester, Kajafas.
4 Daar beraamden ze het plan om Jezus met een list gevangen te nemen en Hem
te doden, 5 maar ze zeiden:

Lector 1 Niet op het feest, want dan komt het volk in opstand.

Verteller 6 Jezus was toen in Betanië, in het huis van Simon, die aan een huidziekte

had geleden. 7 Daar lag Hij aan voor de maaltijd. Toen kwam er een vrouw naar Hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich, en ze goot die uit over Jezus' hoofd.

8 Toen zijn leerlingen dat zagen, ergerden ze zich:

Lector 2 Waar is die verspilling goed voor? 9 Die olie had voor veel geld verkocht kunnen worden, en we hadden het geld aan de armen kunnen geven.

Verteller 10 Jezus hoorde het:

Jezus Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Ze heeft iets goeds voor Mij gedaan.

11 De armen heb je altijd bij je, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn.

12 Door die olie over Mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. 13 Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.

Verteller 14 Daarop ging een van de twaalf, Judas Iskariot, naar de hogepriesters:

Lector 3 15 Wat krijg ik van u, als ik Hem aan u uitlever?

Verteller De hogepriesters telden dertig zilverstukken voor hem uit. 16 Vanaf toen zocht Judas naar een gunstig moment om Jezus uit te leveren. (*even wachten*)

17 Op de eerste dag van het feest van de ongedesemde broden kwamen de leerlingen naar Jezus toe.

Lector 2 Waar wilt U dat wij voorbereidingen treffen voor het paasmaal, Heer?

Verteller 18 Jezus gaf hun de opdracht om naar een zeker persoon in de stad te gaan.

Jezus Zeg hem: 'De meester laat u weten: Mijn tijd is nabij. Bij u wil Ik met mijn leerlingen het paasmaal houden.'

Verteller 19 De leerlingen deden wat Jezus hun opgedragen had, en ze bereidden het paasmaal. 20 Toen de avond gevallen was, lag Hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 21 Onder het eten sprak Hij tot hen:

Jezus Ik verzeker jullie, een van jullie zal Mij uitleveren.

Verteller 22 Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze Hem:

Lector 2 Ik toch niet, Heer?

Jezus 23 Wie met Mij zijn hand in de schaal doopt, die zal Mij uitleveren. 24 De Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven staat, maar wee die mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter zijn voor hem, als hij nooit geboren was.

Verteller 25 Daarop reageerde Judas, die Jezus wilde overleveren:

Lector 3 Ik ben het toch niet, rabbi?

Jezus 26 Jij zegt het.

Verteller Terwijl ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het, en gaf het aan zijn leerlingen:

Jezus Neem, eet, dit is mijn lichaam.

Verteller 27 Hij nam ook een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die:

Jezus Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot de dag waarop Ik het met jullie nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.

Verteller 30 Na het zingen van de psalmen gingen ze naar de Olijfberg.

31 Onderweg sprak Jezus opnieuw tot hen:

Jezus Deze nacht zullen jullie Mij allemaal afvallen, want er staat geschreven: *ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.* 32 Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.

Verteller 33 Daarop reageerde Petrus:

Lector 2 Misschien zullen ze U allemaal afvallen, maar ik nooit!

Jezus 34 Ik verzeker je, Petrus: deze nacht, nog voordat de haan gekraaid heeft, zul je Mij driemaal verloochenen.

Lector 2 35 Ook al moet ik samen met U sterven, Heer, verloochenen zal ik U nooit!

Verteller Alle leerlingen vielen Petrus daarin bij. (*even wachten*)

36 Toen ging Jezus met hen naar een plek die Getsemane genoemd wordt:

Jezus Blijven jullie hier zitten; Ik ga daar bidden.

Verteller 37 Jezus nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee.

Toen begon Hij bedroefd en angstig te worden.

Jezus 38 Ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier, en waak met Mij.

Verteller 39 Jezus liep nog een eindje verder, wierp zich voorover en bad:

Jezus Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan!
Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.

Verteller 40 Jezus liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen.
Hij zei tegen Petrus:

Jezus Kon je niét één uur waken met Mij? 41 Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Verteller 42 En weer, voor de tweede maal, ging Jezus bidden:

Jezus Mijn Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan Mij voorbijgaat zonder dat Ik eruit drink, laat dan Uw wil dan geschieden.

Verteller 43 Toen Hij terugkwam, vond Jezus hen wederom in slaap,
want ze waren door vermoeidheid overmand. 44 Hij liet hen achter en ging opnieuw bidden, voor de derde keer, met dezelfde woorden als daarvoor.
45 Toen kwam Hij naar de leerlingen:

Jezus Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het uur is nabij dat de Mensenzoon wordt uitgeleverd in de handen van zondaars. 46 Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die Mij uitlevert, komt eraan.

Verteller 47 Jezus was nog niet uitgesproken of Judas kwam eraan, een van de twaalf.
Hij was in het gezelschap van een grote bende bewapend met zwaarden en knuppels, die door de hogepriesters en oudsten van het volk was gestuurd.
48 Hij had met hen een teken afgesproken:

Lector 3 Degene die ik zal kussen, die is het. Hem moet je grijpen.

Verteller 49 Judas liep recht op Jezus af en kuste Hem:

Lector 3 Gegroet, rabbi!

Jezus 50 Vriend, ben je daarvoor gekomen?

Verteller Toen kwamen de mannen dichterbij, grepen Jezus en namen Hem gevangen.
51 Nu greep een van Jezus' metgezellen naar zijn zwaard, trok het,
haalde uit en sloeg de dienaar van de hogepriester een oor af.

Jezus 52 Steek je zwaard weer op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt,
zal door het zwaard omkomen. 53 Of denk je dat Ik mijn Vader niet te hulp kan roepen? Dan zal Hij Me dadelijk bijstaan met meer dan twaalf legioenen engelen.
54 Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?

Verteller 55 Toen richtte Jezus zich tot de mannen:

Jezus Alsof Ik een misdadiger ben, zo bent u er met zwaarden en knuppels op uit getrokken om Mij te arresteren. Dag in dag uit zat Ik in de tempel onderricht te geven en toen hebt u Mij niet opgepakt. 56 Maar dit alles gebeurt omdat de geschriften van de profeten in vervulling moeten gaan.

Verteller Daarop lieten de leerlingen Hem allemaal in de steek en vluchtten weg.

Het passieverhaal wordt onderbroken door 'Blijf bij Mij': na een kort voorspel wordt het lied drie maal gezongen.

Verteller 57 De mannen die Jezus gevangengenomen hadden, brachten Hem naar Kajafas, de hogepriester bij wie de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. 58 Petrus volgde Hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hogepriester; daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. 59 De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden Jezus met een valse getuigenverklaring ter dood te veroordelen, 60 maar dat lukte hun niet, hoewel er veel valse getuigen naar voren traden. Ten meldden er zich twee 61 die zeiden:

Lector 3 Die man heeft gezegd: 'Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen.'

Verteller 62 De hogepriester stond op:

Lector 1 Geeft U geen antwoord op wat deze getuigen tegen U inbrengen?

Verteller 63 Maar Jezus bleef zwijgen.

Lector 1 Ik bezweer U bij de levende God: zeg ons of U de Messias bent,

de Zoon van God!

Jezus 64 U zegt het. Maar Ik zeg u allen: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien, gezeten aan de rechterhand van de Machtige, komend op de wolken van de hemel.

Verteller 65 Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en riep:

Lector 1 Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt nu zelf zijn godslastering gehoord. 66 Wat denkt u?

Lector 3 Hij is schuldig en verdient de doodstraf!

Verteller 67 Toen spuwden ze Jezus in het gezicht en sloegen Hem. Anderen stompten Hem:

Lector 3 68 Profeteer nu eens voor ons, Messias. Wie is het die Je heeft geslagen?

Verteller 69 Intussen zat Petrus buiten op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe:

Lector 3 Jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea!

Verteller 70 Maar Petrus ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen:

Lector 2 Ik weet niet waar je het over hebt.

Verteller 71 Hij ging naar het poortgebouw en daar zag een ander meisje hem. Ze zei tegen wie daar stonden:

Lector 3 Die man daar hoorde bij Jezus van Nazaret!

Verteller 72 Opnieuw ontkende Petrus en zwoer:

Lector 2 Echt, ik ken die man niet!

Verteller 73 Even later kwamen de omstanders dichterbij:

Lector 3 Jij bent inderdaad een van hen; trouwens, je accent verraadt je.

Verteller 74 Daarop begon Petrus te vloeken en te zweren:

Lector 2 Ik ken die man niet!

Verteller En meteen kraaide er een haan. 75 Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: 'Nog voor de haan gekraaid heeft, zul je Mij driemaal verloochenen.' Hij ging naar buiten en huilde bittere tranen. *(even wachten)* 27,1 De volgende ochtend vroeg namen alle hogepriesters en oudsten van het volk het besluit om Jezus ter dood te brengen. 2 Ze boeiden Hem, leidden Hem weg en leverden Hem over aan Pilatus, de gouverneur. 3 Toen Judas zag dat Jezus veroordeeld was, kreeg hij berouw en bracht de dertig zilverstukken terug naar de hogepriesters en oudsten:

Lector 3 4 Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.

Lector 1 Wat gaat ons dat aan? U moet zelf maar zien.

Verteller 5 Daarop gooide Judas de zilverstukken in de tempel, vluchtte weg en ging zichzelf verhangen. 6 De hogepriesters namen de zilverstukken:

Lector 1 We mogen ze niet bij de tempelschat doen, want het is bloedgeld.

Verteller 7 Ze besloten er het land van de pottenbakker mee te kopen, om er de vreemdelingen te begraven. 8 Daarom wordt dat land Bloedakker genoemd, tot op de dag van vandaag. 9 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: *ze namen de dertig zilverstukken, het bedrag waarop de zonen van Israël Hem geschat hadden, 10 en ze gaven die voor het land van de pottenbakker, zoals de Heer mij had opgedragen. (even wachten)* 11 Jezus werd voor de gouverneur geleid. Die stelde Hem de vraag:

Lector 1 Bent U de koning van de Joden?

Jezus U zegt het.

Verteller 12 Op de beschuldigingen die de hogepriesters en oudsten tegen Hem inbrachten, antwoordde Jezus niet één keer.

Lector 1 13 Hoort U niet waar ze U allemaal van beschuldigen?

Verteller 14 Jezus gaf nergens antwoord op, en de gouverneur stond zeer verbaasd. 15 Nu had de gouverneur de gewoonte om op het paasfeest één gevangene vrij te laten, en die door het volk te laten kiezen. 16 Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. 17 Omdat ze nu toch samengestroomd waren, vroeg Pilatus:

Lector 1 Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die Messias wordt genoemd?

Verteller 18 Pilatus wist immers dat ze Jezus uit afgunst hadden uitgeleverd. 19 Terwijl hij rechtszitting hield, werd hem een boodschap van zijn vrouw

gebracht: laat je niet in met die rechtvaardige, want ik heb vannacht in een droom veel om Hem moeten lijden. 20 Ondertussen haalden de hogepriesters en oudsten haalden het volk over om Barabbas te vragen en Jezus te laten doden. 21 De gouverneur vroeg opnieuw:

Lector 1 Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?

Lector 3 (luid) Barabbas!

Lector 1 22 Wat moet ik dan doen met Jezus, die Messias wordt genoemd?

Lector 3 (luid) Aan het kruis met Hem!

Lector 1 23 Maar wat heeft Hij dan misdaan?

Lector 3 (nog luider) Aan het kruis met Hem!

Verteller 24 Toen Pilatus inzag dat Hij niets bereikte en de onrust steeds groter werd, liet hij water brengen en waste zijn handen voor de ogen van het volk:

Lector 1 Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. U moet zelf maar zien.

Verteller En heel het volk riep als antwoord:

Lector 3 25 Laat zijn bloed maar op ons en onze kinderen komen!

Verteller 26 Toen liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen, en hij leverde hem uit om gekruisigd te worden.

Het passieverhaal wordt onderbroken door 'Jezus, herinner mij': na een kort voorspel wordt het lied drie maal gezongen.

Verteller 27 De soldaten van de gouverneur namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden heel de cohort om Hem heen. 28 Ze trokken Hem zijn kleren uit en deden Hem een rode mantel om; 29 ze vlochten een krans van doorntakken, zetten die op zijn hoofd, gaven Hem een rietstok in zijn rechterhand, vielen voor Hem op de knieën en dreven de spot met Hem:

Lector 3 Gegroet, koning van de Joden!

Verteller 30 Ze spuwden Jezus in het gezicht, pakten hem de rietstok af en sloegen Hem op het hoofd. 31 Toen ze zo de spot met Hem gedreven hadden, trokken ze Hem de mantel uit, deden Hem zijn eigen kleren weer aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen. 32 Toen ze de stad uitgingen, kwamen ze een man uit Cyrene tegen die Simon heette. Hem dwongen ze het kruis te dragen. 33 Ze kwamen bij een plaats die Golgota genoemd werd; dat betekent 'schedelveld'. 34 Daar gaven ze Hem een mengsel te drinken van wijn en gal, maar toen Jezus die geproefd had, wilde Hij niet drinken. 35 Ze kruisigden Hem en verdeelden zijn kleren door erom te dobbelen, 36 en ze bleven daar zitten om Hem te bewaken. 37 Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht: 'Dit is Jezus, de koning van de Joden.' 38 Samen met Hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts en de ander links van Hem. 39 De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem:

Lector 3 40 Jij, die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen, red jezelf als je de Zoon van God bent, en kom van dat kruis af!

Verteller 41 Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen.

Lector 1 42 Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet.

Als Hij koning van Israël is, laat Hij dan nu van het kruis afkomen; dan zullen we in Hem geloven. 43 Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld, laat die Hem dan redden, als Hij Hem tenminste goedgezind is. Hij heeft toch gezegd dat Hij de Zoon van God is!

Verteller 44 Op dezelfde manier beschimpten Hem ook de misdadigers die samen met Hem gekruisigd waren 45 Rond de middag viel er duisternis over het hele land, en die hield drie uur aan. 46 Op het negende uur riep Jezus met luide stem:

Jezus Eli, Eli, léma sabáchtani?

Verteller Dat betekent: mijn God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten?

47 Sommigen die daar stonden en het hoorden, zeiden echter:

Lector 3 Hij roept om Elía!

Verteller 48 Meteen rende een van hen weg om een spons te halen, doopte die in water met azijn, stak hem op een stok en wilde Jezus te drinken geven. 49 Maar de anderen zeiden:

Lector 3 Niet doen! Laten we eens zien of Elía Hem komt redden.

Verteller 50 Maar Jezus schreeuwde opnieuw luidkeels en gaf de geest.

51 Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën; de aarde beefde, de rotsen spleten, 52 de graven gingen open en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. [...]

54 Toen de honderdman en de mannen die bij Jezus de wacht hielden, merkten wat er allemaal gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden:

Lector 2 Werkelijk, Hij was Zoon van God.

Enkele ogenblikken stilte; de verteller wacht een twintigtal tellen daarna staan we recht.

Verteller 55 Van een afstand stonden vele vrouwen toe te kijken. Zij waren Jezus gevolgd uit Galilea en hadden Hem onderhouden. 56 Onder hen bevonden zich Maria van Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs. 57 Toen de avond gevallen was, kwam er een rijk man uit Arimatea, Jozef, die een leerling van Jezus was geworden, 58 bij Pilatus, en hij vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus het bevel om het lichaam aan Jozef af te staan. 59 Jozef nam het lichaam, wikkelde het in zuiver linnen, 60 en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Hij rolde een grote steen voor de ingang van het graf en ging weg. 61 Maria van Magdala en de andere Maria bleven daar achter en gingen tegenover het graf zitten.

Overweging(en):

Het is niet zo vanzelfsprekend de weg van Jezus te volgen. Als we Hem zien aankomen met zijn oproep om te dienen, houden we Hem dan liever op een afstand? We laten Hem wel binnen in de stad maar ook in ons hart? Blijft Hij die vreemde andere?

Delen in de euforie van mooie dagen, is gemakkelijk. Maar kunnen we het opbrengen om trouw te blijven ook in kwade dagen, om een genomen engagement volledig na te komen?

Jezus vergezellen op de weg die Hij ons voorgaat, ten einde toe ... Durven we dat wel? Zijn we te bang voor het lijden, de spot of de kritiek?

Zoals toen, in Jeruzalem: het 'Hosanna' was nog niet verstomd of in diezelfde straten klonk al het 'Kruisig hem!'

Slaan we op de vlucht nog vóór we de stad van Goede Vrijdag intrekken?

(map Broederlijk Delen 2026, p. 36)



Insteek Broederlijk Delen:

Luisterend naar verhalen uit Peru, Bolivia, Haïti, Congo en Palestina horen we de oproep om samen te werken en verbinding te maken. Het is een hele uitdaging. Zijn we het afgeleerd om samen te werken en elkaar te versterken? We hebben elkaar nodig. Willen we ons leven en de samenleving veranderen, dan moeten we al onze krachten en talenten samenleggen. Dat is de 25%-revolutie: met 25% van de mensen kunnen we samen strijden voor rechtvaardigheid en is verandering echt mogelijk.

Vraag/uitdaging:

➔ Hoe kan jij de stemmen uit Peru, Bolivia, Haïti, Congo of Palestina laten horen en versterken? Word je zo deelnemer aan de 25%-revolutie?

Eén takje is ons genoeg,
een groene tak van hoop
ons gelovig aangereikt,
niet als een magische kracht,
maar als een krachtig symbool
van nieuwe hoop.

Eén takje is ons genoeg,
een groene twijg van vrede
die vertelt van een goddelijke mens,
Jezus van Nazareth,
en ons uitdaagt
om zijn weg te gaan
van dienende goedheid
en teder nabij-zijn

Eén takje is ons genoeg...

Hosanna

Een uitgelaten menigte,
dol enthousiast.
Een koninklijke ontvangst
met een lange erehaag
van mantels en wuivende takken.
Een feestelijke sfeer,
geen wolkje aan de lucht.
Een toekomst zonder weerga.
Leve Jezus als Koning.

Een medaille met ook een keerzijde.
Achter de dikke muren
van de tempel en de paleizen
broeit er wat.
Boos en angstig wordt er gefezeld:



“Die man gaat om met kleinen en armen.
Naar zijn boodschap wordt geluisterd.
Onze positie staat op wankelen.
Kijk maar hoe de mensen achter Hem aan lopen.
Laten we Hem uit de weg ruimen.”

Goede Vrijdag is nabij.

naar Ward Vanoverbeke

Woorden van geloof:

*Geloven in die Jezus van Nazareth is niet zo vanzelfsprekend...
Zoals we zo juist hoorden en ook weten
eindigde zijn leven voor mensenogen in een mislukking, een veroordeling,
verraad en eenzaamheid.
En toch, juist zijn consequente keuze,
– het niet willen wijken voor de macht en de massa –
maar een leven leiden in totale, gevende liefde,
heeft een goddelijke grootheid.
Dat geloof spreekt ons aan,
dat willen we, rechtstaand, beamen.*

Ik geloof in God, onze Vader,
die ons zijn Zoon Jezus heeft gezonden
om zo de waarheid van hemel en aarde
aan ons bekend te maken.

Ik geloof in Jezus
die rondging niet om gediend te worden,
maar om te dienen.



Zijn levenswijze was voor ons het voorbeeld
hoe wij onze wereld rechtvaardiger en liefdevoller kunnen maken.
Hij leerde ons tevens dat liefde sterker is dan de dood.

Ik geloof in de heilige Geest
de Geest van Jezus,
die ons sterkt met zijn kracht en zijn liefde,
zodat wij in gemeenschap,
kunnen bouwen aan Gods eeuwige Rijk. Amen.

Voorbeden:

Vg.: Geraakt door de weg van lijden en dood die Jezus moest gaan,
bidden wij onder het kruis voor mensen die in onze wereld te lijden krijgen.

L.: Laat ons bidden voor mensen die net als Jezus eenzaam en alleen zijn:
armen en zieken, mensen op de vlucht voor oorlog of geweld - dat zij
medemensen ontmoeten die naar hen omkijken.

Laat ons bidden voor mensen die net als Jezus slachtoffer zijn
van kwaad en geweld, van onrecht en misbruik, van leugens en spot
- dat zij medemensen ontmoeten die voor hen opkomen.

Laat ons bidden voor mensen die net als Jezus willen werken
aan een eerlijker en rechtvaardiger samenleving
- dat zij medemensen ontmoeten die met hen willen meewerken.

Laat ons bidden voor mensen die net als Jezus spreken over Gods liefde en van de wereld een plek willen maken zoals God die droomt - dat zij medemensen ontmoeten die hen steunen.

Vg.: God van rechtvaardigheid en verbondenheid,
maak ons tot mensen die zich net als Jezus ten volle geven voor anderen,
vandaag en alle dagen – amen.

Lied: Alles wat over ons geschreven is (ZJ 370)

<https://www.youtube.com/watch?v=7fvWyXKkEUY>

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!



Gebed over de gaven:

Barmhartige en liefdevolle God,
met deze gaven gedenken wij de opdracht van uw Zoon.
Maak dit brood en deze wijn voor ons tot voedsel op onze weg,
sterk ons geloof in Uw visioen van vrede en gerechtigheid
en help ons om anderen liefdevol nabij te zijn in het dragen van hun kruis,
in het voetspoor van Jezus, Uw zoon en onze broeder – amen.

Groot Dankgebed:

Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken altijd en overal,
door Christus onze Heer.

Hij die zelf onschuldig was,
heeft willen lijden voor hen die schuldig waren;
Hij die geen kwaad bedreven had,
liet zich veroordelen omwille van de zondaars.
Zijn dood heeft onze zonden uitgewist,
zijn verrijzenis bracht ons gerechtigheid.

Daarom met alle engelen, machten en krachten,
met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U,
en zingen U toe vol vreugde: **Heilig ...**

Laat ons nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze Verlosser Jezus Christus de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel, dat is: God-met-ons, genoemd wordt.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laat ons nooit vergeten dat Hij de Mensenzoon is
– Mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind dan wij ooit kunnen.

Laat ons nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods Gelijke genoemd mocht worden.

Laat ons nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.



Laat ons nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben tot de dood toe,
omdat Hij leerde dat U zijn Vader bent,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laat ons nooit vergeten dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

INSTELLINGSVERHAAL

Dit is de kern van ons geloof:
Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar en vertrouwen op U,
die hopen dat U uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie U houdt en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden, ook al zijn zij overleden.

Wij willen het brood breken en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rondreiken en drinken in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden en om niet te vergeten
dat Hij de armen, de treurende, de zachtmoedigen,
de hongerigen, de barmhartigen, de zuiveren,
de vredelievenden, de vervolgd, en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden en U dankbaar huldigen:
door Christus, met Christus, in Christus,
hier rond deze tafel en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader:

Als de zon ondergaat en het duister wordt,
als we ontgoocheld geraken en geen hoop meer koesteren,
ook dan blijft God ons nabij.

Daarom mogen wij bidden:

Onze Vader,...

Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons.
Breng het goede dat in ons sluimert tot leven.
Wek Jezus op in ons hart,
wek in ons zijn liefde en wijsheid,
zijn vergevingsgezindheid en geduld.

Dan zullen we weer hoopvol kunnen uitzien naar Jezus Messias, uw Zoon,

Want van U is het Koninkrijk ...



Vredeswens:

Heer,

U vraagt ons om geweld niet met geweld te beantwoorden,
en integendeel Uw weg van geweldloze trouw te gaan.

Wij bidden U: schenk ons de moed om ons met elkaar te verzoenen,
doe ons meebouwen aan Uw koninkrijk van liefde
en maak ons tot boodschappers van Uw vrede.

Die vrede van de Heer zij altijd met u...

Lam Gods Communie



Lied: Christus heeft voor ons geleden (ZJ 360)

<https://www.youtube.com/watch?v=x8iXNStyUGI>

Christus heeft voor ons geleden als een beeld van ons bestaan, dat wij zover zouden gaan in zijn voetstappen te treden.

Die geen zonde heeft bedreven, uit wiens mond niet is gehoord enig onvertogen woord, maar de adem van het leven.

Die wanneer Hij werd geslagen, zelfs zijn mond niet opendeed, die niet dreigde als Hij leed, maar het zwijgend heeft verdragen.

Die de zonden heeft gekorven in zijn lichaam aan het hout, dat gij Gode leven zoudt, aan de zonde afgestorven.

Door wiens striemen gij genezen, door wiens dood gij levend zijt, levend in rechtvaardigheid, taal en teken van Gods wezen.

Als eertijds verdoolde schapen thans den Herder toegewijd, die u in de waarheid weidt. Uw Bewaarder zal niet slapen.

Ja, de Heer zal u bewaren, Hij de Herder, Hij het Lam, die voor u ter aarde kwam, die voor u is opgevaren!



Slotgebed:

Barmhartige en liefdevolle God,
U komt ons tegemoet in een geslagen en vernederde mens die dienaar van allen werd.
Wij bidden U: maak ons bereid om Hem te volgen,
niet alleen wanneer Hij wordt geloofd met 'Hosanna',
maar ook wanneer geroepen wordt: 'weg met Hem'.
Geef ons de moed om ons niet vast te klampen
aan macht of bezit en doe ons de weg gaan van de dienstbaarheid,
naar het voorbeeld van Jezus, Uw Zoon en onze broeder – amen.

Zegen en zending:

De palmtakken die werden uitgedeeld herinneren ons
aan Jezus' dienstbaarheid ten einde toe,
maar ze zijn ook een teken van hoop voor wie in Zijn voetsporen wil leven.
Laten we dan ook op weg gaan, de Goede Week in,
om Zijn blijde boodschap te laten weerklinken
op de plekken waar wij dag in dag uit het leven delen met elkaar.
Daartoe zegene ons de barmhartige God: (+) Vader, Zoon en heilige Geest – amen.

Dessertje:

**'t is vasten ...
we proberen aan de verleiding
van een dessert te weerstaan.**

