

Vijfde Paaszondag

14-15 mei 2022

—
decanaat Poperinge

Aperitief: Zonder liefde kan de hemel niet bestaan – Bart Peeters

<https://www.youtube.com/watch?v=iJMxcNmp8w0>

Je vindt er geen maagden geen lepels van goud.
Die heilige geschriften zijn verwarrend en oud.
Er staat niet geschreven, dat elke zot
mag misbruiken en moorden in de naam God.

Want God is liefde, en zeker geen haat.
Geen reden voor misbruik, of een nepkalifaat.
Het staat in de Bijbel en in de Koran:
Zonder liefde kan de hemel niet bestaan...

Gegoochel met onzin, verdeel en heers.
De geschiedenis herhaalt zich, maar we zijn hardleers.
De wereld draait vierkant, en de oplossing stroef.
Mocht de Aarde ogen hebben, stonden ze nu droef.

Want God is liefde, en zeker geen haat.
Geen reden voor misbruik, of een nepkalifaat.
Het staat in de Bijbel en in de Koran: Zonder liefde...



Intredelied: Zingt voor de Heer (ZJ 402)

<https://www.youtube.com/watch?v=2ziu-8eVFgs>

Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras dat dankt voor dauw;
alleluia, alleluia.

Zingt voor het heilig hemels Brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood;
alleluia, alleluia.

Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint;
alleluia, alleluia.

Zingt voor het heil dat komen gaat;
zingt voor de deur die open staat;
zingt voor de God die zingen laat;
alleluia, alleluia.



Welkom

De Heer herinnert ons vandaag aan zijn nieuw gebod:
'Heb elkander lief zoals Ik u heb liefgehad.'
Aan onze liefde voor elkaar
zullen de mensen zien dat we zijn leerlingen zijn.



Maar we kunnen een ander pas beminnen
als we zelf ervaren wat het betekent bemind te
worden.

God houdt van mij, van elke mens.
Als we dit tot ons laten doordringen, kunnen wij, zijn leerlingen,
ook liefhebben,
God en elkaar.

Gebed om Gods ontferming

Heer, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

Christus, in deze wereld zoeken velen uw steun, uw Kracht, uw Licht.
U vraagt ons licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

Heer, ondanks onze goede bedoelingen wijken wij
wel eens af van de weg die U ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

Eer aan God

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.



Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten

voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed:

God van mensen, wek in ons de zachte krachten van liefde,
vrede en geduld, van trouw en vriendelijkheid.
Laat ze rijpen in ons hart zodat mensen kunnen geloven
in de komst van uw Rijk. Wij vragen het U, in Jezus' naam,
Hij die ons vroeg te doen zoals Hij ons heeft voorgedaan. Amen.



Eerste lezing: Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand. 14, 21-27)

- 21 In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug
naar Lystra, naar Ikonium en naar Antiochië,
22 waar ze de leerlingen bemoedigden.
Ze spoorden hen aan bij het geloof te blijven,
en zeiden dat wij door veel ellende heen moeten
om het koninkrijk van God binnen te gaan.
23 In iedere gemeente wezen ze oudsten aan,
en na bidden en vasten bevalen ze hen aan bij de Heer,
op wie ze vertrouwden.
24 Na een tocht door Pisidië kwamen ze in Pamfylië,
25 predikten het woord in Perge en reisden naar Attalia aan de kust.
26 Vandaar gingen ze per schip naar Antiochië,
waar ze destijds aan Gods gunst waren toevertrouwd
voor het werk dat ze inmiddels volbracht hadden.
27 Na aankomst riepen ze de gemeente bijeen
en deden verslag van wat God met hen gedaan had,
en dat Hij voor de heidenen de deur voor het geloof had geopend.

Tussenzang: Psalm 145 (144), 8-9, 10-11, 12-13ab

Refrein: U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.

De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.



Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.

Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.

Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

Tweede lezing: Uit de Openbaring van de apostel Johannes (Apok. 21, 1-5a)

1 Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer.

2 Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
vanuit God uit de hemel neerdalen,
gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.

3 Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep:
`Dit is de tent van God bij de mensen!

Hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volk zijn,
en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.

4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen,
en de dood zal niet meer bestaan;
geen rouw, geen geweene, geen smart zal er zijn,
want al het oude is voorbij.'

5 En Hij die op de troon zetelt, zei: `Zie, Ik maak alles nieuw.'



Tussenzang: Zo lief heeft God de wereld (ZJ 548)

<https://www.youtube.com/watch?v=TaWUy34b2Bc>

Refr.: Zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gezonden,
opdat wij allen zouden leven en nooit verloren gaan.

Laat ons elkaar beminnen,
want inderdaad de Liefde is uit God;
wie liefheeft, is uit God geboren,
wie liefheeft kent de Heer, want Hij is liefde. *refrein*

Hierin bestaat de Liefde:
niet dat wij God het eerst hebben bemind,
maar wel, dat Hij zijn Liefde deelde:
zijn Zoon zond om de wereld te verzoenen. *refrein*

Al wie belijdt dat Jezus
de éénggeboren Zoon is van God:
in Hem is Godes Geest aanwezig;
komt laten wij geloven in de Liefde. *refrein*

Als iemand durfde zeggen: `God heb ik lief,
maar neen, mijn broeder niet!'
Hij zou Gods groot gebod miskennen:
wie God bemint, beminne ook zijn broeder. *refrein*



Evangelie: (Joh. 13, 31-33a. 34-35)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

- 31 In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
`Nu wordt de Mensenzoon verheerlijkt,
en in Hem wordt God verheerlijkt.
- 32 En als God wordt verheerlijkt in Hem,
verheerlijkt God ook Hem bij zichzelf;
ja, nu gaat Hij Hem verheerlijken.
- 33 Kinderen, nog maar kort zal Ik bij jullie zijn.
- 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je elkaar liefhebt.
Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar liefhebben.
- 35 Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn:
als jullie onder elkaar de liefde bewaren.'

Overwegingen:

Durven we het vragen aan elkaar: Ben je gelukkig?

Durven we het zeggen tegen elkaar: Ik ben gelukkig?

Mag dat nog klinken in een tijd en in een wereld die soms zo grijs en donker lijkt – en dan hebben we het niet over het weer.

Gelukkig zijn, het heeft wellicht bijna alles te maken met liefde.

Geluk heeft te maken met de vraag: Heb ik mensen die mij in mijn leven nabij zijn? Heb ik mensen die om mij geven, die écht om mij geven, in goede en kwade dagen? Mensen die mij bevestigen in mijn bestaan?

Mensen die wij vrienden noemen zijn mensen die de bijbelse liefde heel dicht benaderen... Omdat ze er zijn, op de donkerste momenten van het leven. Beeld van de God van die de bijbel zo dikwijls omschrijft als 'God-met-hen'.

Vrienden, ook al heb je ze in maanden misschien niet meer gezien of gehoord: ze zijn er als je ze nodig hebt. Ze komen ongevraagd en ze delen wat je bezig houdt. Het lijkt wel of zij een speciaal zintuig hebben om te weten wanneer zij er moeten zijn. Ze leven mee met je vreugde en geluk, zonder jaloers te worden. Ze 'jeunen' het je van harte – om een onvertaalbaar West-Vlaams woord te gebruiken. Ze jeunen je je geluk, ze jeunen je je vreugde.

Maar zij delen ook in je onzekerheid, zij delen in je kwetsbaarheid en verdriet... Niet dat ze het wegnemen. Dat kunnen zij vaak niet. Maar ze zeggen, en meestal zonder woorden: "Wat jou ook overkomt, je bent meer dan je verdriet, je bent meer dan je tegenslag... De duisternis heeft niet het laatste woord. Het leven heeft het laatste woord, het licht..." En dat licht stralen ze in alle bescheidenheid uit...

Vrienden, hoe dicht staan ze daarmee niet bij de Bijbelteksten van dit weekend?

We horen er over liefde vertellen.

Jezus stelt heel duidelijk dat het in het leven vooral op liefde aankomt.

En dan heeft hij het niet zomaar over een gevoel... Niet over vlinders in de buik of waar dan ook... Hij heeft het over een gebod... Wij MOETEN elkaar liefhebben... Het is geen voelen meer, het is een kwestie van moeten...of misschien beter zo geformuleerd: liefde is een keuze...

Dat is het, waarin het in het evangelie, in die blijde boodschap van God op aankomt...

Liefde als keuze waartoe God ons uitnodigt, uitdaagt... en dat heeft enorme consequenties voor ons eigen leven. Hoe dikwijls zitten wij niet met dingen in onze maag, waarvan het gezond verstand zegt: "ik heb nu al gedaan wat ik kon..." Een misverstand, een conflict, waarin wij menselijkerwijze mogen zeggen:

"Ik heb alles gedaan, alles gegeven wat in mijn mogelijkheden ligt. Meer kan ik niet

meer doen. Ik ga mij tenslotte ook niet belachelijk maken... Neen, ik heb ook mijn eergevoel...Er zijn grenzen aan de barmhartigheid en het geduld”
En meer van die dingen...

Dat is allemaal heel herkenbaar, geen zinnig mens die dat zou ontkennen... en toch...
Het evangelie gaat wél verder...
Het evangelie gaat verder, omdat bijbelse liefde niet over voelen gaat, maar over kiezen... Kiezen voor de ander, onvoorwaardelijk, dus niet aan voorwaarden gekoppeld.
De bijbelse liefde heeft een Naam: Jezus.
Jezus deed meer dan wat menselijkerwijze mogelijk is...
Waar wij op grenzen stuiten, breekt Hij dwars door die grenzen heen, door zijn moordenaars te vergeven bijvoorbeeld, door te bidden voor zijn tegenstanders, door mensen te genezen tegen alle wetten in.
En Hij droomt en hoopt dat wij in zijn voetspoor gaan. Gelukkig moeten we dat niet alleen doen. Mensen gaan met ons mee, God gaat met ons mee.

Ik wil besluiten met de woorden van de abt van Westvleteren en ik citeer een stukje uit het boek over hun spiritualiteit.
“Het geloof leert ons dat liefde mogelijk is, niet uit onszelf en/of op eigen kracht, maar in Hem en vanuit Hem die ons liefheeft. Hij leert ons echt lief te hebben en te beminnen met een goddelijke liefde, een liefde zoals die van God voor zijn schepselen. Met andere woorden, Hij leert ons van de ander te houden ter wille van die ander en niet omwille van onszelf. Goddelijke liefde laat de ander zijn wie hij is, en staat volledig los van onze eigen doelstellingen.” Dat dit steeds meer waar mag worden in ons eigen leven.
Amen.

(Mieke Kerckhof)

Het recht en de liefde

Precies wat moet, berekent het recht.
Geheel en al, wenst de liefde.

Wat kan er van mij gevraagd worden, vraagt het recht.
Wat kan ik doen, vraagt de liefde.

Wat moet ik afstaan, vraagt het recht.
Wat kan ik geven, vraagt de liefde.

Elk het zijne, zegt het recht.
Het mijne is het jouwe, zegt de liefde.

Je moet je recht opeisen, zegt het recht.
Je kan zoveel liefde schenken, verkondigt de liefde.

Dat is niet verplicht, zegt het recht.
Ik doe het graag, zegt de liefde.

Tel ik misschien niet mee, vraagt het recht.
Zijn we niemand vergeten, vraagt de liefde.

Straffen wat fout was, zegt het recht.
Vergeven wat fout was, zegt de liefde.

Ik heb recht op liefde, beweert het recht.
Ik hou van jou, herhaalt de liefde.



Liefhebben begint met verwondering,
de wonderen van liefde om je heen leren zien:
het geduld en de tederheid
van ouders voor hun kinderen,
de warme zorg die mensen besteden
aan zieken en bejaarden,
het gebaar van de hand over het hart,
het vergeven en vergeten.



Liefhebben is wanhoop weigeren,
niet meehuilen met de wolven in het bos,
wél geloven in de toekomst van onze aarde,
wél blijven zeggen en zingen
dat liefde het fundament is voor een nieuwe wereld.

Liefhebben is ook: tevreden zijn met het kleine begin,
geloven in het mosterdzaadje,
de druppel op de hete plaat.
Het is: beginnen daar waar je leeft,
breken en delen met wie vandaag je naaste is.

(Kees Pannekoek)

Woorden van geloof:

Ik geloof in God, de Vader van het leven,
Zin en Grond van mijn bestaan,
Hoop en Uitzicht door alles heen.

Ik geloof in Jezus,
Mens-geworden God van Liefde,
de "Mens voor anderen",
gekruisigd en gedood,
maar levend voorgoed,
de Mens om nooit te vergeten,
de Christus,
voor mensen van alle tijden.

Ik geloof in zijn Geest,
die levend maakt en kracht geeft,
hoop en toekomst biedt.
Die werkt in mens en tijd,
die het kwaad en onrecht aandurft,
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
op weg van donker naar Licht,
naar de verlossing toe.
Ik geloof in christelijk leven
als weg naar de Liefde die volkomen is. Amen.



Voorbeden:

Ant.: Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Looft God, alle volken, looft Hem die eeuwig leeft

Bidden we voor deze geloofsgemeenschap. Dat het ons gegeven mag zijn elkaar een warm hart toe te dragen om, in het vieren en doen van Jezus' Woord, elkaar tot steun te zijn.

Laten wij bidden... Wij bidden U, verhoor ons, Heer

Bidden wij voor hen die verdriet hebben om het heengaan van een dierbare, om het verlies van werk, om het onbegrip dat zij ervaren. Dat zij van iemand mogen horen: "Ik ben er voor jou".

Laten wij bidden... Wij bidden u, verhoor ons, Heer

Bidden wij dat de politiek bereid is te luisteren naar wie weinig of geen stem heeft om voor zijn of haar rechten op te komen.

Dat wij samen een leefmilieu creëren waar gelijkberechtiging en gastvrijheid gewaardeerde maatschappelijke deugden zijn.

Laten wij bidden... Wij bidden U, verhoor ons, Heer

Via de Schriften maakt U ons duidelijk welke weg wij zouden moeten gaan, weet U hoe moeilijk die soms ook is. Daarom durven wij nogmaals te bidden tot U: geef ons de wijsheid om uw Woorden zo te verstaan

dat ze voor ons steeds een bron van inspiratie en bezieling mogen zijn.

Laten wij bidden... Wij bidden U, verhoor ons, Heer

Lied: Leer mij uw liefde – Elly en Rikkert

https://www.youtube.com/watch?v=o_UMeO7qOwU

Wie liefheeft kent God want God is liefde.

Wie niet liefheeft kent God niet want God is liefde.

Leer mij uw liefde waar ik ook ben.

Leer mij uw liefde zodat ik U ken.

Gebed over de gaven

God van mensen,

U bent niet ver van wie U aanbidden,

U zegt ons toe:

Ik woon bij jullie, jullie zijn mijn volk.

Met brood en wijn in onze handen

vragen wij U: zegen ons met uw Liefde.

Dan zullen wij sterk staan en volhouden. Amen.



Groot Dankgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat U een God van mensen bent,
dat U onze God genoemd wil worden,
dat U ons kent bij onze namen,
en dat U de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt U ons geschapen en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend bent U,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend bent U,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend bent U om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat U gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God, en aanbidden U met de woorden: **Heilig ...**

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar U geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.

INSTELLINGSVERHAAL

Verkondigen wij de kern van ons geloof:
Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaars hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.



Onze Vader

Geroepen tot zuster- en broederschap,
geboren als kinderen van dezelfde Vader,
mogen wij met Jezus bidden:

Onze Vader...

Als wij gehoor geven aan wat Jezus ons vandaag voorhoudt:
'Heb elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad',
dan zal de wereld over ons zeggen:
zij maken het waar,
zij zijn niet enkel hoorders maar ook doeners van zijn Woord.
Zij maken de aarde nieuw.
Ze maken er een beetje hemel op aarde van.
Als de wereld dát van ons kan zeggen
kunnen we vol vertrouwen uitzien naar Hem die wederkomt,
Jezus Messias, uw Zoon.

Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens

Heer Jezus,
U hebt uw leerlingen een nieuw gebod gegeven: 'Heb elkaar lief'.
Leg dit gebod ook in ons hart
en maak uw visioen van vrede tot werkelijkheid in ons, U die leeft in eeuwigheid.
De vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods

Communie

Lied: Liefde gaf U duizend namen.

https://www.youtube.com/watch?v=C_vLvC3K2S8

versie Jeroom en Benjamien: <https://www.youtube.com/watch?v=w8Y220vbq8>

Liefde gaf u duizend namen, groot en edel, schoon en zoet.
Maar geen één die 't hart der Vlamen even hoog verblijden doet.
Als de naam, o Moedermaagd, die Gij in ons landje draagt,
schoner klinkt hij, dan al d' and'ren:
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk,
komt men u, Maria, tegen, staat uw beeltenis te pronk.
Licht ons toe uit lindegroen, bloemenkrans of blij festoen.
Moge 't nimmer hier verand'ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren

Blijf in 't Vlaamse harte tronen als de hoogste Koningin,
als de beste moeder wonen in elk Vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood, nu en in het uur der dood,
ons Uw kind'ren, en ook d' and'ren:
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren



Slotgebed:

God met ons,
waar vriendschap heerst en liefde,
daar laat U Zich vinden.
Dat mochten we horen, dat mochten wij ervaren in dit samenzijn.
Ga met ons mee op weg naar morgen.
Geef ons een hart voor elkaar en vooral voor hen
die door sommigen harteloos worden weggewuifd. Amen.

Zegen en zending

Dessertje:

Het gebod van de liefde...is niet alledaags, niet gewoon.
Het is een voortdurende uitdaging tot radicaal leven.
Een woord, een gebaar: ze kunnen wonderen doen.
We weten het...maar toch zwijgen we soms.
Het valt ons moeilijk om daadwerkelijk te geloven.
Het is niet gemakkelijk
om uit ons eigen centrum te komen.
Een ander in het centrum
van onze aandacht en goedheid plaatsen:
het lijkt zo moeilijk.
En toch weten we ook...
dat de waarde van ons leven
wordt bepaald door ons geven en delen.
Niet wat we hebben is belangrijk,
maar wel wie wij voor een ander zijn.
Jezus houdt ons een nieuw gebod voor.
Het nieuwe is misschien wel:
telkens met nieuwe ogen kijken
naar mensen en naar onze wereld;
telkens weer nieuwe creativiteit ontwikkelen om goed te doen.
Liefde is nooit aftands, nooit uit de tijd.
Ze is altijd nieuw, omdat ze altijd opnieuw gedaan moet worden.
Een nieuw gebod, een nieuwe uitdaging om echt mens te worden.



Indien voor ieder mens
een ander mens een beetje zorg droeg,
indien wie niemand heeft
niet vruchteloos om iemands liefde vroeg,
indien wie koude lijdt
zich koesteren mocht bij 't haardvuur ergens thuis,
indien voor ieder kind
voorhanden was wat speelgoed en een huis,
en voor wie huilt van pijn
een hand die streelt en open wonden dicht,
misschien zou God dan ooit
herkenbaar zijn:
een God met een gezicht als dat van u en mij,
een God die leeft, zo heimweevol als wij.

