

— decanaat Poperinge

Aperitief: Lieverd – Lissa Meyvis (origineel van Toon Hermans)

<https://www.youtube.com/watch?v=np9iwKCI3Dk>

→ Toon Hermans (vanaf 2:10): <https://www.youtube.com/watch?v=-nQb1Pw6ACE>

Ik was een schuchtere naïeverd
Van de liefde wist ik niets
En opeens riep hij: Dag lieverd
En sprong achterop m'n fiets
En we reden langs de zee
En zijn haren waren blond
En ik vond het onbegrijpelijk mooi
Dat iemand mij een lieverd vond

Ik was niet bepaald een echte vlotterd
Ik kreeg het warm en ik kreeg het koud
Ik weet nog dat ik heb gestotterd
Wat zijn aan zee de zoenen zout
En ik hoor zijn lieve lach
Nog volop schallen in het rond
En ik vond het onbegrijpelijk mooi
Dat iemand mij een lieverd vond

Ik fietste naar een rustig plekje
Met m'n splinternieuwe vriend
Naar een afgelegen stekje
Net een beetje uit de wind
En toen zei hij weer iets liefs
Wat ik niet helemaal verstond
Maar ik vond het onbegrijpelijk mooi
Dat iemand mij een lieverd vond

Ik heb heel stil naar hem geluisterd
De lieve dingen die hij zei
Toen heeft de zee me ingefluisterd
Kom nog een beetje dichterbij
En toen hebben we gevrijd
Tot de maan te schijnen stond
En ik vond het onbegrijpelijk mooi
Dat ik hem een echte lieverd vond

Hij droeg een vrolijk strooien hoedje
Toen hij daar zo naast me zat
En ik dacht die knul die doet je
Ik dacht die knul die doet je wat
Ik had het nauwelijks gedacht
Of hij kuste me op m'n mond
En ik vond het onbegrijpelijk mooi
Dat iemand mij een lieverd vond



Intredelied: Al heeft Hij ons verlaten (ZJ 412)

<https://www.youtube.com/watch?v=FRH9rwjmPg8>

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten,
is altijd om ons heen,
als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind,
teveel om op te noemen,
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit,
van oog tot oog aanschouwen,
in alle eeuwigheid.

Welkom

Het gebed van Jezus tot zijn Vader in het evangelie van vandaag, spreekt niet alleen van een diepe verbondenheid, het getuigt evenzeer van een sterke bekommernis voor de eenheid onder de leerlingen en onder allen die in Hem geloven.

Al deze mensen heeft God Hem gegeven.
Nu vertrouwt Hij hen aan elkaar toe,
met als enige opdracht elkaar lief te hebben.
Hier is geen sprake van eenvormigheid,
maar van onderlinge verbondenheid van de broeders en de zusters waarbij verscheidenheid vanzelfsprekend is.



Er zijn mensen die het al zien: dat kleine streepje eenheid, die hemel op aarde, dat nieuwe Jeruzalem. Zijn wij die mensen ?

Gebed om Gods ontferming

Heer, uw eerste Woord was vrede.
Maar in onze wereld is vrede vaak ver te zoeken.
Laten wij daarom vandaag in het klein beginnen en vergeving vragen omdat we uw vrede niet laten groeien.

L.: Een scheef woord, te weinig appreciatie voor wat we doen, onrecht...
Terecht of ten onrechte zijn we kwaad.
En die boosheid laten we vaak lang voortwoekeren.
Daardoor kan er geen vrede groeien.
Daarom: Heer, ontferm U over ons.

Over mensen die ons niet goed liggen,
durven we nogal eens kwaadspreken,
zeg maar roddelen.
Zo kan er geen vrede groeien.
Daarom: Christus, ontferm U over ons.



Na een conflict verlangen we dikwijls dat de andere de eerste stap zet.
Zelf vinden we dat nogal moeilijk.
Zo kan vrede nauwelijks groeien.
Daarom: Heer, ontferm U over ons.

Moge God, onze Vader,
ons hart zuiveren van alle onvrede
zodat we kunnen werken aan zijn vrede onder de mensen. Amen.

Eer aan God

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
Scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.



Openingsgebed:

God van liefde, U hebt in de mens uw liefde gelegd.
Jezus, uw Zoon, heeft onder ons uw liefde voorgeleefd.
Mogen we uw uitnodiging verstaan om in liefde en waarheid
met elkaar om te gaan en gemeenschap te vormen in uw Naam.
Wij vragen het U door Jezus, in eenheid met U verbonden
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Inleiding op de lezingen:

De drie Schriftlezingen van deze zondag gaan over gebed en verbondenheid.
In de eerste lezing, uit de Handelingen, bidt Stefanus in het uur van zijn marteldood.
De tweede lezing, uit de Apokalyps, eindigt met de dringende bede: 'Kom, Heer Jezus!'.
En in het evangelie bidt Jezus tot de Vader.

Eerste lezing: Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand. 7, 55-60)

55 Stefanus, vol van de heilige Geest,
richtte zijn blik op de hemel,
zag de heerlijkheid van God,
en daar stond Jezus aan Gods rechterhand.
56 Hij zei:
`Ik zie de hemelen open
en ik zie de Mensenzoon staan
aan de rechterhand van God.'
57 Maar ze hielden hun oren dicht,
begonnen luid te schreeuwen,
stormden als één man op hem af,
58 sleurden hem de stad uit en stenigden hem.
De getuigen legden hun kleren neer
bij een jongeman, die Saulus heette.
59 Ze stenigden Stefanus, terwijl hij bad:
`Heer Jezus, ontvang mijn geest.'
60 Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem:
`Heer, reken hun deze zonde niet aan.' Na deze woorden stierf hij.



Tussenzang: Psalm 97 (96) 1 en 2b, 6 en 7c, 9

Refrein: De Heer is koning; Hij is de Allerhoogste. Alleluia

De Heer is Koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee.

Donkere wolken vormen zijn lijfwacht,
recht en gerechtigheid dragen zijn troon.

De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie.

Voor Hem werpen alle goden zich neer;
de Sion verneemt het met vreugde.

Want heel de aarde staat onder uw macht,
Gij zijt de hoogste der goden.



Tweede lezing: (Apok. 22, 12-14. 16-17. 20)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

Ik, Johannes, hoorde een stem, die tot mij sprak:

20 `Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee,
om ieder te vergelden naar zijn daden.

20 Ik ben de alfa en de omega,
de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde.

20 Gelukkig zij die hun kleren wassen.

Zij zullen recht krijgen op de levensboom
en door de poorten de stad mogen binnengaan.

20 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden
om u deze getuigenissen over de gemeenten bekend te maken.

Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster.'

20 De Geest en de bruid zeggen:

`Kom!' Laat wie het hoort, zeggen: `Kom!' Wie dorst heeft kome.

Wie wil, neme het water dat leven geeft, voor niets.

20 Hij die dit alles waarborgt, zegt: `Ja, Ik kom spoedig.' Amen.

Kom, Heer Jezus!

Tussenzang: Zingt een nieuw lied (ZJ 503)

Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen,
zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.
Treedt in zijn tempel met uw offeranden,
kondigt zijn roem bij de heidenen aan.

Zingt een nieuw lied alle landen.

Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Groot is de Heer die wij vrezen en prijzen:
aarde en lucht komen vers uit zijn hand,
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:
wild is de zee en tevreden het land.



Zingt een nieuw lied alle landen. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Roept tot de volkeren: God is de koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht;
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.

**Zingt een nieuw lied alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.**

Juicht wat in zee leeft of leeft op de velden:
ziet uw Verlosser gaat komen, weest blij!
Wuift alle bomen der wouden, verwelkomt
juichend uw Koning, want Hij is nabij.

**Zingt een nieuw lied alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.**

Evangelie: (Joh. 17, 20-26)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad:

20 Niet alleen voor hen bid Ik,
maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven:

21 dat ze allen één mogen zijn.
Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U,
zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven
dat U Mij hebt gezonden.

22 Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid
waarin U Mij hebt laten delen,
opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn:

23 Ik in hen zoals U in Mij;
dat hun eenheid volkomen mag zijn,
zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden
en dat U hen hebt liefgehad
met de liefde die U Mij hebt toegedragen.

24 Vader, diegenen die U Mij hebt toevertrouwd,
zou Ik graag bij Mij hebben waar Ik ben,
zodat ze de heerlijkheid zien waarin U Mij hebt laten delen,
want vóór de grondvesting van de wereld had U Mij al lief.

25 Rechtvaardige Vader, hoewel de wereld U niet heeft gekend
- Ik heb U gekend -

zijn zij het die hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.

26 Uw naam heb Ik hun bekend gemaakt
en dat zal Ik blijven doen,
opdat de liefde die U Mij hebt toegedragen, in hen mag zijn
- opdat Ik in hen mag zijn.'



Overwegingen:

Dit is wellicht de intiemste bladzijde uit de ganse Schrift. We maken het moment van afscheid mee tussen Jezus en zijn leerlingen. En bij dit afscheid spreekt Jezus het diepste geheim van zijn bestaan uit. Hij richt zich in gebed rechtstreeks tot zijn Vader en wij mogen meeluisteren. Men noemt dit 17de hoofdstuk van Johannes het hogepriesterlijk gebed van Jezus. Dit zijn Jezus' laatste woorden en daarom zou je kunnen zeggen: dit is zijn testament.

Toch moeten we voorzichtig zijn want dit is verre van wat wij verstaan onder testament.

Eerst en vooral wanneer mensen een testament nalaten is het om materiële goederen na te laten. Dit is uiteraard niet het geval bij Jezus: 'de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen steen om zijn hoofd op te laten rusten.' Jezus bidt voor een ander goed nl. dat wij één mogen zijn, volmaakt één, zoals Hij en de Vader. Testamenten van mensen brengen heel dikwijls geen eenheid, maar wel verdeeldheid...

Maar ook in een andere zin moeten we voorzichtig zijn om deze woorden te interpreteren in de zin van testament. We zouden van dit diepzinnig gebed wel eens een karikatuur kunnen maken in deze zin: Jezus vindt het zo belangrijk dat wij mensen toch geen ruzie zouden maken en daarom herhaalt hij dit op het laatste van zijn leven nog eens heel uitdrukkelijk, luidop en dan nog wel in een gebed. Als je deze bladzijde zo leest maak je het helemaal stuk. Jezus heeft niet de bedoeling ons, in extremis, nog eens de les te lezen.

Het woordje eenheid is in die zin misleidend. Wat Jezus verlangt (het is zelfs meer dan dat; het is zijn diepste hunker) is dat we met Hem zouden verbonden blijven zoals Hij met zijn Vader verbonden is. 'Eenheid' en ook de manier waarop Hij God aanspreekt – als zijn vader – wijzen op een heel intieme band. Zoals we vandaag gehoord hebben, beschouwt Jezus het als zijn uitdrukkelijke opdracht om de mensen God te leren zien en ervaren als 'vader'. God aanspreken als 'vader' was nieuw in die tijd; ongehoord en godslasterlijk in de oren van de Farizeeën. Het woord dat Jezus voor vader gebruikt is 'abba' wat zoveel wil zeggen als: papa, pappie, vadertje. En daaruit spreekt een enorme eerbied en terzelfdertijd een grote vertrouwelijkheid, die je alleen maar in zuiderse culturen denk ik, kunt aantreffen. Onze cultuur die aanbidt al wat jong en dartel is stelt zich daar iets heel anders bij voor: we zeggen 'vadertje' en denken meewarig: "t is een oude mens, wat hebben wij daarvan te leren." Voor Jezus ligt dat heel anders. Voor Hem is zijn Vader zijn grote inspiratiebron, zijn toeverlaat en steun. Iemand met wijsheid en levenservaring, die je dan ook met respect behandelt, want hij heeft zoveel te zeggen. Het is een zegen om zo iemand te kennen, zo iemand aan je zijde te hebben die jou vertrouwen geeft en zegt 'doe maar', 't is aan jullie; maar als 't nodig is mag je steeds bij mij aankloppen. *(Dit lijkt wel een preek voor vaderdag)*

Welnu, zo'n intieme vaderband met God wenst Jezus ons toe. Alles wat we doen en laten, heel onze inzet als christenen heeft dat als grondslag: een intieme liefdesband met God als Vader. Het is het gevoel van: ik ben gedragen. Wat er ook gebeurt in mijn leven, hoezeer ik ook beproefd word, er is Iemand die me graag ziet en die me nooit zal laten vallen. En die Iemand gelooft ook in mij, bevestigt mijn kunnen en stimuleert mij om het beste van mezelf te geven. Dit alles zou je kunnen omschrijven als een soort basisvertrouwen, een soort grond onder je voeten. Je weet je gedragen door de liefde, erkenning, begrip en waardering van Iemand en dat is onontbeerlijk om zelf liefde te kunnen geven. Ik vertel hier geen spectaculaire of nieuwe dingen. Het zijn dingen die we allemaal aanvoelen en ervaren in onze liefdes- en vriendschapsrelaties. Het gaat over de eenheid en verbondenheid die je eerst ervaart als kind met je ouders, later met een partner of je vrienden. Het is één van de mooiste dingen die je in je leven kunt ervaren. Het wordt hier in dit Evangelie doorgetrokken tot de verhouding tussen God en mens: Jezus beleefde die eenheid en verbondenheid in liefde met God, zijn Vader en Hij wenst ons ook eenzelfde liefdesband. Zou het kunnen dat mensen dit vandaag zo moeilijk kunnen aanvoelen omdat ze in het gewone liefdesleven dat basisvertrouwen zo vaak moeten ontberen of daarin bedrogen worden? Een kind dat nooit vaderliefde ervaren heeft, moet je maar eens proberen uit te leggen dat God een liefdevolle vader is. Aan de andere kant is het net juist dat tekort aan liefde of het gemis ervan, het besef van gebrokenheid of verdeeldheid die ons doet uitzien naar een God die dit alles ten goede zal keren en voltooien. Uiteindelijk is het laatste woord aan de liefde, een eeuwige liefde waartoe we zijn voorbestemd en waarin we worden opgenomen. Dat houdt Jezus ons voor. Als dat geen hoopvol vooruitzicht is!

Miguel Dehondt

Zoals een kunstenaar zich uitleeft in dode materie,
in steen, in hout of op een doek,
in klanken of in woorden...
zo leeft God zich uit in mensen.
Wij worden bezielde door zijn Geest.

Als een kleine mens heel zijn ziel kan leggen
in een doek dat hij met levenloze verf bestrijkt,
hoe zou God zijn ziel niet kunnen leggen
in een mens die Hij begiftigde met vrijheid en verstand?

Als wij met Hem verbonden blijven,
in Christus Jezus, onze Heer en Broeder,
dan gaan wij Hem ontdekken in mensen rondom ons:
in hun slagen en falen,
in hun glimlach,
in hun tranen,
in het verhaal van hun levensgroot verlangen.



Hoe zit het met de liefde tussen mensen?

Als mensen van elkaar houden dan geeft dat hun een gevoel van eenheid en geborgenheid. Ook dan gaat het gewone leven gewoon door, je doet je boodschappen, je staat weer in de verkeerde rij voor de kassa, de kinderen moeten tegelijk naar zwemmen en voetbal, wat moeten we eten? Maar onder al die gebeurtenissen, achter al die bezigheden weet je je gedragen door de liefde, erkenning, waardering, begrip van de ander, er is een bodem onder je leven, er is een vertrouwen, je bent samen onderweg, je hebt dezelfde uitgangspunten.

Als mensen van elkaar houden in een liefdesband, in vriendschap, dan is er respect voor elkaar, men beïnvloedt elkaar, men stimuleert elkaar en je komt samen verder. Een ander ten volle kunnen vertrouwen, als kind je ouders, later je levenspartner, je vrienden, het geeft vrijheid, het voedt levensvreugde.

Is dit niet het meest bijzondere wat een mens kan overkomen?

Liefde ontvangen en liefde geven, onafscheidelijk met elkaar verweven.

Bergt de verbondenheid met de ander niet het ware geluk in zich?

Mooie woorden, heel poëtisch, een hooglied op de liefde.

Maar het is toch zo dat het daar uiteindelijk om gaat?

Het zijn niet alleen maar mooie woorden, het zijn ervaringen die iedere mens in zichzelf kan ontdekken, toelaten. Het dagelijkse leven is soms smoezelig, onrustig, het is een zoeken en elkaar voor de voeten lopen, elkaar jaloers dingen afpakken, maar daaronder leeft het verlangen naar de eenheid in de liefde, naar ware gemeenschap.

Liefde bergt in al zijn kwetsbaarheid de ervaring van voltooiing in zich, het is volmaakt in al zijn beperktheid, een eeuwig geluk dat nu nog maar tijdelijk is.

Jezus spreekt ook over liefde. Hij spreekt over eenheid en gemeenschap tussen mensen en God. Hij houdt ons voor dat bij alle kwetsbaarheid van het dagelijkse leven de uiteindelijke grond van het menselijk bestaan er een is van eeuwig liefde.

Woorden van geloof:

Ik geloof in de God van het leven,
die licht, aarde en water heeft geschapen
om de mensen een thuis te geven in deze wereld.

Ik geloof in de God van de liefde,
die ons mensen heeft gemaakt naar zijn eigen beeld
om op Hem te gelijken,
om ons stap voor stap naar de voltooiing te brengen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth,
die onder ons leefde als het gezicht van de onzichtbare God,
die de weg ging van de liefde,
het conflict, de strijd en de dood.

Ik geloof dat God Jezus deed opstaan uit de dood,
dat Hij leeft tot op vandaag.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen
die samenkomt in Jezus' naam
om het brood te breken en te delen,
om te leven van zijn Woord,
om te dienen zoals Hij.

Ik geloof in de Heilige Geest
die ons een maakt in verscheidenheid,
die ons in herinnering brengt wat we nooit mogen vergeten:
dat de God van Leven en Liefde
hier en nu aanwezig is
en ons roept tot een leven,
waaraan geen einde komt. Amen.



Voorbeden:

Ant.: Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Looft God, alle volken, looft Hem die eeuwig leeft

Jezus wil ons opnemen in de liefde van de Vader.
Bidden wij dan om die eenheid in de Geest van Jezus.

L.: Wij vragen om Gods Geest
die verbondenheid scheidt van mens tot mens,
van hart tot hart.
Dat mensen ruimte zouden scheppen voor elkaar
en hun verscheidenheid overbruggen. Laten we bidden...

Wij vragen om Gods Geest
die richting aanwijst en mensen uitzicht geeft op goed samenleven.
Dat, uit eerbied voor het verleden, er een toekomst mag groeien
waar culturen en volken samenleven in eerbied en respect voor elkaar.
Laten we bidden...

Wij vragen om Gods Geest, Bron van liefde.
Dat mensen elkaar niet uitbuiten
maar zouden opkomen voor de rechten van kleinen en zwakken.
Laten we bidden...

Kom, Geest van God,
schenk diepgang aan ons leven en maak ons één,
opdat de wereld zou geloven in Jezus, onze Heer. Amen.



Lied: Veni Sancte Spiritus

- ➔ Taizé: <https://www.youtube.com/watch?v=I8yOAxWyfvA>
- ➔ Gregoriaans: <https://www.youtube.com/watch?v=Nvj-C6VG90g>

➔ **Kom, heilige Geest** (sequentie van de Pinkstermis)

Kom, heilige Geest,
en zend uit de hemel
een straal van Uw licht.

Zonder Uw heilige kracht
is er niets in de mens,
is hij enkel zonde.

Kom, Vader der armen,
kom, geef ons Uw gaven,
kom, licht van ons hart.

Reinig wat bezoedeld is
besproei wat verdord is,
genees wat gewond is.

Gij, Trooster als geen,
zoete Gast van de ziel,
Gij, vreugde en verkwikking.

Maak lenig wat star is,
verwarm wat koud is,
trek recht wat krom is.

Onder 't zwoegen de rust,
bij hitte een schaduw,
in droefheid een troost.

Verleen uw getrouwen
die op U zich verlaten
Uw heilige zeven gaven.

Allerzalgste Licht,
vervul heel en al
het hart dat U behoort.

Geef Uw werk zijn bekroning,
geef het zalige einde,
geef Uw eeuwige vreugde. Amen



Gebed over de gaven

Algoede Vader,
wij die hier samen zijn rond de Tafel van het Leven,
met deze gaven van brood en wijn
willen wij U danken en loven.
Laat ons de eenheid met U en met elkaar ervaren
als wij uw scheppingsgaven samen delen.
Dat vragen wij U door Hem die Zichzelf brak voor onze eenheid,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.



Groot Dankgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat U uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat U voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U en noemen U: **Heilig, ...**

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is

overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeding
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd ...

INSTELLINGSVERHAAL

Dit is de kern van ons geloof:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus' Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus' dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede in Jezus' naam.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Op de avond voor zijn dood bad Jezus voor zijn vrienden.
Sluiten wij ons aan bij zijn bidden en spreken wij God aan zoals Jezus deed:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft



en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Heer Jezus,
U hebt gebeden om eenheid
voor uw Kerk, voor onze wereld.
Schenk ons die vrede
waardoor iedere mens tot zijn recht komt,
waarin iedere mens opbloeit tot echt geluk,
nu en in eeuwigheid.

Die vrede van de Heer zij altijd met u.



Lam Gods

Communie

Lied: Daar bloed' ene lelie (ZJ 745)

https://www.youtube.com/watch?v=YhoWJCss_EY



Daar bloed' ene lelie met zuiverlijke pracht,
voor eeuwen en tijden in 't diepst van Gods gedacht.
Zij was toch zo schone! Zij bloeide toch zo blank!
Er looft haar naar waarde noch mens, noch eng'lenzang!

Vandaag is die lelie, zo menig' eeuw verbeid,
op aarde gesproten in reine heerlijkheid.
't Zijt gij, o Maria, o lelie, eeuwig schoon,
Gods bruid en Gods dochter en Moeder van Gods Zoon!

Al d'engelenkoren begroeten heden d'aard';
Zij heeft hun, o wonder een koningin gebaard!
O hemelse lelie, gij zijt onz' eeuw'ge roem,
gij zijt van de wereld de vlekkeloze bloem!

Slotgebed:

Liefde vormt de bodem onder ons bestaan,
het is de grond onder ons leven.
Mogen we in al onze alledaagsheid beseffen
dat uw liefde ons draagt, Heer.
Moge uw Geest ons ertoe aanzetten om te geloven
in vrede en eenheid onder de mensen.
Vanuit dit samen tafelen hier bidden we U
dat uiteindelijk één tafel onze aarde zal omspannen,
één tafel waaraan iedereen welkom is,
waar niemand tekort komt,
waar niemand bedreigd wordt noch uitgebuit.
Mocht dit ooit waar worden. Amen.



Zegen en zending (Jacques Verhees)

Het hield Hem bezig tot op zijn laatste avond,
en Hij heeft erom gebeden
dat wij elkaar een warm hart zouden toedragen.
Moge wij daartoe gezegend worden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dessertje:

Liefde gaat vanzelf.
Je kunt er niemand toe overhalen of dwingen.
Liefde wordt je geschonken: gratis, zonder voorbehoud.

Liefde is kwetsbaar.
Ze wordt geschonken, maar soms niet beantwoord.
Ze wordt veracht of uitgebuit.
Ze wordt met voeten getreden en kan dan omslaan in haat.

Liefde is helderziend.
Ze kan door façades heen kijken, ijsblokken ontdooien
en stenen harten doen ontvlammen.
Ze laat mensen open bloeien: jij mag er zijn.

Liefde is blind.
Ze staat niet stil bij huidskleur of ras,
bij leeftijd of geslacht, bij uiterlijk of bezit.
Ze doet wat ze wil.

Liefde is God. God is liefde.
Zolang ruzie, oorlog en tweedracht de wereld verdelen
wordt de liefde geweld aangedaan;
wordt Jij, God, geweld aangedaan.

