

Het LICHTPUNT

tototentoonstelling



HET LICHTPUNT



welzijnsschakels

ELKE SCHAKEL TELT



HET LICHPUNT

De meeste mensen hebben het goed. Ze hebben alle redenen om gelukkig te zijn in ons land.

HELAAS

Vallen nog teveel mensen “uit de boot” door werkloosheid, ziekte, financiële of familiale problemen,

VOOR DEZE MENSEN IS ER “HET LICHPUNT”

Lid van Welzijnsschakels en erkend door de Vlaamse regering als landelijke vereniging waar armen het woord nemen.





HET LICHTPUNT MISSIE

- Elke mens verdient respect en heeft basisrechten;
- we geloven dat we moeten opkomen tegen uitsluiting door armoede en/of afkomst;
- we geloven dat gelijke kansen beginnen als we elkaar ontmoeten;
- we maken geen onderscheid in sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond;
- ieders talenten, krachten en vaardigheden worden gewaardeerd en we groeien samen om sterker in het leven te staan;
- we willen met iedereen onze ervaring en kennis delen om bewust te zijn van uitsluiting door armoede.



Het LICHTPUNT : INITIATIEVEN

- GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN ZOALS
 - DAGUITSTAPPEN
 - CULTUURUITSTAPPEN
 - KNUTSELEN
 - FEESTEN
 - KIENEN
 - SPORTEN
- 



Het LICHTPUNT : INITIATIEVEN

- JONGERENWERKING
 - KUNSTPROJECTEN
 - THEATER
 - BEZOEK THEATERPRODUCTIES
 - WE GEVEN MENSEN IN ARMOEDE EEN STEM
 - WE WERKEN OOK BELEIDSMATIG IN EEN GOED GEVULD OVERLEG MET DE LOKALE OVERHEID (GEMEENTE EN OCMW)
- 



EEN BELG OP VIJF RISKEERT ARM TE WORDEN ...



LICHTPUNT : GEGEVENS

- ▶ Actief sinds 2004;
- ▶ bereiken 140 gezinnen in Balen die in armoede leven of een armoede-ervaring hebben;
- ▶ geven 4x/jaar ons krantje Welleke uit, mee geschreven door onze leden;
- ▶ maandelijks is er een werkgroep met vrijwilligers en leden van onze vereniging;
- ▶ maandelijks zijn er verschillende activiteiten;
- ▶ jaarlijkse daguitstap met veel deelnemers;
- ▶ kerstfeest met 180 deelnemers;
- ▶ deelnamegeld is zeer beperkt dankzij veel steun, werken dikwijls met een vrije bijdrage.



Fototentoonstelling

➤ Naar aanleiding van ons 10-jarig bestaan willen wij naar buiten komen en de armoedeproblematiek onder de aandacht brengen

➤ Groeiproces van de fototentoonstelling

-Gedurende 10 jaar verzamelden wij uitspraken van mensen die in armoede leven;

-we zochten her en der spreuken bij;

-de uitspraken, gezegden, spreuken werden opgehangen. Mensen die in armoede leven mochten aanvinken welke hen het nauwst aan hun hart liggen;

-er werd een rangschikking gemaakt van top tot flop;

-Carla Broux, hobbyfotograaf maakte treffende foto's bij de uitspraken;

-de fototentoonstelling geeft in mooi beeld het levensverhaal weer van hoe mensen in armoede leven;

-hun wanhoop, eenzaamheid, financiële- en gezondheidsproblemen maar vooral willen wij de moed, het doorzettingsvermogen en de vriendschap laten zien.



Welzijnsschakel Balen
presenteert:

WAT ALS...

**een kijk in het leven
van mensen die
ervaring hebben met
armoede**



**Ook onder onze kerktoren is er
armoede!**



**Soms lijkt het een
straatje zonder eind...**



**Het wordt steeds
moeilijker om mijn
rekeningen te betalen**



**De angst bekruipt mij als ik de deurbel
hoor**



**Ik geraak niet over de
sterke muur rondom mij**



**Met chaos in mijn hoofd
is het moeilijk orde te
scheppen**



**Het enige wat je met liegen
bereikt, is niet geloofd te
worden als je de waarheid
spreekt**



**Het zit niet in mooie kleren
of in een fraai gezicht
maar in een mooi innerlijk
dat diep van binnen zit**



**Oordeel me niet zolang je niet in mijn schoenen
hebt gelopen, door mijn ogen hebt gekeken en
mijn hart hebt gedeeld!**



**Keer je naar Het Lichtpunt en
elke schaduw verdwijnt**



**Je hebt een beetje geluk nodig om
gelukkig te worden**



**Ik heb diep respect voor
mensen die sterk blijven
ook als het flink tegenzit**



Ook ik wil groot worden
...



**Met de ladder der rijkdom
klimt men hoger**



**Vasthouden is moeilijk,
moeilijker dan loslaten
of simpelweg opgeven**



Samen is veel leuker dan alleen



Samen zijn, dat is voor ons al genieten



Spelen met mijn kind kost niets



**Heel veel dingen zijn overbodig maar
vriendschap heb je nodig**



**Probeer eens een regenboog te zijn in
iemand's bewolking**



Bedankt voor jullie aandacht!

