



Prikje bij 1 november 2022

Heilig

Dag na dag
staan er heiligen op
de liturgische kalender.
Er staan een aantal bekenden bij.
Vaak zeggen ze ons niets.

Dichter bij ons
leven ook mensen
waarvan we zeggen:
dat is een heilige vrouw of man.
Onze grootmoeder of opa,
ons mama of ons vader,
een leerkracht, een goede buur ...
Mensen die altijd voor anderen
op de bres staan,
geen moeite is hun te veel.
Een schare die niemand
kan tellen ...

Zalig zijn zij.
Mensen uit één stuk.
We kijken naar hen op.
Ze zijn een voorbeeld
om na te volgen.
Mogen we vaak zulke mensen
ontmoeten
en zelf zo'n mensen zijn.
Amen.

Mia Verbanck