



Prikje bij woensdag 2 februari 2022

De opdracht in de tempel:

Hij is het Licht

Veertig dagen na Kerstmis gaan Maria en Jozef met Jezus naar de tempel om Hem op te dragen aan de Heer.

Daar ontmoeten ze Simeon.
Lucas legt hem woorden in de mond die zeggen wie Jezus zal zijn.

Simon nam de kleine Jezus in zijn armen en zei: “Heer, ik ben uw dienaar.
Nu kan ik rustig sterven, zoals u mij beloofd hebt.
Want nu heb ik zelf de redder gezien.
**U hebt hem gestuurd om alle volken te redden.
Hij is het licht, hij wijst de volken de weg naar u.
Hij is de held van uw volk Israël.”**

Tegen Maria zei hij:
“Jouw zoon is een teken van de dingen die in Israël gaan gebeuren.
**Veel mensen zullen door hem nieuw leven krijgen.
Maar anderen zullen zich tegen hem verzetten.**
Die mensen zullen niet gered worden.”

Eeuwige God,
moge Hij ook voor ons Licht zijn
dat verwijst naar U.
Moge Hij ook voor ons nieuw leven zijn.
Amen.

Mia Verbanck

