



# Prikje bij zondag 1 oktober

## Ja? Nee?

Er is altijd wel werk in de wijngaard.  
Grond bewerken, aanplanten, binden, snoeien.  
Alleen de beste zorgen garanderen een mooie oogst.

Zo is het ook in Gods wijngaard.  
We worden door Jezus uitgedaagd  
om de handen uit de mouwen te steken.  
We mogen ons christen noemen  
als we op zijn uitnodiging ingaan.

Er wordt op je gerekend.  
Als je *ja* dan een *nee* wordt,  
komen er mensen in de kou te staan  
en stel je mensen teleur.

Soms echter  
komt de hulp uit een onverwachte hoek.  
Helpende handen waarvoor we alleen maar  
heel dankbaar kunnen zijn.  
Solidariteit over grenzen heen.  
Zoals voor de natuurrampen  
in Marokko en Libië.

Goede God,  
Gij die ons steeds uitnodigt om  
mee te werken aan uw Rijk  
van gerechtigheid en vrede,  
help ons om ervoor te zorgen  
dat onze *ja* een volmondig *ja* is.  
Amen.

*Luc Beeldens*