



# **Prikje bij zondag 10 december** **Tweede zondag van de advent in het B-jaar**

## **Hindernissen**

“Dit is het begin van  
de Blijde Boodschap van Jezus Christus,  
Zoon van God”, schrijft Marcus.  
Die God, zegt Jesaja, komt naar u toe.  
Bereid u daarop voor.

Elk dal moet worden opgehoogd,  
en elke berg en heuvel afgegraven;  
oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden.

Want er zijn nog wel wat hindernissen.  
Als je de krant openslaat  
of het journaal bekijkt,  
word je niet echt vrolijk.  
We worden overstelpt met slecht nieuws,  
donkere berichtgeving die schrill afsteekt  
tegen het Goede Nieuws van Jezus.  
Maak daarom komaf met de bergen van  
zelfgenoegzaamheid,  
egocentrisme, geweld.  
Dalen die arm, moedeloos, eenzaam, ziek maken,  
moeten weggewerkt worden.  
Dan is het pad recht voor God  
die naar u toe komt.

Daarom roept Johannes in de woestijn.  
“Maak de ommekeer”, zegt hij.  
Als je daartoe bereid bent,  
zal ik je dopen met water.  
Na mij komt iemand die  
veel belangrijker is dan ik;  
Hij zal jullie bezielen met zijn Geest.

*Luc Beeldens*