



# Prikje bij zondag 10 september

## Spreken en luisteren

Iedere mens maakt deel uit  
van een netwerk van relaties.  
Iedereen heeft gevoeligheden  
en is kwetsbaar.

Ze leiden tot misverstanden,  
meningsverschillen, zelfs conflicten.

De profeet Ezechiël wordt voorgesteld

als een *bewaker*:

iemand die – in naam van God –  
toeziet op zijn volk.

Een zorgende herder,  
een beschermende opzichter  
die durft spreken en  
de vinger op de wonde  
leggen als het nodig is.

Jezus drukt zijn leerlingen  
op het hart om zoveel mogelijk  
een verbindende rol te spelen  
over alle verschillen heen.

Om mensen zo lang mogelijk  
aan boord te houden.

Dat vraagt vertrouwen  
en soms veel geduld en begrip.  
Het lukt niet altijd.

Want in een relatie  
ben je minstens met twee.

Zelfs al deel je  
dezelfde bekommernis,  
het water kan te diep zijn.

Er is één geruststelling:

“Waar er twee of drie  
in mijn naam bijeen zijn,  
daar ben Ik in hun midden.”

*Mia Verbanck*