



## **Prikje bij zondag 11 december 2022**

### **Derde zondag van de advent: wees blij!**

Halfweg zijn we  
op onze tocht naar Kerstmis.  
*Gaudete* – wees blij!  
Volgens een oude traditie  
wijkt het strakke paars nu voor roze.

Weer schetst Jesaja  
in poëtische woorden een visioen:  
“God komt jullie bevrijden.  
Dan zullen blinde mensen zien  
en dove mensen horen.  
Mensen die niet kunnen lopen,  
dansen dan als een hert.  
En de mensen die niet kunnen spreken,  
zullen luid zingen.  
Er zal water zijn in de woestijn ...”

Jezus bevestigt aan Johannes de Doper  
dat die droom in vervulling gegaan is.

Eeuwige God, ook wij dromen  
van een wereld waarin iedereen meetelt,  
waarin armoede, ongelijkheid en onrecht  
aangepakt worden.  
Help ons de handen uit de mouwen te steken  
om onze dromen waar te maken.  
Dan is er reden tot vreugde en blijdschap.  
Amen.

*Mia Verbanck*