



**Prikje bij zondag 12 maart 2023**

**Derde zondag van de veertigdagentijd**

**Levend water**

Het lijdt geen twijfel dat  
water onontbeerlijk is voor alle leven.

Na een uitputtende tocht door de woestijn  
zorgt Mozes, op aangeven van God,  
voor helder fris water  
zodat het volk terug  
op krachten kan komen.

Jezus heeft een merkwaardige ontmoeting  
bij een bron in Samaria.  
Er ontspint zich een gesprek tussen  
een jood en een Samaritaanse,  
twee aartsvijanden,  
twee vreemden,  
een man en een vrouw,  
gescheiden dan nog wel.

Ontoelaatbaar volgens  
de gangbare zeden en gewoonten.

Jezus doorbreekt de marginale situatie  
van de vrouw.  
Door zijn optreden bloeit ze open.  
Hij wil voor haar als water zijn.  
Water dat leven geeft.  
Levend water.

Goede God,  
in deze veertigdagentijd  
worden we opgeroepen om na te denken  
over de vraag wat *volwaardig* leven betekent.  
Help ons om ons daarvoor in te zetten.  
Amen.

*Luc Beeldens*