



Vakantieprikje bij zondag 14 augustus 2022

Vuur en tweedracht?

Vrede zij met u.
Het zijn Jezus' eerste woorden als Hij ergens binnenkomt.
Het is zijn vurige wens dat
het leven van elke mens
vervuld moge zijn van vrede en geluk.

Hij weet dat de realiteit anders is.
Zeker als het gaat over God en Gods Rijk.
Voor Hem is God zijn liefdevolle Vader.
Daarvan probeert Hij ons te overtuigen.
En dat gaat niet zonder slag of stoot,
want niet iedereen is mee in zijn verhaal.
Er zijn voor- en tegenstanders.
De vrede slaat dan om in tweedracht.
Ook hiervan is Jezus zich bewust.

“Geef mij vuur,
geef mij passie
voor uw Koninkrijk.”
Zo klinkt het in een pinksterlied.

Liefdevolle Vader,
maak ons vurig.
Vervul ons met uw Geest
om met vuur uw liefde uit te dragen.

Luc Beeldens