



Prikje bij zondag 14 mei

Als het niet alleen kan

Jezus had het zien aankomen.
Zijn woorden en daden lokten het uit.
Vroeg of laat zou het foutgaan:
als je consequent kiest
voor de kwetsbare mens,
ga je immers tegen de stroom in.

Hij had het zien aankomen.
Wat zou er met zijn leerlingen gebeuren
als Hij er niet meer was?

Daarom lezen we:
als je waarachtig in het leven wil staan
zoals Ik,
als je mijn waarden wil delen,
zal het niet gemakkelijk zijn.
Daarom zal Ik jullie niet alleen achterlaten.
Ik beloof jullie een helper.
De Geest zal meegaan op jullie weg.
Hij zal jullie blijven inspireren.

Goede God,
vervul ons met uw Geest,
de Geest die ook in Jezus werkzaam was.
Dat vragen wij U op zijn voorspraak.
Amen.

Luc Beeldens