



Prikje bij zondag 15 oktober

Iedereen is welkom, maar ...

Een bruiloftsfeest is een
symbool van verbondenheid.

Jezus grijpt naar een parabel
om Gods nieuwe wereld te schetsen.
God nodigt mensen uit
voor de bruiloft van zijn zoon.
Ze laten het afweten.
Dan stuurt God zijn knechten op pad
om *overal* mensen te gaan zoeken.
En de respons is groot.

Maar onder hen is er die ene,
de mens die niet voor de bruiloft gekleed is,
die wel mee wil aanzitten,
maar die zich eigenlijk niets aantrekt
van de kern van de zaak.
De mens die er met zijn hart niet bij is.
Voor wie die nieuwe wereld,
niet belangrijk is.
Over hem wordt zwaar geoordeeld.
Ingaan op een uitnodiging
is immers niet vrijblijvend.

Gij nodigt ons uit, God,
wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen.
Gij maakt ons deelgenoot van uw nieuwe wereld.
Wek in ons de bereidheid om op uw uitnodiging
in te gaan – met hart en ziel.
Amen.

Luc Beeldens