



Prikje bij zondag 18 september 2022

Niet tegelijk voor God en voor het geld leven

Hoe ga je met geld en rijkdom om?
Wat doe je met schulden
die anderen bij je maakten?
In je eigen omgeving.
Ook in de internationale context.

De profeet Amos en Jezus
zijn het er roerend over eens:
maak van geld geen afgod,
pers er geen mensen mee af,
buit hen niet uit,
zodat ze nog armer worden
en nog dieper
in schulden geraken.
Arme mensen zijn weerloos,
ze kunnen zich niet verdedigen!

Het belangrijkste in het leven zijn:
eerlijkheid en betrouwbaarheid,
solidariteit en vriendschap,
aandacht voor wie machteloos is.

Je kan niet tegelijk God
en de *mammon* dienen!

God van Liefde,
bevrijd ons van geldhonger,
help ons om in te zetten
op gerechtigheid en solidariteit.
Amen.

Mia Verbanck