



Prikje bij zondag 19 december 2021 **Vierde zondag van de advent**

Wees gegroet

Het moet een bijzondere familie geweest zijn.
Twee aanstaande moeders.
Ze zouden uitzonderlijke kinderen op de wereld zetten.
De ene, een stem die roept in de woestijn.
De andere, de aangekondigde Messias.
Maar zover was het nog niet.

Als Maria verneemt dat haar nicht zwanger is,
spoedt ze zich naar haar toe.
De vrouw is al op jaren en kan best wat hulp gebruiken.
Wanneer beiden elkaar begroeten gebeurt er iets wonderlijks.
Elisabeth voelt en beseft dat Maria
de moeder van de beloofde Messias is.
Haar kind zal vrede en gerechtigheid brengen.

We lezen een verhaal van herkenning en erkenning.

Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons,
arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Luc Beeldens