



Prikje bij zondag 19 maart 2023

Vierde zondag van de veertigdagentijd

Slechts met het hart kan je goed zien

Samuël moet een nieuwe koning zalven.
Een heel moeilijke opgave.
God staat hem bij en fluistert hem in:
“Ik let erop hoe een mens *van binnen* is.”

Jezus ontmoet een blindgeborene.
Diens ogen werken niet, hij kan niet zien.
Jezus *raakt* de blinde man aan
met speeksel en slijk en geneest hem.
De man stelt zijn hart open,
Hij gelooft in de Mensenzoon
en knielt voor Jezus.

Diametraal tegenover de geheelde man
staat de groep farizeeërs.
Hun ogen zien,
maar ze stellen zich niet open,
ze laten zich niet raken.
Ze zien niet in
wie Jezus is.
Ze zijn ziende blind.

God van alle leven,
help je ons om
naar de binnenkant van mensen te kijken?
Help je ons ook om onze fijngevoeligheid
verder te ontwikkelen en ons hart
open te stellen voor U en voor Jezus.
We vragen U ons niet in de steek te
laten en ons telkens nieuwe kansen te geven.
Amen.

Mia Verbanck