



## **Prikje bij zondag 19 november**

### **Munt slaan uit je talenten**

Een heer ging op reis en  
vertrouwde zijn dienaren  
grote sommen geld toe.  
Als rent-meesters  
moesten ze zijn bezit laten renderen.  
De eerste twee lieten zijn geld opbrengen  
en werden genodigd op een feest.

De derde dienaar had  
het niet begrepen.  
Geldstukken in de grond stoppen  
was een slecht idee.  
Jezus was onverbiddelijk:  
de dienaar werd verbannen  
naar de duisternis,  
hij mocht het licht niet meer zien.  
Hij verloor alles!

God stelt zijn vertrouwen in de mens.  
Allemaal krijgen we talenten mee.  
Een gave  
én een opgave!

Laat je ze renderen  
voor je medemensen,  
voor een betere samenleving  
waarin de Liefde de boventoon voert?  
Doe iets met  
je tijd en geld,  
je gaven en je energie!  
Draag je steentje bij.  
Munt uit waarin je goed bent.  
Daar zullen anderen wel bij varen!

*Mia Verbanck*