



**Prikje bij zondag 2 januari 2022**

## **Openbaring**

Het was een louter joods verhaal.  
De geboorte van een Messias,  
bevrijder en vredebrenger voor het volk Israël.

Tot er plots drie wijzen uit een ver land opduiken.  
Zij zien in het kind een wereldleider,  
de universele Messias.  
Hun gaven verwijzen naar zijn diepste wezen.  
Het koninklijke goud, de goddelijke wierook en de menselijke mirre.

Goede God,  
zet ons in beweging,  
geef ons een heldere ster om te volgen.  
Toon ons de weg van het kind,  
de weg ten leven.

Amen.

Namens het team van de pastorale eenheid Heilige Damiaan  
wensen wij u een heilzaam en voorspoedig 2022.

*Luc Beeldens*  
*Mia Verbanck*