



**Prikje bij zondag 20 maart 2022**

**God maakt met jou een nieuw begin**

Moedeloos.  
Uitgeblust.  
Afgewezen.  
Het spoor bijster.  
De weg kwijt.  
Verlamd door angst.  
Terneergeslagen door verdriet en pijn.  
Verdord.

Als mensen niet kunnen openbloeien en vrucht dragen,  
zegt men gauw : “niks van aantrekken,  
eigen schuld, dikke bult”

Jezus vertelt een ander verhaal.  
Net deze mensen hebben bijzondere aandacht nodig.  
Deze extra bezorgdheid, deze bekommernis,  
Kortom een nieuw begin, een nieuwe kans  
kan hen opnieuw doen ontluiken en vrucht laten dragen.

Barmhartige God,  
geef ons de ingesteldheid van de tuinman.  
Maak ons in deze veertigdagentijd tot mensen  
die nieuwe kansen geven en aangrijpen.

Amen.

*Luc Beeldens*