



Vakantieprikje bij zondag 21 augustus 2022

De nauwe deur

“Ik ben de deur”
zegt Jezus bij Johannes.
De weg naar God
loopt via Jezus.
Hij is de deur.

Die deur is smal,
want wie zichzelf opblaast,
kan er niet door.

Wie Jezus wil (na)volgen,
moet er wat voor over hebben.

Jezus was een en al liefde en
dienstbaarheid,
Hij kwam op voor de zwaksten
en schonk vergeving aan
wie afweek van het rechte pad.

Christen, dat ben je niet,
je wordt het.
Het kost inspanning en inzet
je leven lang!

Lieve Jezus,
help ons via U de weg
naar God te vinden.
Jij voelde Je bij Hem
beschermd, veilig en geborgen.
Amen.

Mia Verbanck