



Prikje bij zondag 21 januari

Stel je gps in op Gods nieuwe wereld

De drie wijzen lieten zich leiden
door een bijzondere ster aan de hemel,
een teken dat God in het geding is.
Vandaag rij je met de auto
en vertrouw je op de gps.
Volg je de stem niet,
dan zegt de dame of heer
onverbiddelijk: keren, indien mogelijk.
Laat je die raad links liggen,
dan overhaalt zij of hij je
om toch te keren en het navigatiesysteem
te volgen tot je je bestemming bereikt.

De weg komt je niet altijd bekend voor.
Soms moet je een nieuwe route uitproberen
en keren of *omkeren*.

Dat zegt ook Jona tegen
de inwoners van Nineve:
“Je bent op de verkeerde weg!
Je zit in een doodlopend straatje!
Bekeer je, keer om!”

Ook Jezus vraagt aan zijn leerlingen
hun oude leven achter zich te laten
en zich voortaan om mensen te bekommeren.
Er zijn zoveel mensen op te *vissen*
en op te *vangen*: daklozen, drugsverslaafden,
mensen in armoede, gevangenen, zieken,
eenzame mensen ...
Zovelen glippen door de mazen van het net.
Spreek hun moed in, zet je voor hen in.
Bouw mee aan de nieuwe wereld van God.
“Wat je voor de minsten van de mijnen doet,
doe je voor Mij.”, zegt Hij elders.
Maken we er samen werk van?

Mia Verbanck