



Vakantieprikje bij zondag 24 juli 2022

Bidden

Bidden is
in de stilte
luisteren naar God.
Je kan ook praten met God.
We zeggen wat ons beroert,
we vragen wat we hopen, geloven, verwachten.
We danken en loven.
Het kan thuis.
Of in de kerk.
Misschien steken we een kaarsje aan.

Jezus drukt ons op het hart:
“Als je iets vraagt,
zul je het krijgen.
Als je iets zoekt,
zul je het vinden.
Als je op de deur klopt,
wordt er voor je opengedaan.
Want iedereen die om iets vraagt,
zal het krijgen.
En iedereen die iets zoekt,
zal het vinden.
En voor iedereen die klopt,
wordt de deur opengedaan ...
Jullie hemelse Vader zal zeker goed voor jullie zorgen.
Hij geeft de heilige Geest aan mensen die daarom vragen.”

In de vakantietijd hebben we misschien
meer tijd om stil te vallen
en om – zo vrijmoedig als Abraham –
met God een babbeltje te maken.

Mia Verbanck