



Prikje bij zondag 24 september

De wereld op zijn kop

De profeet Jesaja laat God zeggen:
“Mijn wegen gaan jullie wegen te boven
en mijn gedachten jullie gedachten.”

Dat is het minste dat je kan denken
als je Jezus de parabel van de
werkers van het elfde uur hoort vertellen.
God gaat er zelf op zoek naar arbeiders
en betaalt ze allen een volledig dagloon uit,
wanneer ze ook maar aan hun taak begonnen.

Voor God zijn mensen allemaal gelijk.
“Geduldig en vol liefde is de Heer.
Hij is goed voor iedereen”,
zo zingt de psalmist.

God heeft altijd mensen nodig
om mee te werken in zijn wijngaard,
aan zijn Rijk van liefde.
Elke dag en op gelijk welk uur
kunnen we ons daarvoor inzetten.
In kleine en in grote dingen:
een bezoekje brengen aan een eenzame mens,
een handje toesteken bij mensen in de buurt,
vrijwilligerswerk doen in een ziekenhuis,
in de parochie, bij senioren ...

Er zijn kansen genoeg én
“God zal ’t u lonen”!

Mia Verbanck