



**Prikje bij zondag 27 februari 2022**

**Je woorden laten zien**

**hoe je vanbinnen bent**

Als je het evangelie beluistert,  
moet je je tong wel  
twee maal ronddraaien.

Wat je zegt, verradt wie je bent.  
Wie van binnen goed is,  
zegt goede dingen.  
Wie van binnen slecht is,  
zegt slechte dingen.

In een beeldrijke taal  
met talrijke voorbeelden  
komt Jezus tot deze conclusie.

God, Vader en Moeder van alle mensen,  
geef ons wijsheid,  
leer ons wikken en wegen  
voor we spreken.  
Help ons naar onszelf te kijken  
voor we een ander beoordelen.  
Misschien zijn we wel  
in hetzelfde bedje ziek.  
We hebben uw inspiratie  
en hulp broodnodig.

*Mia Verbanck*