



Vakantieprikje bij zondag 28 augustus 2022

Verneder jezelf

Misschien heb je even de wenkbrauwen gefronst bij het lezen van de titel.

“Verneder jezelf” staat er.

In onze beleving is dat een sterk negatief begrip.

Je kunt het ook lezen als “maak jezelf klein”

of: ga eens op gelijke hoogte staan met de kleinen.

Als je het zo zegt, klinkt het niet meer zo negatief.

Integendeel.

Dan wordt “jezelf vernederen” een prachtig gebaar.

Christelijker kan bijna niet.

Jezus deed het immers voortdurend.

En Hij daagt ons uit om Hem daarin te volgen.

In een wereld waarin het er dikwijls op aankomt

om hoger, groter of beter te zijn

is dat geen eenvoudige uitdaging.

Daarom bidden we:

Eeuwige Vader,

geef ons de moed om klein te zijn.

Dat vragen we U door Jezus,

uw Zoon en ons grote voorbeeld.

Amen.

Luc Beeldens