



**Prikje bij zondag 3 april 2022**

## **Een nieuwe kans**

De onvruchtbare vijgenboom,  
de verloren zoon,  
vandaag de overspelige vrouw.  
Ten dode opgeschreven,  
krijgen ze een nieuwe kans.

Zij die snel hun oordeel klaar hebben.  
Zij die fouten van anderen  
zo gemakkelijk opmerken.  
Waar zijn ze allemaal gebleven?

Wat in de ogen van de mensen  
als verloren wordt beschouwd,  
krijgt van God nieuwe kansen.  
Zij die ten dode waren opgeschreven,  
krijgen nieuw leven.

Eeuwig goede God,  
ontferm U over hen die,  
in de ogen van de wereld,  
verloren lijken.  
Geef ons de ingesteldheid van Jezus  
om mensen te bekijken met de ogen van de liefde.  
Amen.

*Luc Beeldens*