



## **Prikje bij zondag 30 april**

### **Leven in overvloed**

Zoekend als schapen op de dool,  
zijn mensen op zoek naar geluk.  
We laten ons soms leiden door allerlei waanbeelden  
die het ware geluk voorspiegelen.  
De media, de reclame, de nieuwste technologieën,  
*influencers* geven ons perfecte formules  
om gelukkig te worden.  
Succes verzekerd!  
Dieven en rovers noemt Jezus hen.  
Ze brengen ons op een dwaalspoor.

“Ik ben de deur” zegt Hij.  
Door Hem worden de schapen  
in veiligheid gebracht.  
Door Hem worden zij naar buiten geleid,  
naar grazige weiden.  
Hij leidt ons naar het echte geluk.  
“Ik ben gekomen,  
opdat ze leven zouden bezitten  
en wel in overvloed” zegt Hij.

Eeuwige God,  
ontferm U over ons  
en breng ons tot een leven in overvloed.  
Dat vragen we U  
op voorspraak van  
Jezus, uw Zoon en onze Herder  
Amen.

*Luc Beeldens*