



Vakantieprikje bij zondag 4 september 2022

Jezus volgen is een weloverwogen keuze

God heeft de mensen
wijsheid gegeven.
Hij heeft hun de Heilige Geest geschonken.
Die Geest helpt hen
om goed na te denken
en wijze keuzes te maken.

Wie Jezus wil volgen,
moet alle *ballast* achter zich laten.
Hij moet goed nadenken
en ook weten dat hem pijn en lijden
te wachten staat.

Jezus vraagt geen *lauwe* christenen,
geen slappe volgelingen.
Verderop zal hij zeggen dat
christenen als *zout* moeten zijn!

Wie geen zout mag eten,
weet dat voedsel zonder zout
veel van zijn smaak verliest
en snel bederft.

Jezus vraagt dus
een radicaal en volledig engagement.

Mia Verbanck