



Prikje bij zondag 5 juni 2022

Pinksteren

Er waait een nieuwe wind.
De apostelen hebben genoeg gerouwd.
Ze komen nu naar buiten.
Meer nog, ze vertellen over
Jezus' boodschap van liefde.

Vurig getuigen ze over Jezus.
Begeesterd,
enthousiast,
geestdriftig
doet de Geest zijn werk in hen.
En Hij slaat over op alle aanwezigen.

Jezus had zijn leerlingen
de Heilige Geest als Helper beloofd en hun gezegd:
“De heilige Geest zal jullie herinneren aan alles
wat ik tegen jullie gezegd heb.
En Hij zal ervoor zorgen dat jullie het begrijpen.”

In de Kerk zou het altijd moeten *pinksteren*.
Er zou altijd een frisse wind moeten waaien.
Geestrijke gebeurtenissen en inzichten
houden ons geloof levendig.
De Geest van God roept op
om te leven zoals Jezus.

Sluit ik me aan bij de mensen
die het vuur van de Geest uitstralen?
Of denk ik smalend dat ze
misschien te diep in het glas gekeken hebben?

Goede God, laat me openstaan voor uw Heilige Geest
en de weg van Jezus opgaan!

Mia Verbanck