



Prikje bij zondag 5 mei 2024

Zesde paaszondag

Goddelijke mensen

Het is een onmogelijke opgave,
maar, als je God in één woord zou moeten vatten,
dan is het ongetwijfeld: LIEFDE.
Jezus kan het niet genoeg benadrukken.

Liefde komt uit God voort
en wij, mensen, hebben het voorrecht om
die goddelijke liefde
met elkaar te *mogen* delen.
Meer zelfs,
Jezus spoort zijn leerlingen aan
om de liefde uit te dragen.
“Houd van elkaar,
net zoals ik van jullie houd”, zegt Hij.
“Doe goede dingen, en blijf dat doen.”

Zijn liefde was onvoorwaardelijk.
Zijn liefde ging tot het uiterste.
Hij was een mens
doordrongen van goddelijke liefde.

Door op zijn uitnodiging in te gaan
mogen we delen in de vreugde
die de liefde teweegbrengt.
Hij nodigt ons uit om
goddelijke mensen te zijn.

Luc Beeldens