



Prikje bij zondag 5 november

Als de kerk niet dient, dient ze tot niets!

Woorden uit 1995 die voor velen altijd verbonden zullen blijven met Jacques Gaillot, de voormalige bisschop van Evreux die in het voorjaar van 2023 overleed.

In die geest bouwt ook paus Franciscus al tien jaren aan de wereldkerk.
Hij trekt scherp van leer tegen klerikalisme, corruptie en machtsmisbruik.
Hij gaat aan de kant staan van *godvergeten* mensen:
van migranten en vluchtelingen,
van slachtoffers van seksueel misbruik.
Zijn voorkeursliefde voor kleinen en armen is spreekwoordelijk.
Hij omhelst zieken of jonge delinquenten, vrouwen en moslims.
Hij kiest voor soberheid, echtheid en transparantie.
Hij begeleidt de kerk in woord en daad in een synodaal leerproces.
Kortom: hij gaat naar de kern:
hij plaatst Jezus en zijn evangelie centraal.
Al wat daarmee strijdig is,
is verwerpelijk en verfoeilijk.

De lezingen van zondag zijn de paus a.h.w. op het lijf geschreven.
De profeet Maleachi stelt een eerlijke relatie met God centraal: priesters moeten God en de medemens *dienen*.
En Jezus zegt in het evangelie:
“De belangrijkste van jullie is degene die de anderen *dient*.”

Mia Verbanck