



**Prikje bij zondag 7 april 2024**

**Tweede paaszondag**

**Ze konden het niet geloven**

Van oudsher is Thomas als  
*ongelovige* afgeschilderd.

Enkele zinnen van Johannes  
werken dat in de hand:

“Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.  
Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde,  
en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.”

Waren de andere apostelen dan  
zoveel geloviger?

Hun reactie op het verhaal van de vrouwen  
over het lege graf, doet het anders vermoeden.

“Waar er twee of drie  
in mijn naam bijeen zijn  
daar ben Ik in hun midden”,  
had Jezus ooit gezegd.

Als ze dan op die eerste dag van de week  
samenkomen,

voelen ze Hem in hun midden.

Die ervaring wakkert hun geloof aan  
en dag na dag

groeit bij hen het besef  
dat Jezus hen blijft begeistere.

De dood heeft Hem niet kleingekregen.

Hij leeft over de dood heen.

Vader,

doe ons in geloof groeien.

Zend ons uw Geest.

Wek in ons de gezindheid van Jezus,

uw Zoon en onze Broeder.

Amen.

*Luc Beeldens*