



Prikje bij 7 januari – feest van de Openbaring

Een indringende ervaring

De eerste bezoekers van Jezus
waren eenvoudige herders.
Een weekje later verbreedt de cirkel.
Wijzen, Perzische sterrenkundigen,
komen, hoog op hun kamelen,
uit het Oosten: daar komt het licht op.
Een goddelijke ster leidt hen.

Onderweg bezoeken ze Herodes,
de koning van Palestina.
Een nieuwe koning van de Joden?
Een Messias? Onmogelijk voor hem!
Voor een moord min of meer
draait hij zijn hand niet om.

De ster blijft stilstaan
boven het huis van het kind.
De geleerden dalen
van hun hoge kamelen
en knielen neer voor het kind.
Ze maken zich klein en
geven Hem goud, wierook en parfum,
geschenken voor een koning,
voor de zoon van God en voor een mensenkind.

Wat een verschil met Herodes!
Een droom van God zegt hen
die tiran uit de weg te gaan.
Diep onder de indruk,
keren ze *veranderd*,
langs een andere weg, terug.
Zo'n ontmoeting grijpt in,
blijft bij, beklijft.
Elk jaar opnieuw!

Mia Verbanck