



Prikje bij zondag 7 mei

Ik ben de weg naar de Vader

In de jaren '60 van de vorige eeuw
zongen we vol overtuiging:
“Wij zijn samen onderweg, alleluja!
Met de sterren, de vogels,
de zon, de maan, de zee.
Opa, oma, zus en broer,
blank en bruin en arm en rijk,
zo gaan mensen hand in hand, alleluja.
samen naar ‘t beloofde land, alleluja.” *

Het leven is een weg
van vallen en opstaan.
Een weg van innerlijke groei.
Dat lezen we in de hele Bijbel.

God laat zich zien in Jezus.
Die wil zijn vrienden deelgenoot maken
van zijn relatie met de Vader.
Uit die band haalt Hij de kracht
om te zijn wie Hij is,
om te doen wat Hij doet.

Jezus' volgelingen heten *mensen van de weg*.
Jezus is hun gids.
Via Hem komen ze God op het spoor.

Wees Gij dan ook onze leidsman, Jezus,
en breng ons tot bij de Vader
en het beloofde land. Amen.

Mia Verbanck