



Prikje bij zondag 9 januari 2022

Doop van de Heer

Een andere wending

Na het kerstgebeuren horen we zo goed als niets meer over dat bijzondere kind.

Niemand weet hoe Hij opgroeide.

Niemand weet waar Hij zich mee bezig hield.

Enkel een kleine anekdote in de tempel verwijst naar zijn religieuze betrokkenheid.

Dan is er dat ene moment,
die ene gebeurtenis.

Jezus laat zich dopen door Johannes.

Een symbolisch gebaar van ommekeer
dat zijn verdere levenspad zal bepalen.

De Geest komt over Hem
en de stem die zegt: “Gij zijt mijn Zoon, U heb ik lief”,
bevestigt zijn innige band met God.

Begeesterende God,
wij danken u voor Jezus,
die goddelijke mens
die uw weg voor ons voorleefde.

Amen.

Luc Beeldens