



Prikje bij zondag 24 december Kerstavond in het B-jaar

Jezus, zoon van David - bij het Lucasverhaal

Een volkstelling
zette Jozef en zijn verloofde Maria
op weg naar de plaats
waar Jozefs familie vandaan kwam.
Van Nazaret reisden ze naar Betlehem,
de stad van Jozefs voorvader David.

Nergens vonden ze een slaappleats.
Maria was hoogzwanger en
bracht een zoontje ter wereld.

In de omgeving van de stad
bewaakten herders hun kudden.
Buiten in de kou, 's nachts in het donker,
wachtten ze op de opgaande zon.

Omstraald door licht, bracht een engel
hun goed nieuws van God:
“Vandaag is jullie redder geboren, de Messias. “
Een groep engelen rondom hem zei:
“Alle eer aan God in de hemel.
En vrede op aarde voor de mensen
van wie God houdt.”

De herders bezochten de ouders en het kind.
Maria bewaarde dat alles in haar hart
en dacht erover na.
De herders keerden terug en loofden God.

Dat is de kern van dit beeldrijke verhaal.
Franciscus voegde er 800 jaar geleden
heel wat elementen aan toe. De folklore was geboren ...

Mia Verbanck