



Prikje bij 25 december Kerstdag in het B-jaar

Jezus, richtingwijzer, leven en licht bij de proloog van Johannes

Bij Johannes vinden we
geen kersttafereel.
Zijn evangelie begint met een tekst
over de betekenis van Jezus.
“Het *leven* dat Hij brengt,
is het *licht* voor de mensen.
Hij is het *licht*
dat schijnt in het donker.”
Dat *licht* waarnaar we vier weken uitkeken,
is op kerstdag in volheid aanwezig.

Jezus' boodschap is universeel:
“Gods Zoon is het ware *licht*,
dat schijnt voor àlle mensen.”
Geen uitsluiting, geen isolement,
iedereen hoort erbij.

Jezus liet zien wie God is:
“In hem waren Gods liefde en trouw
volledig aanwezig.”
In zoveel verhalen hebben we dat kunnen lezen.
En wie in zijn spoor gaat, mag dat ook *beleven*.

Vader en Zoon zijn één.
In Jezus herkennen wij God:
“Nog nooit heeft iemand God gezien.
Maar de enige Zoon, die zelf God is,
kent de Vader van dichtbij.
Gods Zoon is bij ons gekomen.
En door hem kennen wij God.”
Jezus is een vingerwijzing naar God.

Mia Verbanck