

PSALM 1

1 Gelukkig de man die niet treedt in het overleg van de bozen,
op de weg van de schenders geen voet zet,
niet zit in de kring van de spotters;

2 die veeleer in de wet van de Heer zich vermeit,
zijn wet overpeinst dag en nacht.

3 Als een boom is hij, wortelend waar water stroomt,
die vrucht draagt in het seizoen;
zijn gebladerte zal niet verdorren.
Tot ontplooiing komt al wat hij doet.

4 Hoe anders de bozen!
Zij zijn als het kaf: de wind blaast het weg.

5 Zie, geen boze bestaat het gericht,
geen schender de raad der rechtvaardigen.

6 Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen,
doch het pad van de bozen breekt af.