



Kapelletjestocht

Fotozoektocht
(zie laatste blad)



Een fiets- of wandeltocht op de parochie Sint-Jozef-Arbeider op de Kappaert

Deze wandelroute is ongeveer 4,9 km lang en duurt ongeveer een uurtje.

We vertrekken vanaf de klokkentoren van de Sint-Jozef-Arbeiderkerk.

We volgen links de Sint-Jozefsstraat.

We houden even halt aan de garagepoort tussen nummer 16 – 18.

- 1) Sint-Jozefsstraat 16 – 18

Boven de garagepoort zien we geen afbeelding van Maria maar wél van de patroonheilige van de smeden en metaalbewerkers, nl. Sint-Elooi. Bij de beeltenis zien we ook een aambeeld als symbool. Het ingewerkte kapelletje in de voorgevel zou dateren van ongeveer 1950.

We zetten onze tocht verder en houden al snel even halt aan de vroegere pastorie ter hoogte van nummer 7.

- 2) Sint-Jozefsstraat 7

Hier zien we aan de zijgevel een mooi Mariabeeld met Jezus in de armen in een soort houten nis. Het beeld werd destijds nog gemaakt én in de jaren '90 geschonken door de vader van Ronny Vanglabeke aan de toenmalige priester E.H. Omer Messiaen, die daar toen woonde.

We zetten onze tocht verder in de Sint-Jozefsstraat, slaan linksaf en wandelen richting de rotonde. We wandelen over de brug in de Otegemstraat richting het centrum. Eens over de brug slaan we onmiddellijk rechts af en houden we even halt aan de kapel ter hoogte van Jeugdcentrum De Harp en het skatepark.

- 3) Otegemstraat, ter hoogte van 267

Deze 'Kapel van de Heilige Familie' is toegewijd aan Maria, Jozef en Jezus. De kapel dateert reeds van 1881, die toen op een andere plaats stond, ergens in de omgeving ter hoogte van het toenmalig boerhof Delobelle.

De kapel werd herbouwd en in 1985 feestelijk ingewijd in aanwezigheid van de toenmalige bisschop van Brugge. Men trok toen in stoet vanaf de Sint-Jozef-Arbeiderkerk naar de kapel, en terug. Bij deze gelegenheid vierde de parochie Sint-Jozef-Arbeider zijn 25-jarig bestaan! De kapel is open van 7u-19u en wordt momenteel verzorgd voor de familie Vincent Decuypere.

We wandelen verder richting het kanaal Bossuit-Kortrijk en slaan op het jaagpad rechtsaf. We stappen door tot aan de Transfosite, en ter hoogte van het avonturenparcours Oenanthe slaan we rechtsaf en wandelen we doorheen gans de site van de voormalige elektriciteitscentrale tot op het eind aan de Blokellestraat.

Op de site passeren we onder andere de duiktank, de voormalige elektriciteitscentrale, de conciërgewoning en de directeurswoning. Op het eind zien we aan de linkerkant de firma Persyn en aan de rechterkant bevindt zich de parking van de site. Aan de rechterkant is men momenteel een gebouw aan het renoveren. Tegen het najaar 2020 zal de Circusbrouwerij, met hun streekbieren Piccolo, Jongleur en Ringmaster, zich hierin vestigen. De Circusbrouwerij is het project van Zwevegemaal Tim Vandenberghe en Bert Deprez.

Op het eind van de site, aan de Blokellestraat, slaan we rechtsaf richting Otegemstraat. We wandelen nu even rechtdoor.



We steken de Paul Ferrardstraat over.



We steken de Blokellestraat over naar de Demeesterstraat.

Op het einde van de Demeesterstraat slaan we rechtsaf in de Otegemstraat richting de brug.



We steken de Blokellestraat over.

Net vooraleer we de brug op wandelen, houden we even halt ter hoogte van nummer 224.

4) Otegemstraat 224

Als we goed kijken zien we in de voorgevel een kleine nis ingewerkt. We zien diverse kleine mariabeeldjes. Op deze locatie was tot voor kort kapsalon New Look gevestigd, vroeger deed deze handelszaak dienst als slagerij. De huidige eigenares opent binnenkort café 'Au Casino' in de Otegemstraat 120.

We stappen verder over de brug richting de Kappaertwijk.



Na de brug steken we de rotonde eerst voorzichtig over via het zebrapad van de Kanaalweg, én onmiddellijk daarna steken we de Otegemstraat over zodat we aan de linkerkant verder kunnen stappen in de Otegemstraat, richting Sint-Lodewijk Deerlijk.

Even verder houden we halt aan de hoek Slype – Otegemstraat.

5) Hoek Slype – Otegemstraat

Onze-Lieve-Vrouw-kapel of in de volksmond ook 'kapelle van Slype' genoemd. Opgetrokken in ca. 1916. De kapel werd in de 2^e helft van de 20^e eeuw opgewaardeerd met de O.L.V. van Lourdes, hetgeen mogelijk werd via giften van de leden KAV en KWB Kappaert. De O.L.V. werd effectief uit Lourdes meegebracht en geschonken. Opschriften 'Lourdes Ave Maria 1981' en 'H.Maria, bid voor ons, KAV/KWB'. In de laatste 10 jaar werd de kapel opnieuw mooi gerestaureerd. Mogelijk wordt deze kapel momenteel nog onderhouden door dhr. André Maes.

We wandelen verder in de Otegemstraat richting Sint-Lodelijk Deerlijk.



Ter hoogte van de Kappaertstraat steken we de Otegemstraat over en wandelen we de Kappaertstraat in.

We wandelen verder in de Kappaertstraat en houden even halt aan nummer 46.

6) Kappaertstraat 46

De oorspronkelijke kapel werd tussen 1900-1950 opgetrokken ter hoogte van de hoek Kappaertstraat – Meiweg (kant Poleyn of andere kant). Jaren later werd de Mariakapel verplaatst ter hoogte van nummer 46 en is jarenlang verzorgd geweest door de familie Nicole Callewaert. De huidige eigenaar zal de kapel helaas niet behouden bij de geplande renovatiewerken op deze eigendom.

We wandelen verder en slaan rechtsaf in de Meiweg. Bij de derde zijstraat slaan we linksaf, stappen we tot op het einde van deze zijstraat en zetten we onze weg verder via het pad achter de huizen van de Meiweg, richting de Otegemstraat.

Op het einde van dit pad slaan we linksaf in de Otegemstraat, richting rotonde (Intratuin).



Ter hoogte van de O.L.V – kapel Slype steken we de Otegemstraat over, alsook onmiddellijk de Slype. We wandelen nu aan rechterkant van de Otegemstraat, richting rotonde (Intratuin).

Aan de rotonde slaan we rechtsaf in de Stedestraat en even verder houden we halt aan de kapel ter hoogte van de parking Intratuin.

7) Stedestraat – parking Intratuin

Deze wegkapel is toegewijd aan het Heilig Kruis en werd opgetrokken in de Hollandse tijd tussen 1814 – 1830, dus nog voor de Belgische onafhankelijkheid. De Kapel werd gebouwd in opdracht van de familie Spinckemaille en is nu eigendom van de familie Frans Vandenberghe – Schaek. Het Christusbeeld aan het kruis is een 18^e- eeuws houten gepolychromeerd beeld uit 1717 en is dus reeds méér dan drie eeuwen jong!

We eindigen onze route met de laatste honderd meter richting de klokkentoren van de Sint-Jozef-Arbeiderkerk.

Voor wie er nog niet genoeg van krijgt, kan op deze locaties ook een Mariabeeld ‘spotten’:

- Stedestraat 71
- Otegemstraat 465 – 467
- Wulfsbergstraat 19

Vergeet dit formulier niet in de doos te posten aan het Mariabeeld in de Sint-Jozef-Arbeiderkerk. Met uw deelname krijgt u misschien wel een mooie prijs.

Bedankt voor uw deelname.

Fotozoektocht PE. Maria Magdalena / Sint-Jozef-Arbeiderkerk.

Op deze route kwamen we 7 kapelletjes tegen.



Noteer hier uw naam en telefoonnummer: _____

Wie weet contacteren wij u wel met een verrassing.