

KOM OVEREIND EN STA OP JE VOETEN! Ik stel je aan tot gezant en getuige.

(Handelingen 26, 16)



God,

Gij roept ons tot leven.
Verbonden met U
zijn wij samen op weg, als uw volk.
Op onbekende wegen en
in deze onzekere tijden
geraken we wel eens ontmoedigd.
Doe ons veerkracht vinden bij U.
Maak ons tot mensen van hoop.

Heer Jezus,

die ons overeind roept,
Gij doet ons de kracht
in onze voeten herwinnen.
Als tochtgenoot herkennen wij U
in het delen van het Woord en
het breken van het Brood.
Dat steeds opnieuw mensen
U op het spoor komen en
durven kiezen voor het priesterschap,
het religieuze leven of het huwelijk.

Stem ons dankbaar voor uw aanwezigheid.
Laat niemand alleen
zijn weg gaan in het geloof.
Geef ons dat we de steun van vrienden,
ouders en familie mogen ervaren.

Heilige Geest,

Gij geeft ons de moed
in te gaan op onze roeping tot heiligheid.
Hoe mank ook onze wandel,
Gij komt onze tekorten tegemoet.
Hoe hobbelig ook ons parcours,
Gij houdt ons op de been.
Hoe troebel ook ons zicht,
Gij blijft licht voor onze voeten.
Laat niet toe dat angst ons verlamt.
Schenk ons een stoutmoedig enthousiasme
als getuigen van uw Blijde Boodschap.
Amen.

Anaïs Fayt, directeur IJD Jongerenpastoraal.